

41^e jaargang /nr. 1
Januari 2019

de Hofstem

Maandelijks verschijnend informatieblad
van de Protestantse gemeente Oldenzaal

COLOFON

Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem.
Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar, bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal)
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website:
www.hofkerk-oldenzaal.nl

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo.

Predikant

Ds. J. van Lindenhuisen
Buizerdstraat 14
7574 BR Oldenzaal
E-mail: [jvlindenhuisen@gmail.com](mailto:jlindenhuisen@gmail.com)

Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag en zondags de gehele dag als ik dienst heb.
Telefonisch het beste te bereiken op **werkdagen** 's ochtends tussen 8.30 en 9.00 uur en 's middags tussen 17.00 en 17.30.
Mobiel: 06-20248850

Pastoraal werker / Coördinatie pastoraat

Mevr. Y.C. Meyer
Kloosterstraat 50
7571 DB Oldenzaal
Telefoon 06-14379278

Scriba

Mevr. M. van de Langemheen
Hengelosestraat 78
7572 BR Oldenzaal
Telefoon 06-45893313
E-mail: ramshorsten@hotmail.com

Koster

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent
Noordelijke Esweg 131
7558 MN Hengelo
Telefoon (074) 2782810
E-mail: famschollaardt@gmail.com

Organist

Contactpersoon:
Dhr. J. Schollaardt
Noordelijke Esweg 131
7558 MN Hengelo
Telefoon (074) 2782810
E-mail: famschollaardt@gmail.com

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk
www.hofkerk-oldenzaal.nl

Rondom de diensten

Een dikke Hofstem dit keer ook vanwege alle diensten rondom Kerst en Oud en Nieuw. Kort samengevat:

21 december vieren we de Zonnewende, aanvang 19.00 uur. We starten op het plein van de Plechelmus en brengen samen met de midwinterhoornblazers en St. Lucia het Licht naar binnen. In de hal van de Hofkerk liggen de wenskaarten al die tijdens de viering in de kerstbomen kunnen worden gehangen. U kunt ze alvast thuis invullen. ds. Tienieke is één van de voorgangers.

23 december 4^e Advent gaat ds. H. Koetsveld uit Hengelo voor.

24 december meer dan welkom op de kerstavond. Medewerking wordt verleend door Creedon uit Enschede en ds. Tienieke gaat voor.

25 december vieren we samen het kerstfeest en aan Yfke de eer om samen met ds. Tienieke het kerstkindje binnen te dragen.

30 december gaat ds. E. de Bruin uit Losser voor.

31 december, nog net voor het vuurwerk, is er de Oudejaarsdienst en luiden we het oude jaar uit. ds. Tienieke gaat voor in deze dienst.

6 januari is onze Nieuwjaarsdienst, ds. Tienieke gaat ook in deze dienst voor.

13 januari is ds. Johan Meijer uit Borne onze gastvoorganger.

20 januari vieren we traditiegetrouw oecumenisch de dienst de Week van de Eenheid en wordt de kleine Ids gedoopt. ds. Tienieke en één van de pastores gaan voor in deze dienst.

Ds. Tienieke van Lindenhuisen

Zondag - 23 december - 10.00 uur

4^e advent

Voorganger	Zondagskind
Ds. H. Koetsveld (Hengelo)	Kira ter Beek
Ouderling	Kindernevendienst
Dhr. H. van Duijvenbode	Renske Bork
Diakenen	Collectes
Dhr. J. Bruil	1) St. Matamba
College van kerkrentmeesters	2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Dhr. H. Medema	Autodienst
Organist	Mevr. Sanderman
Dhr. J. Schollaardt	Tel. 522271

Maandag – 24 december - 22.00 uur *M.m.v. 'Creedon'*

Voorganger	Organist
Ds. J. van Lindenhuizen	Dhr. J. Schollaardt
Ouderling	Collectes
Mevr. M. Hamhuis	1) Kinderen in de knel
Diakenen	2) Instandhouding eredienst
Dhr. F. Woordes	Autodienst
College van kerkrentmeesters	Geén
Dhr. H. Meulenbeld	

Dinsdag – 25 december - 10.00 uur

1^e kerstdag

Voorganger	Zondagskind
Ds. J. van Lindenhuizen	Naut Verbeek
Ouderling	Kindernevendienst
Mevr. R. van Dijk	Meiliany Utung /Katja Verbeek /Marianne Hamhuis
Diakenen	Collectes
Mevr. J. Slinger	1) Kerk in Actie/kinderen in de knel
College van kerkrentmeesters	2) Eigen jeugdwerk (kerstviering)
Dhr. B. Post	Autodienst
Organist	Fam. Elferink
Dhr. J. Schollaardt	Tel. 514396

Zondag – 30 december - 10.00 uur

Voorganger	Zondagskind
Ds. E. de Bruin (Losser)	Samuel Akuesson
Ouderling	Kindernevendienst
Dhr. G. Pape	Angela Langenhof
Diakenen	Collectes
Dhr. R.G. Dreierink	1) Casa Elia
College van kerkrentmeesters	2) Pastoraal werk ouderen
Dhr. B. Post	Autodienst
Organist	Dhr. v.d. Toorn
Mevr. J. Westra	Tel. 512623

Maandag - 31 december - 19.30 uur *oudejaarsavond*

Voorganger	Organist
Ds. J. van Lindenhuizen	Dhr. J. Schollaardt
Ouderling	Collectes
Mevr. M. v.d. Langemheen	1) Eindejaarscollecte
Diakenen	2) Orgelfonds (restauratie)
Dhr. G. Dortland	
College van kerkrentmeesters	
Dhr. H. Medema	

Zondag – 6 januari - 10.00 uur *Nieuwjaarsreceptie*

Voorganger	Zondagskind
Ds. J. van Lindenhuizen	Esther Vennegoor op Nijhuis
Ouderling	Kindernevendienst
Dhr. H. van Duijvenbode	Meiliany Utung, Marianne Hamhuis
Diakenen	Collectes
Mevr. B. Frowijn	1) St. Armoedebestrijding Oldenzaal
College van kerkrentmeesters	2) Eigen gemeentewerk
Dhr. H. Medema	Autodienst
Organist	Fam. van Dijk
Dhr. J. Schollaardt	Tel. 514470

Zondag – 13 januari - 10.00 uur

Voorganger	Zondagskind
Ds. J. Meijer (Borne)	Naut Verbeek
Ouderling	Kindernevendienst
Mevr. R. van Dijk	Katja Verbeek
Diakenen	Collectes
Dhr. R.G. Dreierink	1) Diaconaal werk plaatselijk
College van kerkrentmeesters	2) Instandhouding pastoraat
Mevr. I. Simao	Autodienst
Organist	Fam. Valkema
Dhr. J. Schollaardt	Tel. 516348

Zondag –20 januari - 10.00 uur *Oecumenische dienst* *Week van de Eenheid, m.m.v. Oldenzaals Nederlands Liturgiekoor*

Voorganger	Zondagskind
Ds. J. van Lindenhuisen	Kira ter Beek
Ouderling	Kindernevendienst
Dhr. G. Pape	Renske Bork / Marianne Hamhuis
Diakenen	Collectes
Mevr. J. Slinger	1) St. Matamba
College van kerkrentmeesters	2) Oecumene
Dhr. H. Meulenbeld	Autodienst
Organist	Fam. Arends
Dhr. J. Schoenmaker	Tel. 551502

Zondag –27 januari - 10.00 uur

Voorganger	Zondagskind
Ds. E. de Bruin (Losser)	Lisa Brinkman
Ouderling	Kindernevendienst
Mevr. M. v.d. Langemheen	Marjolein Brinkman
Diakenen	Collectes
Dhr. F. Woordes	1) Casa Elia
College van kerkrentmeesters	2) Catechese en educatie
Dhr. H. Schreurs	Autodienst
Organist	Fam. Dreierink
Mevr. J. Westra	Tel. 533030

Gegroet Maria, de Heer is met je (Lukas 1, 26)

Nog een paar nachten en dan stromen de kerken weer vol. En zingen we allen tezamen: ‘Nu zijt wellekome’ en ‘Hoor de engelen zingen de eer van de nieuwgeboren Heer’. Ik moet in deze tijd altijd denken aan een Adventsretraite rondom Maria die ik ooit gedaan heb in een klooster. En o, wat had ik het moeilijk als net-beginnende gelovige.



Niet in het laatst vanwege de slechte nachten onder wollen dekens en gladde gesteven lakens die om de haverklap van het bed afgleden. Gek, vroeger had ik daar geen problemen mee. Onze moeder stopte ons zo strak onder die dekens dat we ons nauwelijks konden bewegen. Toen lukte dat nog. Maar nu niet meer. Wij zijn

meer en meer in de ruimte gezet en dat past op de een of andere manier niet meer onder wollen dekens en gesteven lakens. Maar daarnaast had ik zoveel vragen bij het verhaal van Maria en de engel Gabriel. Was ik de enige die opmerkte dat Maria zich geen raad wist met alles, was ik de enige die opmerkte dat de engel Maria alleen achterliet? Wat is dat voor een engel? En kan iemand mij vertellen hoe die omkerende beweging gaat die Maria maakt? Van haar schrik naar het ‘Heer ik wil u dienen’? Van het ja-maar-hoe-dan naar het mijn-hart-juicht-om-God-mijn-redder? Inmiddels vier ik al jaren Kerst in de kerk. En mag ik in de Baas z’n tijd dat ‘ja, maar’ verder doorgronden. En ieder jaar begrijp ik het ietsje meer. Denk ik. Vooral als ik het indrukwekkende Magnificat in Lukas opensla (1, 46 e.v.). Daar zingt Maria haar loflied voor haar Heer. Kennelijk is het zo dat als je geen woorden meer hebt voor de wonderen die je met God beleeft en in God ervaart, dat je dan alleen nog maar kúnt zingen. Niet dat het Magnificat een liefdesliedje over Jezus is. Lees het maar eens, het is veel meer. Maria zingt oude, vertrouwde woorden. Woorden van God die dóór zullen gaan. Dat kleine kindje wordt geboren in Bethlehem, hij zal de mensen opzoeken die gemeden worden, hij zal zich buigen naar het laagste, hij zal kijken

naar het kleine en het onbetekenende. Maria stond en staat voor al die mensen die begrijpen en er zelfs van zingen dat je niet hoog hoeft te klimmen en ver hoeft te reiken of veel hoeft te hebben om iemand te zijn. Wie of wat je ook bent, God is met je en reikt je de hand. In en door Maria, in en door dat kleine kindje. God zij dank.

ds. Tienieke

Jeugdkerk start zondag 27 januari

De taakgroep Jeugd heeft in samenwerking met de ouders een ‘nieuwe’ vorm van kerk-zijn voor onze jongeren ontwikkeld. Iedere **laatste zondag** van de maand kunnen de jongeren hun eigen kerkdienst bezoeken in de Hofkerk. Harrie van Duijvenbode, Gerard Pape en Martin Kila gaan bij toerbeurt voor in deze diensten. Dus, ben je 12 jaar of ouder, kom naar de Jeugdkerk en neem je vrienden mee. De eerste Jeugdkerk is op 27 januari en vervolgens op iedere laatste zondag van de maand. Fijn!

2e kerstdag

Vanuit Impuls wordt er op tweede kerstdag een sfeervolle kerstmiddag georganiseerd in Breedwijs, Berghuizen. Een middag bedoeld voor mensen die zich alleen voelen of niet de mogelijkheden hebben om Kerst te vieren. Het is voor jong en oud, voor alleenstaanden, gezinnen en echtparen. De middag is van 11.30 tot 14.30 uur met een feestelijk buffet. En het is kosteloos. Aanmelden kan tot 10 december bij d.vanbeest@impuls-oldenzaal.nl. Voor vragen contact opnemen via telefoonnummer 0541-571414



26 januari eerste zaterdagavondviering van 19.00 tot 19.45

Vorige week was de eerste bijeenkomst van de taakgroep In een Ander Licht. Deze groep mensen, die niet gebonden is aan het instituut kerk, gaat de uitdaging aan om in 2019 zes vieringen vorm te geven op de zaterdagavond. En ze beginnen op 26 januari. Een mooi initiatief vinden we waar we veel van kunnen leren. Want als je niet meer bij een kerk hoort of wilt horen, als je niet (meer) gelooft in een God, valt

er dan nog iets te vieren? Waar ligt de behoefte en hoe vind je verdieping en bezinning en verbinding? Iedereen is welkom, gelovig of niet gelovig, kerkelijk of-niet-kerkelijk om mee te vieren en vertel het vooral door of neem eens iemand mee. Wijs mensen er op. En het is een oecumenisch initiatief, de ene maand met pastor Maroesjka in de Plechelmus, de andere maand met de taakgroep in de Hofkerk en telkens op de laatste zaterdag van de maand. Welkom.

Van harte!

We feliciteren Yvonne Meyer van harte met haar aanstelling als GV'er, Geestelijk Verzorger, in de Scholtenhof. We hebben pastor Marit Arink inmiddels uitgezwaaid en onze grote waardering uitgesproken voor haar betrokken omgang met de bewoners en voor haar oecumenische inzet in de Scholtenhof. En is het niet prachtig dat 'onze' Yvonne dit werk nu voortzet? Heel veel goeds gewenst en van harte!

Tot slot

Veel dank voor al die prachtige kerstkaarten die al op de mat zijn gevallen in de Buizerdstraat. Echt te veel om persoonlijk allemaal te beantwoorden en daarom doe ik het hier. Ook voor u en jou gezegende kerstdagen, een goed uiteinde en een mooi en gezond 2019.

ds. Tienieke van Lindenhuisen

Op weg

Komende weken wordt het kerstevangelie gelezen. Daarin de bekende woorden “Iedereen ging op weg”.

Op weg gaan is een typisch ding voor mensen in beweging. Dat gold toen en dat geldt nu. Ook wij zijn als Hofkerk op weg en in beweging. Op weg inhoud te geven aan de manier waarop we kerk willen zijn, nu, in het komende jaar en in de verder weg gelegen toekomst.

We doen dat door te vieren, te leren en te dienen in de vele activiteiten die er door het jaar heen zijn. Ook door naar elkaar te luisteren en het gesprek met elkaar aan te gaan. Een goed voorbeeld hiervan zijn de gesprekken die we de komende tijd gepland hebben naar aanleiding van de vragen en zorg die bij een aantal mensen binnen onze gemeente leeft, juist over de vraag hoe we kerk willen zijn.

Voorbeelden van vragen die we elkaar zullen stellen zijn:

- Hoe is je betrokkenheid bij de HK, en je beleving voorheen en nu
- Hoe kijk je aan tegen de rol van de kerk in de samenleving
- Hoe zie je de toekomst van de Hofkerk over 5 en over 10 jaar
- Welke rol of taak zie je hierin voor jezelf weggelegd, waar zou je het liefst tijd aan geven
- Op welke punten doet de Hofkerk het als organisatie goed en waarin kan volgens jou de kerkelijke organisatie verbeteren.

Vanzelfsprekende vragen die je elkaar in een gemeente steeds opnieuw mag stellen, zeker in tijden van verandering van samenleving en van kerk. Niet alles hoeft te veranderen, veel gaat gewoon goed en vraagt om voortzetting op de ingeslagen weg. Een goede balans vinden tussen behouden wat goed is en vernieuwen waar nodig of wenselijk, is de gezamenlijke opdracht die we als Hofkerkers hebben.

Met kerst gaat het om God en Jezus, pionier en vernieuwer van mensen bij uitstek. God die zich laat vinden in Jezus, bij elke kaars en in elke stal.

Een goede kerst,
Gerrit Dortland

BEGROTING 2019 Hofkerk-Oldenzaal
STAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN 2019

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
a. BATEN			
Baten onroerende zaken	17.000	15.000	17.390
Rentebaten	20.000	21.000	21.125
Bijdragen levend geld	89.300	89.000	96.738
Subsidies en bijdragen	11.500	8.000	6.825
Totaal a	137.800	133.000	142.078
b. LASTEN			
Lasten kerkgebouwen	21.000	22.000	18.336
Afschrijv. kleine verbouwing	1.600	2.000	1.600
Pastoraat	81.700	75.000	60.740
Kerkdiensten, catech., ov.	9.000	8.000	8.814
Verplicht./bijdr. andere organ.	8.000	8.000	7.944
Salarissen en vergoedingen	26.600	23.000	25.250
Kosten beheer/administratie	4.500	8.000	3.505
Rentelasten	4.500	4.000	4.252
Totaal b	156.900	150.000	130.441
Saldo a - b	-19.100	-17.000	11.637
c. TOEV./ONTTREKING FONDSEN EN OV BATEN/LASTEN			
Toev./onttrekk. aan fondsen	2.500	2.000	-12.500
Overige lasten en baten	5.000	4.000	5.768
Totaal c	7.500	6.000	-6.732
Resultaat (+ voord. - nad.)	-11.600	-11.000	4.905

Deze begroting is vastgesteld in de Kerkenraad van 19 november 2018.

Toelichting Begroting 2019 Hofkerk

Bij het opstellen van deze begroting is uitgegaan van de jaarrekeningcijfers 2017, het werkelijk verloop van de baten en lasten t/m het 3^e kwartaal 2018, alsmede de te verwachte baten en lasten nadien.

De staat van baten en lasten 2019 sluit met een nadelig saldo van € 11.600, - terwijl in voorjaar 2018 nog een tekort geraamd was van €5.000

Het hogere begrote tekort van € 5.000, - komt voornamelijk doordat in 2019 de kosten pastoraat en overige salarissen hoger uitkomen, door o.a. indexeringen en overige aanpassingen via PKN Nederland.

De volledige Begroting 2019 (incl. toelichting) ligt gedurende 5 werkdagen na verschijning van dit blad ter inzage bij de secretaris: Mevr. Inge Simao, Prins Hendrikstraat 214 te Oldenzaal.

Namens het College Kerkrentmeesters,
Albert Barelds, penningmeester

BEGROTING 2019 Diaconie Hofkerk-Oldenzaal
STAAT VAN BEGROTE BATEN EN LASTEN 2019

Omschrijving	Begroting 2019	Begroting 2018	Rekening 2017
a. BATEN			
Rentebaten	6.000	7.500	6.221
Bijdragen levend geld	1.800	1.900	1.830
Door te zenden collectes	4.000	5.000	3.985
Totaal a	11.800	14.400	12.036
b. LASTEN			
Diaconaal werk plaatselijk	7.000	7.000	6.470
Diaconaal werk reg./land.	2.000	3.000	2.051
Diaconaal werk wereldwijd	2.000	2.000	1.934
Verplicht./bijdr. andere organ.	1.100	1.300	1.162
Kosten beheer/administratie	1.300	1.440	1.567
Financiële lasten	2.100	2.000	2.138
Totaal b	15.500	16.740	15.322
Saldo a - b	-3.700	-2.340	-3.286
OV BATEN/LASTEN			
Overige lasten en baten	-2.100	1.900	900
Totaal c	-2.100	1.900	900
Resultaat (+ voord. - nad.)	-5.800	-440	-2.386

Deze begroting is vastgesteld in de Kerkenraad van 19 november 2018.

Toelichting Begroting 2019 Diaconie Hofkerk

Het begrote resultaat 2019 bedraagt nadelig € 5.800 Het tekort wordt vooral veroorzaakt door lagere opbrengsten (uit vermogen) en door een hogere bijdrage voor pastoraat ouderen (verwerkt onder overige lasten)

De volledige Begroting 2019 (incl. toelichting) ligt gedurende 5 werkdagen na verschijning van dit blad ter inzage bij de secretaris: Mevr. Anja Wolbers Bentheimerstraat 25 te Oldenzaal.

Namens het College van diakenen,
Albert Barelds, penningmeester

Beste mensen van de Hofkerk

‘GEEF VOOR JE KERK’ dat is het thema van de Actie Kerkbalans 2019 van 19 januari t/m 2 februari!

Wij als college van kerkrentmeesters zijn al volop bezig met de voorbereidingen, o.a. planning, ledenadministratie, wijkindeling en lay-out voor de folder.

Binnenkort worden de 46 ‘lopers’ persoonlijk geïnformeerd. Op zondag 13 januari zijn de enveloppes al na de kerkdienst aanwezig en op dinsdagavond 15 januari tussen 19.00-20.30 uur op te halen ‘onder de toren’ in de Hofkerk. Het opgehaalde materiaal kan op 5 februari ook van 19.00-20.30 uur, weer worden ingeleverd in de kerk, er is dan zeker koffie met iets lekkers als beloning voor alle lopers.

AKB is een hele belangrijke actie voor onze Hofkerk, om onze kerk ‘in leven’ te houden. Het lijkt mij dan ook overbodig om de actie bij u allen van harte aan te bevelen.

Met een vriendelijke Hofgroet,
Namens het college van kerkrentmeesters, Harm Medema

Bestemming collectes kerstnacht en kerstmorgen:

Kerst is het feest van licht. Jezus' geboorte maakte Gods licht zichtbaar. We delen Zijn licht met elkaar en geven het door. Ook aan kwetsbare kinderen voor wie het leven vaak donker is. Zij verlangen naar een uitgestoken hand, een warm hart en een sterke schouder. De diaconie doet daarom mee aan de Kerstcampagne van Kerk in actie: "Geef licht aan vluchtelingenkinderen". De collecte op kerstnacht is bestemd voor vluchtelingenkinderen in Myanmar, en die op kerstmorgen voor vluchtelingenkinderen in Libanon.

Namens de diaconie,
Joke Flokstra

De Hofvijver

We kregen dit keer een koffernaaimachine die met veel dank is ontvangen en weer kinderspullen en gordijnen die erg welkom waren. Afgelopen week kreeg ik een update en daar uit blijkt dat er op het ogenblik genoeg meubelen zijn maar dat als het echt mooie en een beetje moderne spullen zijn ze altijd een kijkje bij u willen nemen. Wat ze verder nog kunnen gebruiken is; grote pannen, 1 persoons bedden, witgoed, commodes, bedden voor de jeugd, luiers allen maten, gordijnen, kinderstoelen en maxi cosy. Autostoeltjes zijn er op dit ogenblik genoeg. We hopen dat u nog wat vindt op zolders of de vraag bij anderen neerlegt.

Voor kleine klusjes bij u thuis of hulp bij administratie of andere vragen kunt u ook altijd bij ons terecht.

Onze dank voor alle dingen die we van u kregen.

Namens de diaconie
Jet Slinger, tel. 0541 662093 of 06 81504914
E-mail: jetslinger10@gmail.com

Inzameling postzegels en ansicht- en geboortekaarten

De diaconie is erg blij met uw hulp bij het verzamelen van gebruikte goederen. Wij merken dat het niet voor iedereen duidelijk is welke kaarten er zoal ingeleverd kunnen worden. Zou u zo vriendelijk willen zijn onderstaande tekst goed door te lezen. Het scheelt ons veel uitzoekwerk!

kerk
in actie

Inzamelingsactie Kerk in Actie/GZB - postzegels en ansicht- en geboortekaarten

De vrijwilligers van Kerk in Actie/GZB kennen de markt en weten een zo hoog mogelijke opbrengst te krijgen. Zo verkopen ze bijvoorbeeld een bepaald type ansichtkaart aan iemand in Hongarije of duizend stuks van een specifieke postzegel aan een handelaar in China. Wat géén waarde heeft zijn de dubbele kaarten die in een envelop verzonden zijn. Die kunt u zelf bij het oud papier doen. ***Uitzondering hierop zijn dubbele kaarten van Anton Pieck, Stichting Kinderpostzegels (alle soorten en maten), Voor het Kind en zelfgemaakte kaarten. Daarnaast zijn alle soorten en maten geboortekaartjes welkom.***

Verzamelaars letten op veel verschillende aspecten. De één is meer geïnteresseerd in de achterzijde van een ansichtkaart: combinatie kaart en postzegel, een speciale poststempel of de sorteercodes. Laat u dus altijd de postzegel op de ansichtkaart zitten. Een ander spaart een bepaald onderwerp: bruggen, kerken, koninklijk huis, een bepaalde afbeelding, enzovoort. Oude ansichtkaarten van dorpsgezichten worden steeds zeldzamer en daardoor interessanter voor de verzamelaar. Dus als u die tegenkomt in bijvoorbeeld een

nalatenschap... ZGB/Kerk in Actie heeft ze graag. Ook complete postzegelverzamelingen worden met deskundige aandacht behandeld en verkocht. Losse postzegels kunt u ongesorteerd inleveren. Geen postzegels van ansichtkaarten afhalen. Kaart plus postzegel levert meer op dan beide apart.

Alvast bedankt, namens de diaconie,
Anja Wolbers

Jan Schoenaker, tovenaars met licht

Op woensdag 9 januari is de eerste Hofavond van dit nieuwe jaar, met als thema: "Dromen en creëren".

Voor deze avond is Albert Wiggers uitgenodigd om ons te vertellen over de Oldenzaalse glaskunstenaar Jan Schoenaker. Albert was, toen Jan nog leefde, een goede vriend van hem en hij heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een aantal boeken over Jan's leven en werk. Hij laat ons prachtige dia's zien van zijn ramen en schilderijen en brengt op een zeer boeiende en humoristische wijze een hommage aan deze grote kunstenaar. U zult beslist genieten. Van harte welkom op deze bijzondere Hofavond. De avond begint om 20.00 uur en is rond 22.00 uur afgelopen. Vanaf 19.30 uur is er koffie en thee in de 'huiskamer' van de Hofkerk. De toegang is gratis, maar een vrije gift om de onkosten te delen, wordt natuurlijk op prijs gesteld.

Namens de commissie Inspiratie & Bezinning,
Babs Oosterwijk en Harm Schreurs

Interview met Mariet Hamhuis, ouderling van de 75 + groep

Wat mij als eerste opvalt, wanneer ik de gezellige woonkamer van Mariet binnenkom, is het elektronisch orgel in de hoek, iets wat mij herinnert aan het Solina orgel vroeger bij ons thuis, waar mijn moeder dan Johannes de Heer op speelde. Die liederen zullen later in

het gesprek dat ik met Mariet heb, in het kader van haar naderend afscheid in januari als ouderling, nog eens terugkomen.

Mariet, wat heb jij precies met ouderen?

“Tja, ik heb er de meeste feeling mee. Ik ga in de bezoeken ook altijd veel op mijn gevoel af. En ervaar op die manier wat er leeft en speelt. Misschien heeft het ook met mijn achtergrond te maken als verpleegkundige”

Je hebt ook als verpleegkundige gewerkt in Twente?

“Nou nee, dat niet, wij komen oorspronkelijk uit Hardenberg, mijn man is altijd dierenarts geweest, en ik heb hem altijd ondersteund in zijn praktijk. We hebben op verschillende plaatsen gewoond en gewerkt, en zijn via omzwervingen in Lichtenvoorde, Tilligte en Oldenzaal uiteindelijk in de Lutte gaan wonen. Ondertussen waren ook onze kinderen geboren, dus toen kwam het er ook niet meer van.”

Je bent bijna vijf jaar ouderling geweest, als je terug kijkt op die periode, wat is je dan het meest bijgebleven?

“Het is echt een grote groep, zo’n 220 mensen, van wie Ria van Dijk de ouderen in de tehuizen bezoekt. Er zijn veel ouderen bij, die vroeger actief waren in de kerk, maar die je nu nog amper terug ziet. Daarbij vraag ik me dan af: hoe komt dat? Ik vind dat jammer, want voor veel mensen is de kerk altijd een belangrijk sociaal netwerk geweest.”

Dat sociale zit zeker ook in Mariet zelf, wat blijkt de bezoeken die ze ouderen brengt. “Je kunt wel alleen vragen hoe het gaat”, zegt ze,” maar ik zing ook wel eens een lied samen met iemand, uit bijvoorbeeld “Johannes de Heer”, of “Als je zingen kunt, zing dan mee”. Ik heb altijd fijn samen gewerkt met een groep van 14 bezoekmedewerkers, die signalen vanuit de ouderengroep altijd goed opving en doorspeelde, waarop ik dan iemand soms wat vaker bezocht. Vaak bleef het dan ook niet bij één bezoekje...”

Contact blijft toch belangrijk....

“Zeker! Wat me in de bezoeken ook is bijgebleven is, dat veel ouderen ook wel graag vaker of meer bezoek zouden willen hebben. Dan wordt het ook echt “ontmoeten”, iets wat ik altijd als heel prettig heb ervaren in de gesprekken met ouderen. Veel mensen leven op eilandjes. Ik zie dat ook terug in onze kerk. Wat dat betreft zouden we, ook in onze gemeente, nog wel wat meer naar elkaar mogen omzien. Je hebt toch een beetje de vaste groep koffiedrinkers, waar niet iedereen even makkelijk tussenkomt, en de groep die na de dienst meteen naar huis gaat. Waarom niet eens aan zo’n iemand vragen: Goh, hoe gaat het met jÓu? Dat mis ik toch wel”.

Is er al voor een opvolger gezorgd?

“Joke Westera neemt het van me over. Zij heeft in het ziekenhuis altijd pastoraal werk gedaan, en ik heb dan ook alle vertrouwen in dat het goed komt. Ik heb dit nu bijna vijf jaar met veel plezier gedaan, maar het is goed om nu het stokje over te dragen aan iemand anders”

En hiermee komen we aan het eind van het gesprek waarin we het ook nog hebben over los laten. Los laten van je werk als vrijwilliger, in het vertrouwen dat het aan goede handen is overgedragen, maar ook het los laten van zaken in je leven, in het vertrouwen dat je het kunt over laten aan die Ene. Dat is wat voor Mariet geloof ook inhoudt.

Martin Kila.

Beste Senioren van de Hofkerk

Op **zondagmiddag 20 januari a.s.** is er weer een seniorenmiddag. Op die middag willen we elkaar veel goeds toe wensen voor het nieuwe jaar Anno Domini 2019.

Ds. Tieneke van Lindenhuisen zal een korte overdenking houden. Jeanet Westra op het orgel en Hendrik Tel op de tenorhoorn zullen ons begeleiden bij het zingen van enkele liederen. Daarna is er een gezellig

samenzijn met een drankje en een hapje etc. en de sjoelbak staat ook weer klaar

Wilt u gehaald worden, dan kunt u dat melden bij Riejenne Racer Palthe tel. 625244, graag voor 17 januari. We hopen velen van u te kunnen begroeten op die zondagmiddag.

Zullen we zeggen: “Tot ziens op zondagmiddag 20 januari 2019 in de Hofkerk!”

Een hartelijke groet namens de organisatie,
Riejenne Racer Palthe

Het Hogepriesterlijk Gebed 2

Vorige maand schreef ik over het Hogepriesterlijk gebed en het laat mij niet meer los, te meer, omdat naar aanleiding van het komende kerstfeest een verzoek uit Pakistan kwam om er een Bijbelstudie over te schrijven. Uit een ander land hoorde ik, dat zelfs kinderen de teksten uit dit gebed met elkaar en hun ouders delen. Je beseft, dan hoe klein onze wereld is geworden en hoeveel christenen hongeren naar Gods Woord! Een duidelijk aansprekende tekst uit Johannes 17 vind ik vers 4 *“Ik heb U verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat U Mij gegeven hebt om te doen.”*

Als ik denk aan Pakistan, dan word ik geconfronteerd met de christenvervolgingen daar en in andere Arabische landen. Jezus, voorspelde het al 2000 jaar geleden in dit gebed: Vers 14: *“Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.”*

We leven in een wereld die vervuld is van haat, duisternis en ongerechtigheid. Ik denk dan aan de hoopvolle woorden, die God richtte tot Mozes 3.500 jaar geleden in Numeri 14: 20 - 21 *“De HEERE zei: Op uw woord heb Ik hun vergeven.*

Echter, zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden!” en dan lees ik in 2 Korintiërs 4: 6 *“Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook Degene Die in onze harten geschenen heeft tot*

verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus.”

Met het kerstfeest vieren we de komst van “het Licht” in deze wereld, het begin van de vervulling van deze belofte.

Ernst van Olffen

Einde openstelling Hofkerk

Na een drukbezochte laatste Open-dag op 8 september is in de evaluatievergadering besloten om de seizoen openstelling van de Hofkerk te beëindigen. Om kort te gaan; er komen over het algemeen te weinig bezoekers tijdens de openstelling en er zijn te weinig vrijwilligers om een rooster te kunnen maken waarin men niet zo vaak aan de beurt is.

Eind 2012 is naar aanleiding van het toenmalige beleidsplan vorm gegeven aan de openstelling van de Hofkerk. Op 6 mei 2013 ging gastheer Jan Bos als eerste van start. Er kwamen folders over de Hofkerk op tafel te liggen en over de nieuw aangelegde Hof van Heden.

De afgelopen jaren heeft het team van gastheren en gastvrouwen boeiende gesprekken gevoerd over geloofsopvattingen en persoonlijke en alledaagse zaken, met toeristen, vele gemeenteleden en met een incidentele Oldenzaalse bezoeker van buiten onze kerkgemeente.

Enkele opmerkingen van onze gasten: “Deze kerk wordt zo goed onderhouden, het ziet er allemaal mooi uit. Wat een interessante paneelschilderingen, het interieur is de moeite waard om op de foto te zetten. De kerkzaal doet zo intiem aan.”

In de evaluatievergadering is voorts gesproken over andere mogelijkheden. In elk geval is ervoor gekozen om op Open Monumentendag de deuren open te zetten. In 2019 is het Open Monumentendag op zaterdag 14 én op zondag 15 september. Het landelijke thema voor 2019 is 'Plekken van plezier'. Wie wil kan zich bij mij aanmelden om hier te zijner tijd mee aan de slag te gaan.

Hanneke Bugter

TIJDVERSCHIJNSELS

Kerst zonder gevulde kalkoen of rijsttafel

Ik had nooit kunnen bevroeden dat de stukjes, die ik acht jaar geleden ben gaan schrijven, voor zoveel leesplezier zouden zorgen. Ze worden uitgeknipt, naar bejaarde familie gestuurd (die “er veel in herkent”), of nog eens nagelezen (wat natuurlijk teveel eer is). Dat lees ik in mailtjes met reacties op mijn voornemen er een punt achter te zetten. “Niet stoppen hoor!”, is de boodschap van die aardige briefjes. Terwijl ik dat al eerder had willen doen, omdat het me teveel ‘opa vertelt’ was geworden. Daar komt nu bij dat mijn hoofd, vanwege de ziekte van mijn vrouw en de weerslag daarvan op mijzelf, niet staat naar speels omgaan met onderwerpen die in een kerkblad passen (ik heb er altijd op z’n minst een dominee in gestopt).

Veel is voor mij anders dit jaar. Wij moeten het traditionele kerstdiner bij een van onze zoons laten schieten, waaraan ik jaarlijks iets passends meen te moeten bijdragen. Dit jaar was ons, in plaats van de gevulde kalkoen, een rijsttafel beloofd, waarvoor ik al het passende gebed had klaargelegd dat Willem Wilmink maakte voor een kleinzoon. Dat begint zo: ‘Heb dank Heer voor het ei dat men in plakjes snijdt / en voor de bami, die zo zacht je keel in glijdt / en voor de kroepoek Heer, wij moeten de Chinezen / naast U Heer voor dit fijns geweldig dankbaar wezen’.

Al is bidden aan tafel voor ons iets van vroeger, helemaal zonder bijgedachten gaat zo’n variant me niet af, omdat ik altijd mijn vader voor me zie die driemaal daags reciteerde: “O Heer wij danken u van harte / voor nooddrift en voor overvloed. / Waar menig mens eet brood in smarte / hebt Gij ons mild en wel gevoed”. Waarna wij kinderen na elkaar afraffelden: “Here dank voor spijs en drank.”

Mijn kleinkinderen vinden het merkwaardig als ik zoiets vertel, maar kunnen bijvoorbeeld best genieten als ik aan tafel Toon Hermans aanhaal. Bij die roomse Limburger thuis baden ze: “Onze Lieve Heertje, geef mooi weertje, geef een fijne dag, dat het zonnetje weer schijnen mag”. Ik heb dit ooit opgediept uit een kerstboekje van

Hermans dat ‘Jezus is jarig’ heet. Hij vertelt dat hij Jezus altijd zag als een vrolijk knaapje. Daar is wel een royale fantasie voor nodig, want gelachen wordt in de bijbel zelden en als het gebeurt, door Sarah, dan is dat vol ongeloof. Sarah wilde de engel niet geloven die aankondigde dat zij (90) en Abraham (100) een kind zouden krijgen.

Maar met zulke bijbelkennis kan ik aan tafel niet aankomen. Voor je het weet vertel je over het wegzenden van slavin Hagar en zoon Ismaël, die Hagar met de aartsvader had. Kinderen van tegenwoordig zijn dan bij de hand genoeg om op te merken dat alle ellende van tegenwoordig de wereld dus bespaard was gebleven als die Sarah toeschietelijker was geweest. Als Ismaël niet met de God van Abraham de woestijn in was gestuurd, was er helemaal geen islam ontstaan – als je de bijbel letterlijk neemt, toch opa? De realiteit is dat mijn kleinkinderen Abram en Sara alleen kennen als onderuitgezakte poppen die, met doorgaans bedenkelijke teksten, in voortuintjes staan van vijftigjarigen. Dat moesten we maar zo houden, lijkt me.

Moet ik met dit soort overpeinzingen doorgaan? Volgens de lezers die me hebben gemaïld, kennelijk wel. De Schollaards, die dit blad samenstellen, hebben me min of meer verboden te stoppen. Er zijn lezers die daar anders over denken, dat zeker. Eens schreef ik dat wij van de god van de Joden gelukkig de god van Jezus hebben gemaakt. Dat kwam me op bestraffende woorden van goede vrienden te staan. Iemand wilde de stukjes niet meer lezen toen ik had geschreven over de wonderlijke teksten die in het EO-programma Nederland Zingt worden uitgegalmd. Zulke reacties vond ik jammer, maar aan de andere kant: ik zou eigenlijk best eens een stukje kunnen wijden aan die vaak zo malle teksten. Misschien komt het daar nog wel eens van.

Wim Timmers

Volkskerstzang

Bent u moe van het aanhoren van kerstconcerten, dan is dit uw kans om zelf lekker te zingen! Op vrijdag 21 december vindt de Volkskerstzang weer plaats in de Hofkerk. Veel koor- en samenzang van bekende kerstliederen. Net als vorig jaar verleent het koor "Crescendo" uit Enschede weer haar medewerking. Dit mooie koor staat onder leiding van Jan Willem Docter, die behalve dirigent ook een virtuoos op orgel is! Natuurlijk hoort u hem ook op ons mooie orgel! Koos Schollaardt begeleidt de samenzang en na afloop kunt u nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of een drankje. Aanvang 19:30, toegang vrij, collecte voor het orgel.

Ina en Koos Schollaardt

Bedankt!

Hartelijk dank voor de bloemen welke wij mochten ontvangen na de dienst van 2 december jl.

Fam. de Hond

Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk

In stilte het weekend beginnen	Vrij	21 dec.	19.00 uur
In stilte het weekend beginnen	Vrij	28 dec.	19.00 uur
Hofavond	Woe	9 jan.	20.00 uur
Kunst en Religie	Ma	14 jan.	16.30 uur
Diaconie	Ma	14 jan.	20.00 uur
In stilte het weekend beginnen	Vrij	25 jan.	19.00 uur
College van Kerkrentmeesters	Ma	28 jan.	19.30 uur

Bron van ons leven
lieve en goede God.
Er wordt weleens gezegd,
gefluisterd,
dat U heel dicht bij bent
dichter bij dan onze adem.
Wat als dat waar is?

Dat wij in U leven en bewegen en zijn.
Zouden we daarom zo makkelijk over U heen schreeuwen?
Komen onze woorden over U daarom soms zo ongeloofwaardig
over?

Dat U zó dichtbij bent dat U uit beeld verdwijnt?
Is dat het waarom onze adem stopt wanneer wij iets over U willen
zeggen?

Als wij U benoemen God dan is dat vaak met een
vanzelfsprekendheid,
want wij geloven, hopen, wij verwachten en vertrouwen dat U onder
ons bent.

Maar wat er gebeurt om ons heen komt vaak zo hard aan, klopt niet,
doet pijn.

Waar mensen om zich heen maaien en anderen beschadigen
waar het vechten is om de lieve vrede te bewaren.

Wij bidden God dat U zich toewendt en het Licht en
de rust wordt waarbij mensen elkaar herkennen.

Wij bidden om Uw Geest die ons oproept om te leven
die geneest en heel maakt ons verandert in U.

Ontferm U God, U bent dichtbij.

U bent dichter onder onze huid
dan wij kunnen denken.

U die was, is en zal Zijn.

Ontferm U God.

Amen.

Gebed van ds. Tiencke uit de dienst van 4 november jl.

Agenda Cultuurhuis de Hof

Donderdag 20 december:

Kerstconcert 'Overdagkoor Enschede' m.m.v. Vocal groep: 'Just for fun'.

Aanvang: 19.30 uur. Entree gratis. Vrije gift ter bestrijding onkosten.

Vrijdag 21 december:

Volkskerstzang m.m.v. 'Crescendo' o.l.v. Jan Willem Doctor.

Aanvang: 19.30 uur. Vrije gift t.b.v. de restauratie van het orgel.

Zaterdag 22 december:

Kerstconcert Stadsjongenskoor Oldenzaal.

Aanvang: 19.30 uur.

Donderdag 10 januari 2019

Op deze avond verzorgt Cultuurhuis de Hof een programma over de beroemde filmcomponist bekend van onder meer "the Good, the Bad and the Ugly". Het programma brengt filmfragmenten met muziek en toelichting. De inleiders geven uitleg op Morricone's muziekthema's en waarom zijn muziek zo belangrijk is.

Aanvang:



Baalt u ook van al die schreeuwerige leenreclames?

Dan bent u hier aan het juiste adres voor het aangaan en/of continueren van een hypotheek, lening of een andere financiële dienst, een persoonlijke benadering op prijs stellen en op die manier een maatwerk advies kunnen krijgen.

**Look 55
Oldenzaal**

T 0541-533255
M 06-13773445

info@woordesfd.nl
www.woordesfd.nl

Al meer dan **60 jaar**
een stevig fundament
voor de bouw.

ELFERiNK
b o u w g r o e p

www.elferinkbouwgroep.nl

Kleibultweg 65 Oldenzaal • 0541 51 26 55





Coaching en Persoonlijke ontwikkeling

Persoonlijke begeleiding om weer op het juiste spoor te komen, bij vastgelopen gedragspatronen, relatieproblematiek, afscheid van een naaste, maar ook van werk, gezondheid, een droom of van het leven.



Training tot meer bewustzijn en balans

Op weg naar een meer mindful leven

Meer ontspannen in het leven leren staan ondanks alle drukte, stress en eventuele depressie. Train jezelf in het aanbrengen van balans en rust in je leven. Leer accepteren en incasseren. Meer loslaten. Minder vanuit je hoofd en meer vanuit je hart leven.



Ritueel begeleider / spreker

Begeleiding bij het vormgeven van een passend afscheid, in woord en in beeld, christelijk en niet christelijk.



Pelgrimage Kroezeboom

Je een dag lang bezinnen op een actueel thema in het leven, onder deskundige begeleiding, om een dieper inzicht te ontwikkelen. Wandelend in de natuur. Vormgevend met materiaal naar eigen keuze.



Voor meer informatie: www.dekernonline.nl

Yvonne Meyer

De Kern, praktijk voor bewustzijn & balans

Kloosterstraat 50

7571 DB Oldenzaal

(06) 14379278

VOETEN



Uw verzorging
zeker waard

- Erkend pedicure
- Beenharsen
- Voetreflexzone massage
- Stoelmassage

Lucie Koning

B. v. Meursstraat 33

7576 BL Oldenzaal

Tel: 0541 - 513 371



| de **Bloemenhoek**



bloemenhoek
mariaparrochie / oldenzaal

Bloemen

Planten

Decoratie

Lifestyle

Bezorgen

Rouw

Trouw

Tubbergerweg 18A, 7603 NV Mariaparrochie

T 0546 - 49 08 66

Ootmarsumsestraat 31, 7572 AB Oldenzaal

T 0541 - 51 70 80

www.debloemenhoek.eu

info@debloemenhoek.eu

Hofstem

Mededelingen van de redactie

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.
E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum:
18 jan.
vóór 18.00
uur

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt!

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. Aangezien we aan een maximum aantal pagina's zijn gebonden, kan het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen.

De volgende Hofstem verschijnt: **25 januari 2019**

Redactie

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Redactiecommissie

Dhr. W.P. Timmers

Dhr. W. Valkema

Mevr. Y. Ponsteen

Productie

Dhr. H.J. Teunis

Coördinatie bezorging

Mevr. J. Timmers, tel. 520477

Diaconie

Dhr. F.J.C. Woordes
(administratie)
Look 55, 7577 GK Oldenzaal.
Telefoon 522 607.
Bankrekening:
NL42ABNA0595523544
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te
Oldenzaal

Administratie kerkleden

E-mail: ledenadministratie@
hofkerk-oldenzaal.nl
Correspondentieadres:
Dhr. H. Meulenbeld
Dauwnetel 7, 7577 AG Oldenzaal
Telefoon 523013

Autodienst

Aanvraag vervoer uiterlijk
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij
de dienstdoende chauffeur zoals
vermeld bij de zondagse diensten
in de Hofstem

College van Kerkrentmeesters

Mevr. I.V. Simao (secretariaat)
Prins Hendrikstraat 214
7571 BW Oldenzaal
E-mail:
secr.ckrm.hofkerk@gmail.com
Telefoon 510645

Mevr. J. Meulenbeld (administratie)
Dauwnetel 7
7577 AG Oldenzaal
Telefoon 523 013
E-mail:
fahofkerkoldenzaal@gmail.com
Bankrekening:
NL60ABNA0595895700
Rekening t.n.v. Hofkerk
te Oldenzaal

Aanspreekpunt van o.a.**Kerkbalans – Oudejaarscollecte**

Dhr. H. Medema
Dravik 9, 7577 CG Oldenzaal
E-mail: hmedema@hotmail.com
Telefoon 531 052 / 06-506 37 013

Verkoopadres collectebonnen

Dhr. G. Wellink
Burg. Tegelstraat 9,
7574 ZX Oldenzaal
Telefoon 513360
Dhr. A. Scholten
Seinelaan 21, Oldenzaal
Telefoon 532 182



HOFKERK
PROTESTANTSE GEMEENTE OLDENZAAL