

41^e jaargang nr. 9
september 2019

de Hofstem

Maandelijks verschijnend informatieblad
van de Protestantse gemeente Oldenzaal

COLOFON

Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem.
Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar,
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal)
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website:
www.hofkerk-oldenzaal.nl

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo.

Predikant

Ds. J. van Lindenhuizen
Buizerdstraat 14
7574 BR Oldenzaal
E-mail: jvlindenhuizen@gmail.com

Werkdagen: maandag, dinsdag en
woensdag en zondags de gehele
dag als ik dienst heb.
Telefonisch het beste te bereiken
op **werkdagen** 's ochtends tussen
8.30 en 9.00 uur en 's middags
tussen 17.00 en 17.30.
Mobiël: 06-20248850

Pastoraal werker / Coördinatie pastoraat

Mevr. Y.C. Meyer
Kloosterstraat 50
7571 DB Oldenzaal
Telefoon 06-14379278

Scriba

Mevr. M. van de Langemheen
Hengelosestraat 78
7572 BR Oldenzaal
Telefoon 06-45893313
E-mail: ramshorsten@hotmail.com

Koster

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent
Noordelijke Esweg 131
7558 MN Hengelo
Telefoon (074) 2782810
E-mail: famschollaardt@gmail.com

Organist

Contactpersoon:
Dhr. J. Schollaardt
Noordelijke Esweg 131
7558 MN Hengelo
Telefoon (074) 2782810
E-mail: famschollaardt@gmail.com

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk
www.hofkerk-oldenzaal.nl

Rondom de diensten

Op zondag 1 september gaat onze eigen predikant voor. Ds. Tienieke van Lindenhuisen heeft een koor te gast in de dienst wat u ook in december bij ons in de kerk kunt beluisteren. Het is het Overijssels Byzantijns Mannen Koor, die met hun sonore klanken de liturgie kleur bijzetten!

Op 8 september komt Ds. Marielle Vlasblom uit Losser.

De zondag daarop is het startzondag. Vanzelfsprekend door Ds. Tienieke die het symbolische "startsein" zal geven voor het nieuwe seizoen. Zie ook haar aankondiging verderop in deze Hofstem. Het jongerenkoor VOF de Hof verleent medewerking aan deze bijzondere dienst waarin 2 kinderen de overstap zullen maken naar het voortgezet onderwijs en dus de kindernevendienst zullen verruilen voor de jongerengroep.

Zaterdag 21 september om 19:30 uur de zangdienst "Oldenzaal Zingt", voor bijzonderheden zie het artikel verderop.

22 september gaat Ds. G.S. Bunjes-van der Lee uit Borne voor, een graag geziene gast in de Hofkerk. Henk Warnaar bespeelt ons mooie orgel.

29 september komt Ds. K. Bernard uit Wierden. Ook dan is Henk de organist.

We hopen op inspirerende diensten!

Koos Schollaardt

Zondag – 1 september - 10.00 uur

M.m.v. Overijssels Byzantijns mannenkoor

Voorganger	Zondagskind
Ds. J. van Lindenhuizen	Lisa Brinkman
Ouderling	Kindernevendienst
Dhr. G. Pape	Marjolein Brinkman
Diakenen	Collectes
Dhr. J. Bruil	1) Amnesty International
College van kerkrentmeesters	2) Instandhouding eredienst en startzondag
Mevr. I. Simao	Autodienst
Organist	Mevr. H. Bugter
Dhr. J. Schollaardt	Tel. 518055

Zondag - 8 september - 10.00 uur

Voorganger	Zondagskind
Ds. M. Vlasblom (Losser)	Geen
Ouderling	Kindernevendienst
Dhr. G. Pape	Geen
Diakenen	Collectes
Dhr. R. Dreierink	1) Dorcas
College van kerkrentmeesters	2) Missionair werk
Dhr. H. Meulenbeld	Autodienst
Organist	Mevr. W. Sanderman
Dhr. J. Schollaardt	Tel. 522271

Zondag – 15 september - 10.00 uur

Startzondag/Overstapdienst, m.m.v. VOF de Hof

Voorganger	Zondagskind
Ds. J. van Lindenhuizen	Naut Verbeek
Ouderling	Kindernevendienst
Mevr. R. van Dijk	Katja Verbeek
Diakenen	Collectes
Dhr. F. Woordes	1) Kerk in Actie/Zending
College van kerkrentmeesters	2) Instandhouding pastoraat
Dhr. B. Post	Autodienst
Organist	Mevr. Elferink
Dhr. J. Schollaardt	Tel 514396

Zondag – 22 september - 10.00 uur

Voorganger	Zondagskind
Ds. G.S. Bunjes-v.d. Lee (Borne)	Geen
Ouderling	Kindernevendienst
Mevr. M. v.d. Langemheen	Geen
Diakenen	Collectes
Mevr. B. Frowijn	1) Diaconaal werk plaatselijk
College van kerkrentmeesters	2) Vredesweek
Dhr. H. Schreurs	Autodienst
Organist	Dhr. H. v.d. Toorn
Dhr. H. Warnaar	Tel. 512623

Zondag – 29 september - 10.00 uur

Voorganger	Zondagskind
Ds. Benard (Wierden)	Esther Vennegoor op Nijhuis
Ouderling	Kindernevendienst
Mevr. M. v.d. Langemheen	Meiliany Utung
Diakenen	Collectes
Mevr. J. Slinger	1) Kerk in Actie/Werelddiaconaat
College van kerkrentmeesters	2) Instandhouding kerkelijk gebouw
Dhr. H. Medema	Autodienst
Organist	Fam. van Dijk
Dhr. H. Warnaar	Tel. 514470



Lucas-14-feestje

Eén van mijn mooiste verhalen deze zomer deel ik graag. Het is het verhaal van Jan Wolsheimer. Jan was jarenlang predikant in Woerden en sinds vorig jaar directeur van Missie Nederland. Jan besloot de proef op de som te nemen en een aantal uitspraken van Jezus letterlijk te gaan uitvoeren. Dus nodigde hij niet z'n schoonmoeder uit op z'n verjaardag, maar onbekende vluchtelingen en straatkrantverkopers en noem maar op. Hij vertelt: 'In voorbereiding op mijn verjaardag besloot ik een uitnodiging te maken met mijn foto erop en een uitnodigende tekst. Nadat de uitnodiging gedrukt was, ging ik de stad in en dropte 'm in de handen van vluchtelingen, straatkrantverkopers, mensen zonder geld en mensen met een psychiatrische stoornis. Ik kon zo snel geen blinde vinden, maar ik ontmoette uiteindelijk iemand in een rolstoel, dus met die lamme kwam het goed. Om alle drempels weg te halen, had ik op de uitnodiging geschreven dat ze geen cadeautje mee mochten nemen omdat ik alles al heb. Vervolgens huurde ik een zaal en bedacht ik wat ik zou kunnen doen met mensen die mij niet of nauwelijks kenden en elkaar waarschijnlijk ook niet.

Samen eten werkt altijd, dus ik vroeg de mensen in onze kerk om me een handje te helpen. Van alle kanten kreeg ik dolenthousiaste reacties. Alsof al mijn kerkgenoten ook zaten te wachten totdat ze eindelijk eens een keer iets konden doen met de woorden van Jezus.

Spontaan meldde zich een band die vroeg of ze live muziek konden spelen. De één bakte een taart, een ander maakte nasi en op papier begon het er erg leuk uit te zien. Ondertussen was ik bloednerveus: ik vroeg me af of de genodigden wel echt zouden komen. Mijn familie en vrienden had ik gezegd dat ze niet welkom waren. Dat gaf bij mijn

schoonmoeder toch wat wrijving. Gelukkig was mijn feestje op zondag en moest ze naar de kerk – want een kerkdienst overslaan, dat doet mijn schoonmoeder niet.

Op de bewuste verjaardag stroomde de zaal vol met de meest exotische figuren die je je maar kunt voorstellen. En na afloop kon ik niet anders dan toegeven dat de uitspraak van Jezus klopt. Je wordt erg gelukkig als je mensen uitnodigt op je feestje die niets voor je terug kunnen doen. Een volle zaal met mensen die nooit worden uitgenodigd op een verjaardag: dat breekt je hart. Zo trots als een pauw kwam Cora vertellen dat ze vanaf haar jeugd niet meer op een verjaardag was geweest. Nu was ze welkom op de verjaardag van de dominee, met zo veel eten als je wilde. Dit was voor Cora de hemel. Ik kon mijn kaken niet meer recht krijgen omdat ik de hele middag stond te glunderen. Wat is dit onwaarschijnlijk tof en vooral: doodeenvoudig. Voor mij geen gewone verjaardagsfeestjes meer. Met welke opdracht van Jezus zou jij aan de slag kunnen? Gewoon om eens te testen of het allemaal wel klopt wat Jezus zegt... ‘



Overzomereren

‘Ik vind het hier zó leuk’, zei een van de deelnemers steeds glunderend. En hup, daar ging ze weer, verder knutselen aan haar vredesduif. En net als in het verhaal van Jan Wolsheimer hierboven, het was onwaarschijnlijk tof en vooral doodeenvoudig.

Zes woensdagochtenden zaten we met zo’n twintig mensen bijeen en we schilderden, schikten bloemen, zongen uit volle borst, vouwden en knipten duiven voor de vredesweek, bakten en speelden als afsluiting echte bingo met prijsjes. Iedere woensdag was het voor ons glunderen, zowel voor de deelnemers als voor de organisatie. Dank aan iedereen die mee heeft gedaan: alle deelnemers, de workshop-gevers en vooral onze koster Ina. Top was het, iedereen voelde zich zo welkom.

Startzondag 15 september R U I M T E

Welkom allemaal op de Startzondag en durf ook eens je burens of vrienden mee te nemen. Het wordt leuk. De taakgroep volgt het stramien zoals we dat gewend zijn: zelfgemaakte taart en koffie vooraf, dan een kleine dienst en een aantal inhoudelijke workshops en een gezamenlijke maaltijd als afsluiting. Yfke en Kira krijgen een speciale plek in deze dienst want ze vliegen over naar de jongerengroep. En we nemen afscheid van Renske (kindernevendienst). Nu dochter Yfke overstapt zit ook haar taak er op. Ook hier alvast dank voor je enorme inzet in die tientallen jaren Renske.

Jeugd en jongeren

De jongeren pakken de draad ook weer op. Op 17 september begint de 18+ groep weer in de Buizerdstraat en vervolgens iedere derde dinsdag van de maand, 20.00 uur. En het eerste weekend van november gaan we een kloosterweekend 'doen', mooi. De eerste Jeugdkerk is op 29 september onder leiding van Gerard Pape. De kindernevendienst, u las het al, gaat één keer in de twee weken plaats vinden want de groep en vooral de leiding, wordt te klein en de vijver is behoorlijk leeg. Nieuwe plannen zijn in de maak om meer met jonge gezinnen te doen... wel op een andere manier dan we gewend zijn. Want waar een deur dicht gaat, gaat een raam weer open. Leuk.

PAX – Vrede begint over grenzen. Wandeling op 21 september

De commissie taakgroep Kerk en Moskee organiseert een vredeswandeling op zaterdag 21 september, aanvang half 3. We starten bij de Fatih Moskee en gaan via de Plechelmus en de Hofkerk naar het Michoriushuis waar we gezamenlijk afsluiten. In onze kerk is er gelegenheid om



een vredesduif van tekst te voorzien en op te hangen (gemaakt tijdens Overzomer). Welkom allemaal en let op de aankondigingen in de krant en op de posters. Wandel mee voor de vrede. Een wandeling om te ervaren én te laten zien dat we, ondanks verschillen, toch met elkaar op kunnen lopen.

Activiteiten nieuw seizoen

Het boekje is in de maak en is of op de Startzondag klaar of/en het gaat mee met de volgende Hofstem. Hier alvast een aankondiging voor een Ringactiviteit met *Denekamp*, contextueel bijbellezen. CB is een manier van lezen die niet begint bij de Bijbel maar bij de situatie van de deelnemers zelf, wat houdt jullie bezig, wat speelt er in jullie leefomgeving?

Zo wordt een geloofsgesprek mogelijk gemaakt waarin de bijbel een verrassende en inspirerende rol kan vervullen. Je gaat anders kijken, gevoeliger, met ogen die ondanks alles verwachten dat God in onze werkelijkheid en in onze ervaringen te vinden is.

Ds. Erna Lensink en ik begeleiden deze avond: zondagavond 13 oktober 19.00 uur in de Protestantse kerk Denekamp. Opgave bij ds. Tieneke

In Memoriam Gerrit Goorhuis

In de namiddag van 28 juni is op 89 jarige leeftijd overleden Gerrit Goorhuis. Omringd door zijn vrouw Ina en de kinderen Ans, Hedy en Gert. Een waardevol moment van samen in dat moeilijke en lange afscheid. Gerrit werd geboren in Hengelo, een echte Tukker die hield van deze streek, van de mensen en de gebruiken. En hij vond in Hengelo ook zijn grote liefde: Ina met wie hij 66 mooie en volle, trouwe jaren samen was. In de dankdienst lazen we over het sterven van mensen: de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken. Maar Paulus schrijft vooral over de eeuwige toekomst die wacht, het gebouw van God (2 Kor. 5). Als je sterft dan mag je wonen bij de Allerhoogste want de naam van God, Ik zal er zijn voor jou, houdt met de dood niet op te bestaan met 'er te zijn'. Op donderdag 4 juli hebben we afscheid van Gerrit genomen in een volle Hofkerk. En we spraken woorden die ons proberen te zeggen wie de God is waar we in geloven. Die Ene die niet wil dat wij mensen sprakeloos en ontroostbaar zijn. Zoals psalm 121, de trouwtekst. Juist als het moeilijk is en je hulp nodig hebt, als je vraagt: waar komt mijn hulp vandaan dan is het antwoord: mijn hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Zo hebben Gerrit en Ina dat ervaren in hun leven. Met deze twee teksten en met al onze liefde hebben we afscheid genomen van deze beminnelijke en o, zo

vriendelijke en verbindende man. Aan God hebben we hem toevertrouwd. We wensen Ina en de kinderen en allen die hem zullen missen veel sterkte toe.

ds. Tienieke van Lindenhuisen

In Memoriam *Gert Bannink, * 27-10-1939 † 23-7-2019*

In de nacht van maandag op dinsdag 24 juli is overleden Gert Bannink. Voor wie de kerkdiensten bezoeken; Gert zat altijd in de rolstoel naast de vijfde rij stoelen. Sinds zijn ongeveer zestigste levensjaar kampte hij met de gevolgen van Parkinson. Hij woonde sinds vier jaar op de Molenkamp.

Gert is geboren in 1939 in Dieren. Als oudste in het gezin kreeg hij nog drie zusjes. Na de lagere en middelbare school wist Gert niet goed wat hij wilde worden. Hij kwam te werken in het laboratorium van Shell in Amsterdam. Hij moest onderzoeken uitvoeren maar vond dit uiteindelijk te saai werk. Hij wilde meer met mensen werken.

Bij Aku (later Enka en Akzo) in Arnhem kon hij diverse cursussen volgen op het gebied van ICT. Uiteindelijk is het hem gelukt om in Emmen een afdeling automatisering op te zetten en heeft hij deze afdeling geleid als manager tot 1992.

Gert is getrouwd met Hesselien van der Kooi. Een collega bij Shell én de dochter van zijn huisbaas in Amsterdam waar hij op kamers woonde. In 1962 zijn Gert en Hetty getrouwd en een jaar later diende Jacob zich aan. Nog twee jaar later werd, in het ziekenhuis van Velp, zoon Ronald geboren.

Als vader beschrijven de beide zoons Gert als ‘pilaar van de familie’ en ‘een persoonlijkheid’ en ‘een baken in het gezin’. Door een psychische aandoening van moeder kende het gezin soms zware tijden. Gert was sportief en ondernam graag activiteiten met de jongens: voetballen, fiets, wandelen, zwemmen en schaatsen. Ook hield Gert erg veel van muziek. Zelf heeft hij enkele jaren de klarinet bespeeld. Hier in de kerk hebben we hem regelmatig uit volle borst zien zingen. Gert was een sociaal vaardige man met gevoel voor humor.

Het personeel van de Molenkamp en de dagopvang in Gereia hebben dat regelmatig ervaren. Hij deed graag mee, hield van ouwehoeren en was creatief. Maar altijd had hij ook oog voor het personeel en hun persoonlijke verhalen.

Gert was een man met een diep geloof en een groot vertrouwen. Soms, als hij erover ging nadenken, kwam hij ook nog wel eens aan het twijfelen. Maar nooit heeft die stabiele onderlaag hem verlaten. Dat vertrouwen heeft hem gedragen tot het eind toe. We lazen Psalm 23: En altijd kom ik terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Op zaterdag 27 juli hebben we Gert naar zijn laatste rustplaats gebracht aan de Schipleidelaan, bij zijn vrouw Hetty.

Met hem vertrouwen wij erop dat hij nu leeft in het huis van de Heer. Wij wensen allen die hem lief hadden veel kracht en sterkte toe.

Yvonne Meyer, pastoraal werker Hofkerk

Meeleven

Mevrouw Riet Lantinga is aangereden op een parkeerplaats en heeft haar heup gekneusd. Ze verblijft sinds 16 augustus op het Borsthuis in Hengelo voor revalidatie.

Mevrouw Jeannet Westra herstelt van een gebroken elle boog. Ze mag heel voorzichtig af en toe een paar minuten werken (achter de PC) en orgel spelen.

Mevrouw Lucy Wubbema is opgenomen in het ziekenhuis. Ze is al diverse weken heel slecht te pas en kampte nu met uitdrogingsverschijnselen.

We wensen alle zieken, genoemd én niet genoemd, van harte een spoedig en volledig herstel toe.

Het pastoraal team

Stilteavonden

Na vier jaar met een fijne club regelmatig te hebben gemediteerd komt er helaas een einde aan onze 'stilteavonden'. Door o.a. mijn werkzaamheden bij de Scholtenhof krijg ik niet voldoende regelmaat in de bijeenkomsten op een voor iedereen prettig en haalbaar tijdstip. Het was fijn en we hebben het heel goed gehad met elkaar.

Ik dank iedereen die met mij zo op een bijzondere manier samen zijn geweest; het was heel fijn en ik kijk er met een warm hart op terug!

Yvonne Meyer

Bidstond Scholtenhof

Sinds mei dit jaar komen we in de kapel van de Scholtenhof elke derde vrijdag van de maand bij elkaar voor een Bidstond.

Wat is een Bidstond?

Een bidstond is een bijeenkomst waarin we gezamenlijk bidden en danken, al dan niet met een bepaald thema. We staan samen stil bij ons leven en dat van anderen; we zijn ons bewust waar we dankbaar voor zijn en waar we hulp bij nodig hebben. In gebed en luisterend naar tekst en muziek zijn we aandachtig ongeveer een half uur bij en met elkaar. Tijdens de voorbede, het centrale onderdeel van de Bidstond, wordt de gelegenheid geboden een kaarsje aan te steken.

Ook U bent van harte welkom. Bent u niet in staat om zelf te komen, maar hebt u wel een gebedsintentie, dan kunt u deze bij mij indienen. Via de mail (ycmeyer60@gmail.com), via een appje (06-14379278) of een briefje in mijn postbus (Kloosterstraat 50). Ook kunt u een briefje in de speciale box bij de receptie van de Scholtenhof (laten) deponeren.

Warme groet,

Yvonne Meyer,

geestelijk verzorger Zorgfederatie Oldenzaal

Nazomer

De zomer is nog niet voorbij. Eind augustus en begin september liggen er prachtige dagen in het verschiet voor wie van zon en de nazomer houdt. De nazomer ligt mij wel. De vakantietijd is voorbij, de lome hitte waarin soms nauwelijks te werken valt lijkt weggeëbd, de mensen die aan schoolvakanties gebonden zijn, zijn weer bereikbaar. Velen hebben de “batterij” opgeladen en gaan vol energie weer aan de slag. Anderen vinden het juist prettig dat de rustige zomertijd waarin iedereen op pad lijkt te zijn, voorbij is en zien er naar uit dat het normale ritme weer opgepakt wordt.

Stil was het overigens in de Hofkerk niet tijdens het zomerreces, zo werden liefst zes ochtenden in het kader van overzomen georganiseerd en hebben we een erg succesvolle en gezellige Hofmarkt beleefd. Ook minder in het oog springende werkzaamheden als rouwpastoraat en ouderenbezoek om er twee te noemen vonden doorgang. Grote waardering voor alle vrijwilligers die dit mogelijk gemaakt hebben.

Alleen met- en door vrijwilligers lukt het alle activiteiten goed te organiseren en de werkgroepen draaiend te houden. We hebben gelukkig veel actieve en betrokken vrijwilligers, wat ook maar weer eens bleek tijdens de zeer geslaagde vrijwilligersavond in juni. De nazomer is een mooi moment om de draad weer op te pakken, voor de kerk te gaan doen wat je graag doet. Verder te gaan met hetgeen waar je je al voor inzet of iets nieuws op te pakken. Voorbeelden genoeg: een project als de Hofmarkt volgend jaar, de kindernevendienst, bezoekerwerk, cultuurhuis hand en span diensten of regelwerk, ouderling of diaken het zijn maar een paar voorbeelden van waar we vrijwilligers voor nodig hebben.

“Doe wat je hand te doen vindt” volgens prediker, en doe het met vreugde, je doet er iets goeds mee en het levert je vaak meer op dan je van te voren kon verwachten.

Bel of mail me als je een idee hebt of één van de genoemde activiteiten op wilt pakken.

Ik wens u en jou een ‘coole’ nazomer.

Gerrit Dortland, tel:06-53380330
g.dortland@planet.nl

Collecte per app

Het College is zeer verheugd in Hanneke Bugter de kartrekker te hebben gevonden om in de Hofkerk te starten met collecteren per de mobiele telefoon. Zoals bekend blijft contant geld en de collectebonnen. Deze manier van geld geven bij de eerste en tweede collecte komt er dus bij. We gaan hiermee starten op zondag 8 september. Voor uitleg wordt gezorgd. Deze manier heeft ook als voordeel dat de giften automatisch opgenomen kunnen worden in de belastingaangifte. Na een jaar gaan we deze manier van collecteren evalueren.

Vriendelijke groet, namens het College van Kerkrentmeesters,
Harm M. Schreurs

De collecte met je smartphone betalen – Givt gaat van start

Contant geld is lang niet meer vanzelfsprekend. Betalen doen we steeds vaker met de pinpas en ook het betalen met de smartphone komt steeds vaker voor. Deze ontwikkelingen zijn niet meer tegen te houden, maar hebben wel tot gevolg dat het voor mensen moeilijker is om mee te doen met de collecte tijdens de dienst. Voor dit probleem hebben we vanaf zondag 8 september een oplossing, want dan gaan we van start met digitaal collecteren door middel van je smartphone. Dit systeem zal gebruikt worden naast de gewone manier van collecteren. Doneren met contant geld en met de collectebonnen kan dus ook gewoon nog. Als je gebruik wilt maken van de nieuwe manier van collecteren heb je de Givt-app nodig.

Ga op je smartphone naar: www.givtapp.net/download om de app te installeren. Je kan na het downloaden direct je e-mailadres invoeren en beginnen met geven. Je verdere registratie kan je ook op een later moment afronden. De registratie bij Givt is gratis en veilig. Kijk voor meer informatie over dit onderwerp in de folder die in de kerk ligt.

Tijdens de dienst houd je op het collectemoment je mobiel kort in de collectezak. Daar zijn inmiddels de zenders van Givt in de rand van de collectezak bevestigd. Je kunt in de kerk inloggen op Wifi (zie de dia

tijdens de dienst), maar dat hoeft niet. Als je via Givt hebt gegeven en je hebt op dat moment geen internetverbinding, dan wordt het bedrag geregistreerd op het moment dat je weer Wifi-contact hebt en de app opent.

Jaarlijks kun je als gebruiker een overzicht downloaden van alle giften en de giften aan organisaties met een ANBI-status (zoals de Hofkerk) opvoeren als aftrekpost bij de belastingaangifte. De giften aan de Hofkerk blijven anoniem, net als het geven met contant geld. De Hofkerk krijgt één bedrag op de bankrekening en ziet dus niet alle giften afzonderlijk. Wel kan de Hofkerk het onderscheid zien in de collectes voor de eerste en de tweede collecte. Die kun je zelf namelijk ook apart aangeven in de app.

Na een jaar zal het digitaal collecteren worden geëvalueerd. Wacht dus niet te lang met meedoen.

Hanneke Bugter

Overzicht giften en collectes juli

14 juli diaconie € 97,29

21 juli Hospice Oldenzaal € 82,64

21 juli orgelfonds € 100,02

28 juli Casa Elia € 66,60

14 en 28 juli college van kerkrentmeesters € 165,66

Giften:

Van personen die onbekend wensen te blijven ontving mevr. Slots 2 x € 20, mevr. Gommer € 3, Verder ontvingen we voor het orgel € 10

Hartelijk dank hiervoor,
Janke Meulenbeld

Jaarcijfers kerk en diaconie 2018

Rectificatie: In de vorige Hofstem zijn helaas enkele storende fouten weergegeven. Door een misverstand waren de kopregels niet overal juist en zaten er enkele overnamefouten in de cijfers van 2018.

In deze uitgave zijn de volledige cijfers over 2018 opnieuw opgenomen, terwijl tevens de jaarcijfers 2018 van de diaconie zijn weergegeven.

Toelichting bij jaarcijfers 2018 Hofkerk

Het vermogen van de Hofkerk is in 2018 gedaald met ca. € 30.000. Dit werd veroorzaakt door het tekort over 2018 en door tegenvallende beleggingsresultaten in 2018. Voorts wordt opgemerkt, dat het groot onderhoud aan het orgel in 2018 nagenoeg geheel is uitgevoerd.

Het tekort over 2018 bedraagt € 4.653 en is ongeveer € 6.000 lager dan begroot. Oorzaak hiervan zijn de licht hogere baten (o.a. incidentele giften) en de eveneens per saldo licht lagere kosten.

De jaarrekening 2018 is gecontroleerd door een Commissie en goedgekeurd door het college van kerkrentmeesters en kerkenraad.

Voor vragen, opmerkingen of inzage van de volledige jaarrekening kunt u contact opnemen met ondergetekende.

Albert Barelds, penningmeester Hofkerk

BALANS Hofkerk 2018

Omschrijving	31-12-2018	31-12-2017
ACTIVA	€	€
Vaste activa		
Onroerende zaken	17.560	19.160
Financieel vaste activa	453.780	478.307
	-----	-----
	471.340	497.468
Vlottende activa		
Debiteuren	3.998	1.800
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	19.925	21.445
Liquide middelen	230.052	276.075
	-----	-----
	253.975	299.320
TOTAAL ACTIVA	725.315	796.787
	=====	=====
PASSIVA		
Vermogen	664.260	694.387
Bestemmingsreserves	44.093	82.368
Crediteuren	1.708	4.205
Kortlopende schulden en overlopende passiva e.d.	15.254	15.828
	-----	-----
TOTAAL PASSIVA	725.315	796.787

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2018	Rek. 2017
BATEN (a)			
Baten onroerende zaken	19.227	15.000	17.390
Rentebaten	19.083	21.000	21.125
Bijdragen levend geld	90.535	89.000	96.739
Subsidies en bijdragen	7.094	8.000	6.825
Totaal a	135.939	133.000	142.078
LASTEN (b)			
Lasten kerkgebouwen	18.960	22.000	18.336
Afschrijving kleine verbouwing	1.600	2.000	1.600
Pastoraat	76.241	75.000	60.740
Lasten kerkdiensten, catech. ov. kerk activ.	6.515	8.000	8.814
Verplichtingen en bijdrage aan andere organen	8.724	8.000	7.945
Salarissen en vergoedingen	27.190	23.000	25.250
Kosten beheer en adm.	4.625	8.000	3.506
Rentelasten	4.284	4.000	4.251
Totaal b	148.139	150.000	130.441
Saldo a - b	-12.200	-17.000	11.637
Toev./ontrekk. Fondsen / OV Baten / Lasten (c)			
Toevoegingen aan fondsen (last)	0	0	-15.000
Onttrekkingen aan fondsen en voorzien. (bate)	2.500	2.000	2.500
overige lasten en baten (bate)	5.047	4.000	5.768
Totaal c	7.547	6.000	-6.732
Resultaat (+Voord. - Nadelig)	-4.653	-11.000	4.905

BALANS Diaconie Hofkerk 2018

Omschrijving	31-12-2018	31-12-2017
ACTIVA		
Financiële Vaste activa	278.884	289.057
Kortlopende vorderingen en overlopende activa	903	1.258
Geldmiddelen	32.257	37.886
	-----	-----
	312.044	328.201
PASSIVA		
Vermogen	302.732	315.035
Voorziening	8.827	11.727
Kortlopende schulden en overlopende passiva	485	1.439
	-----	-----
	312.044	328.201

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018 Diaconie

Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2018	Rek. 2017
BATEN (a)			
Rentebaten	5.843	7.500	6.221
Bijdragen levend geld	1.729	1.900	1.830
Door te zenden collecten en bijdragen derden	3.568	5.000	3.985
	-----	-----	-----
Totaal a	11.140	14.400	12.036
LASTEN (b)			
Verplichtingen en bijdrage aan andere organen	1.219	1.300	1.162
Kosten beheer en administratie	1.258	1.440	1.567
Financiële lasten	2.096	2.000	2.138
Diaconaal werk plaatselijk	6.048	7.000	6.470
Diaconaal werk regionaal, provinciaal en landelijk	1.435	3.000	2.051
Diaconaal werk wereldwijd	2.133	2.000	1.934
	-----	-----	-----
Totaal b	14.189	16.740	15.322
Saldo a-b	-3.049	-2.340	-3.286
overige lasten en baten	1.578	1.900	626
	-----	-----	-----
Nadelig/voordelig saldo	-1.471	-440	-2.660
	=====	=====	=====

Toelichting bij jaarcijfers Diaconie Hofkerk

De balans per 31-12-2018 laat een eigen vermogen zien van ruim € 302.700, hetgeen een daling betekent van ongeveer € 12.300 t.o.v. 31-12-2017. Het vermogen van de diaconie bestaat voornamelijk uit beleggingen en geldmiddelen. De financiële positie van de diaconie per balansdatum is goed te noemen. De daling van het vermogen is vooral veroorzaakt door tegenvallende beleggingsresultaten in 2018. De staat van baten en lasten 2018 laat een tekort zien van € 1.471 hetgeen een lichte verbetering betreft t.o.v. 2017. Opgemerkt wordt hierbij, dat zowel de baten als de lasten per saldo zijn gedaald.

De jaarrekening 2018 is gecontroleerd door de controle commissie van de Hofkerk en vastgesteld door diaconie en kerkenraad.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met ondergetekende. Dit geldt eveneens voor inzage van de volledige jaarrekening.

Namens de diaconie,
Albert Barelds, penningmeester

Collectiedoelen van de diaconie in september

01 september: Amnesty International

08 september: Dorcas (hulp aan de allerarmsten in Oost-Europa)

15 september: Kerk in Actie/Zending: Bouw de kerk in Syrië weer op.

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft niet alleen veel slachtoffers geëist, maar ook op andere manieren zijn sporen achtergelaten: meer dan 12 miljoen mensen zijn gevlucht, 85 procent van de achtergebleven bevolking leeft in armoede en volledige dorpen en steden liggen in puin. Nu het langzaam maar zeker veiliger wordt in Syrië, keren de inwoners terug en beginnen ze met de wederopbouw van hun land. De kerken in Syrië helpen mensen (ongeacht hun afkomst of godsdienst) hun leven weer op te pakken door ze te ondersteunen bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het volgen

van een opleiding. Kerk in Actie steunt de kerken in Syrië. Helpt u mee? Samen kunnen we de mensen in Syrië nieuwe hoop geven!

22 september: Diaconaal werk plaatselijk

29 september: Kerk in Actie/Werelddiaconaat: Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen.

In Moldavië, het armste land van Europa, staan zieke en kwetsbare ouderen er helemaal alleen voor. Vanwege de hoge werkloosheid zijn hun kinderen in het buitenland op zoek gegaan naar werk. De ouderen blijven achter en leven in afgelegen dorpen zonder voorzieningen dikwijls in erbarmelijke omstandigheden. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care thuiszorg en ondersteunt mantelzorgers. Ze zorgen voor medische hulpmiddelen en komen op voor de rechten van ouderen. Op 1 oktober is het Internationale Ouderendag. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk voor de ouderen in Moldavië.

Project Out of the Box

Zondag 8 september kunt u weer meedoen aan het project Out of the Box. Zoals u weet richt dit project zich op de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank in Oldenzaal. Naast de gebruikelijke inhoud van de voedselpakketten is er ook grote behoefte aan: wasmiddelen, vacuüm verpakte kaas en koffie. In de hal staan de drie inmiddels bekende boxen waarin u uw producten kunt deponeren. De boxen blijven nog een week na de actiezondag staan. Dus ook op zondag 15 september kunt u nog spullen inleveren.

Namens de diaconie,
Joke Flokstra

De Hofvijver

Ondanks de vakantie toch nog wel mooie spullen gekregen die blij werden ontvangen. Zoals een vuurtoren als kast voor een kinderkamer, wandelwagentjes, veel spullen om je huis gezellig mee te maken. Waaronder dienbladen, een spiegel, lampen en een flink aantal opbergkratten, tafels en kasten.

Wij hopen dat u de komende maanden weer aan ons zult denken. En vergeet niet dat wij u ook hulp kunnen bieden.

Namens de diaconie,
Jet Slinger-de Graaf
Tel. 662093 of 06-81504914

Benefietconcert voor het orgel

Het benefietconcert dat vrijdag 28 juni plaatsvond in de Hofkerk heeft ruim €2500 euro opgebracht. Hulde aan de organisatoren Ina en Koos Schollaardt en aan de optredende artiesten, de toehoorders/gevers, de genereuze sponsors. Het orgel dat door dhr. van Dijkhuizen in samenwerking met de leden van de klussenclub van de Hofkerk werd gerestaureerd, werd bespeeld door Jan Willem Docter. Met



zijn muziek keuze konden de toehoorders goed de mooie klank van het orgel horen, maar ook de mogelijkheden van dit instrument. Wie had gedacht dat je een groot kerkorgel kon laten klinken als een koekoek

en een nachtegaal (adagio en allegro uit orgelconcert 13 van G.F. Handel)

Behalve orgelspel werden de aanwezigen getraakteerd op de groep Encore Muziek en Theater o.l.v. Richard v. d. Benken en door popkoor Vocal Essen o.l.v. Roxine Engelbarts . De zangeres Laura Lohuis liet voor en na de pauze enkele nummers uit haar repertoire horen hetgeen door de vele toeschouwers bijzonder werd gewaardeerd.

Ten slotte zongen beide koren samen heel indrukwekkend “Somebody to love” van Queen. Met het publiek samen zorgde men voor een waardige afsluiting met “Dit is uw orgel Heer” van D.C. Lewis. Het was een mooie muziekavond. Kon u niet aanwezig zijn maar wilt u wel doneren voor het orgel dan is de gift welkom op banknummer: NL60ABNA0595895700 t.n.v. de Hofkerk

Namens het College van kerkrentmeesters, Inge Simao

Hofmarkt 2019 weer een succes



Met dank aan de vele vrijwilligers is dat weer gelukt. Het opruimen na afloop van de markt kende een nieuw record! Om kwart over vier was de kerk schoon en stonden de stoelen in het gelid. Maar waren ook de

overgebleven spullen afgevoerd en de kramen weer opgeborgen.

De keuze voor de laatste zaterdag van de bouwvak en dus samen met de Boeskool blijkt goed te werken. We liften hierdoor mee met de publiciteit rondom de Boeskool in hun folder en de week bladen. 's



Morgens stonden er voor 9 uur al zo'n 40 mensen voor het hek om naar binnen te mogen. De hele dag door was het dan ook een gezellige drukte. De gratis taxateurs van Kienhorst en Ruud Olde

Dubbeling waren enthousiast en willen volgend jaar graag weer meedoen.

De opbrengst was dit jaar inclusief het winkeltje 3468 euro! Dat is 500 euro meer op de dag van de markt dan vorig jaar. Maar naast de financiële opbrengst was het ook weer een mooie en gezellige dag.



Ook nog dank aan Jumbo Kuipers voor het lenen van de kratten en bouwbedrijf Elferink voor het beschikbaar stellen van materiaal voor de buitenkraam.

Volgend jaar doen we dan ook graag weer een beroep op alle vrijwilligers. Nogmaals onze dank.

Organisatie Hofmarkt

God verandert mensen

Het was bij het lezen van Colossenzen 3, dat ik mij realiseerde dat geloven meer is dan geloven wat Jezus heeft gezegd. Als je gelooft heb je iets uitgetrokken en iets anders aangetrokken. Dat is meer dan met je zondagse pak naar de kerk. Colossenzen 3 de verzen 9 en 10 heeft het over uit- en aantrekken. *“Lieg niet tegen elkaar, aangezien u de oude mens met zijn daden uitgetrokken hebt, en de nieuwe mens aangetrokken hebt, die vernieuwd wordt tot kennis, overeenkomstig het beeld van Hem Die hem geschapen heeft.”* Geloven is een keuze die je maakt of gemaakt hebt, zoals Mozes ons voorhield in Deuteronomium 30: 19 - 20 *“Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht, door de HEERE, uw God, lief te hebben, Zijn stem te gehoorzamen en u aan Hem vast te houden – want Hij is uw leven en de verlenging van uw dagen – om te blijven in het land dat de HEERE uw vaders, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft hun te geven.”* Het iets “aantrekken” noemt Paulus als hij het over de doop heeft. Galaten 3: 27 *“Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed.”* Ik zeg wel eens: Als God naar ons kijkt, wat ziet Hij dan? Zijn Zoon Jezus Christus dus!

Ernst van Olffen

LAATSTE TIJDVERSCHIJNSEL

Een klein Twents avontuur

“Was het gezellig bij de kefirmakers?”, vroeg mijn vrouw tijdens ons autoritje de dag na de vrijwilligersavond, eind juni. Dat was het zeker. “Ik heb meteen verteld dat ik echt wil stoppen met die stukjes in de Hofstem”, zei ik. En toen deed ineens de koppeling het niet meer. Onze auto stopte vlakbij een boerderij. Geen beweging in te krijgen. Wat me op dat moment te binnen schoot, was de ‘inburgeringsles’ na onze verhuizing naar Twente, 46 jaar geleden. Die leek me alsnog het doorvertellen waard aan nieuwkomers in de Hofkerk. Vandaar toch nog één stukje ter afsluiting van acht jaar Tijdverschijnsels.

Kijk, zei de folklorist die me destijds de Twentse mores bijbracht, stel dat je een leuke band krijgt op een fietstochtje. Loop dan even door naar een boerenerf en zet daar je fiets op z’n kop voor de reparatie. Een tijdje gebeurt er niks. Dan lijkt een gordijn te bewegen. Dat is ook zo. Weer wat later – het kan even duren – komt de boer naar buiten. Hij staat stilletjes naast je en vraagt dan: “Of hèj de band lek?”. Speel niet de olijke Hollander met een antwoord als “Nee, ik laat mijn fiets altijd halverwege een rit even ondersteboven uitrusten”. Dan kun je het verder vergeten.

Je vertelt dat je uit Oldenzaal komt fietsen. Dan zegt de boer dat hij daar nog een oomzegger heeft wonen, of zoiets. Hij geeft wat vage aanwijzingen waar die neef woont en jij reageert met: “Oooh ja, dan weet ik geloof ik wel wie u bedoelt”, al heb je geen flauw benul. Zo komt in Twente een gesprek op gang. De zoon komt er ook bij staan en krijgt van zijn vader te horen: “Hee hef de band lek. Die ku’j mooi ewm plakken, dat ku’j wah”. Je band wordt gerepareerd terwijl jij binnen aan de koffie zit.

Dat beleefde ik nu echt, niet met mijn fiets maar met de kapotte koppeling van mijn auto. Het was wel 46 jaar later. Dus kon ik een van onze zoons appen dat hij zijn moeder moest komen halen en de Wegenwacht melden waar ik ongeveer te vinden was. (Ik moest daarvoor op zoek naar een hectometerpaaltje. Vindt zoiets maar eens

in het buitengebied.) Maar ik stond wel ouderwets voor een boerderij, waar al gauw iemand langs het gordijn naar me keek. Eerst kwam de boer met een glas water, want het was bloedheet. Of ik pech had? Ja dus. “Dan kun je er beter bij gaan zitten, want die Wegenwacht is hier voorlopig niet”, vond de boer. Hij haalde een royale tuinstoel en plantte die onder een boom, met uitzicht op mijn auto. Daarna kwam de koffie. Met een plak koek, want dat hoorde erbij, had moeder de vrouw gevonden. “Ja, zo gaan we in Twente met elkaar om”, zei hij tevreden. Wat zou ik die aardige man teleurgesteld hebben met een reactie als: “Buiten deze streek helpen mensen elkaar ook wel hoor”. Nee, ik heb dus verteld dat ik uit Oldenzaal kwam. Daar bleek, ja hoor, een neef van hem te wonen. Laat ik die nou werkelijk kennen. Heel goed zelfs. Het is een klein wereldje, dat Twentse, daar waren we het over eens. En nergens is Nederland zo mooi als hier in het noordoosten. Het duurt even voor de Wegenwacht je heeft bereikt en zelfs de ambulance als je die nodig hebt, maar daar staat de heerlijke rust tegenover. Of ik nog een kop koffie wilde, of liever fris.

De Wegenwacht die na dat gezellige gesprek (en inderdaad ook na het voorspelde lange wachten) bij de boerderij voorreed, bood zijn excuses aan. Hij had meer dan een half uur moeten rijden om een fietsband te plakken. “Zijn jullie daar ook al voor?”, was mijn verbaasde reactie. Het bleek zo te zijn. Ook fietsers kunnen, als zij ANWB-lid zijn, de Wegenwacht laten komen. “Vakantiegangers zeker”, veronderstelde ik. “Dat klopt”, zei de Wegenwacht die mij aan een kort kabeltje naar Oldenzaal heeft gesleept.

Wim Timmers

De eenzame duif

Ik heb tijdens deze zomerse dagen een paar maal het, misschien wel afscheidsstukje van Wim gelezen. Het stukje over zijn mijmeringen van een duif. Toen ik het las moest ik even terug denken aan Toon Hermans met zijn act "De Doif is dood mieneer". De ouderen onder ons zullen zich dit zeker herinneren. Aan het eind van deze act vraagt "de heer Hartmann" aan de speaker "Wat is uw naam mieneer?" en toen hij de naam hoorde zei hij, "Nooit van gehoord mieneer!". Een prachtig stukje humor van onze Toon. Zo moet ik ook regelmatig glimlachen en lachen om de stukjes "Tijdverschijnselen" van, onze Wim. Ik heb helaas niet al zijn stukjes bewaard, maar ik ben van mening dat er meer zijn die dat wel hebben gedaan. Maar, mocht Onze Wim een beetje met pensioen willen gaan, dan wil ik hem heel hartelijk bedanken. Bedanken voor de zeer vele "Tijdverschijnselen" die hij voor ons geschreven heeft. Deze stukjes waren in mijn ogen vaak een boeiende les, "Ter leeringhe ende vermaeck"!!. Want heel vaak heb ik met een brede glimlach van deze stukjes genoten. Wim bedankt, je hebt er veel mensen een groot plezier mee gedaan en mocht je een beetje willen rusten, dat heb jij dat zeker verdiend. Maar, Hofstem-lezer, u heeft al heel lang kunnen lezen dat er een collega en mede schrijver van Wim in ons blad aanwezig is. U weet wel "Ons Martin" met zijn stukjes onder de naam "Verwondering". Deze stukjes zijn zeer zeker het lezen waard, met vaak een prachtige uitleg van het onderwerp. Martin ik hoop dat jij nog een zeer... zeer lange tijd deze stukjes voor ons in de Hofstem wil schrijven. De uitspraak: "Nooit van gehoord mieneer!" is zeker niet voor deze twee heren bedoeld.

Wim en Martin, beiden hartelijk bedankt.

Een mede kerkganger, Herman v.d.Toorn

Even uw aandacht voor het nieuwe Hofkerkse: “Hofwinkeltje”

Sinds vorig jaar hebben Christien Hesselink en Dik Troost zich ingespannen om de mooiste producten, welke aan de Hofkerk zijn geschonken voor de

Grote Hofmarkt, eerst voor u in ons nieuwe Hofwinkeltje te plaatsen. Het is verbazingwekkend welke prachtige stukken uit de Retro en Vintage periode van de vorige eeuw, met een te vriendelijk prijsje, voor iedereen ter beschikking staat. Al de inkomsten van uw aankoop zijn er om onze Hofkerk te ondersteunen en te onderhouden. Dat moet bij u en zeker voor onze Hofkerk een heel goed gevoel geven.

Mag ik u een paar voorbeelden geven van onze aanbieding:

- * Haast nieuw, zeer mooi speelgoed, b.v. als cadeau voor uw kleinkind.
- * Voor de kleine spruit een inklapbaar kinderbed. Meenemen voor de vakantie.
- * Oude en goed onderhouden zeer bijzondere lampen uit de vorige eeuw.
- * Elektrische gebruiksartikelen, o.a. koffiezet- en tosti apparaat, waterkoker.
- * Hebt u een leuke tuin, wij hebben tuinstoelen voor een paar euro te koop; o ja, met kussens
- * Wij hebben nog veel meer en dat staat allemaal op u te wachten !!!

U bent van harte welkom en u kunt ons vinden op: donderdagmorgen van 10.00 uur tot 12.00 uur. Ingang Hofmeijerstraat.

Een kopje koffie staat klaar. Geef het Hofwinkeltje door aan uw familie en vrienden, ze zullen u er dankbaar voor zijn.

Wilt u ons daarbij helpen? Dan zijn wij daar heel blij mee.

Wij vragen twee uurtjes van uw tijd, dus bel Dik, 06-2098604, maar ook Christien kan u alles over dit Hofwinkeltje vertellen.

‘Oldenzaal Zingt’

Op zaterdag 21 september wordt de traditionele zangdienst 'Oldenzaal Zingt' weer georganiseerd in de Hofkerk. Dit jaar hebben wij de medewerking van het koor “Mannenklank” uit Glanerbrug. Dit mooie koor staat onder leiding van Paul Kempers, en is al eens eerder te gast geweest. Koos Schollaardt begeleidt de samenzang van bekende liederen aan het orgel.

De toegang is vrij. Er wordt een collecte gehouden voor het onderhoud aan ons mooie orgel in de Hofkerk.

Na afloop kunt u nog even napraten onder het genot van een kopje koffie of thee of een glas frisdrank / wijn. Reserveer alvast de datum en komt in groten getale! De aanvang is om 19:30 uur.

Koos & Ina Schollaardt

VERWONDERING

Vakantieherinneringen uit de oude doos.

In de fotoalbums die netjes in de boekenkast van mijn ouders staan, kom ik ze soms weer tegen: de vakantiefoto's van zomervakanties lang geleden. De meeste in kleur, maar sommige nog afgedrukt in zwart-wit, ofschoon ik me die vakanties niet meer herinner.

Sowieso komen, wanneer ik in gedachten even weer terug ga in die tijd, die vakantieherinneringen altijd in fragmenten. Iemand die je even groette op de camping, een autostop die we onderweg in de bergen maakten, een aangespoelde boei aan het strand. Grappig eigenlijk: Het zijn niet meer dan flitsen, maar tegelijkertijd herinner je even het moment weer messscherp. Ik zal een jaar of zeven geweest zijn toen we naar de Harz in Duitsland gingen. De campinghouder miste een half been, en liep op krukken. Het been was er in de oorlog afgeschoten, verklaarde hij ons. De indruk die hij daarmee op mij maakte was groter dan alles wat ik daarna in die vakantie gezien heb. Verder is me in die vakantie de naam van één van de jongens op de camping bijgebleven. Uwe heette hij. Ik vond het zo'n aparte naam, zo

anders dan alle namen die ik kende, dat ik hem steeds hardop herhaalde:”Oewe. Oééééwe.” Dit tot ergernis van mijn zussen, die Uwe volgens mij wel zagen zitten. Of het andersoms ook het geval was, heb ik hen nooit gevraagd.

Op een foto in één van de albums zie ik plotseling mezelf samen met m’n neef, die een half jaar ouder is dan ik. We verkopen schelpen op de aanhangwagen van m’n ouders. M’n neef kijkt met een fanatieke blik vooruit, vast besloten die dag een behoorlijke winst te maken. Ik kijk dromerig naar een schelp die ik in m’n hand houd. De verschillen tussen hem en mij zaten er al vroeg in. Toch was hij in de vakanties altijd m’n beste vriend, en kende hij mij andere kwaliteiten toe. Meestal bedacht hij een plan, en moest ik het uitvoeren. Zo was er bij het Lago Maggiore een Italiaan met een motorboot. M’n neef had bedacht dat we een tochtje op die boot gingen maken. Maar ik moest vragen of het mocht. Blijkbaar vond hij ook dat ik goed kon bidden, want ik moest van hem toen we in tijdens een andere vakantie in de branding van de Noordzee stonden, aan God vragen of er hoge golven kwamen Durf nu nog maar eens te beweren dat wij geen gelovige jongens waren! Dat wij tevens een rotsvast vertrouwen in onszelf hadden bleek ook wel uit het oogje, dat wij beiden hadden op het zelfde Franse meisje, toen wij een jaar of acht waren. Er waren maar drie problemen: a) Wij spraken geen Frans; b) Ze had een vriend; c) Ze was ongeveer 15 jaar ouder dan wij. Het belette ons uiteraard niet om haar een door mij vervaardigde tekening aan te bieden. Ik geloof dat er een paard op stond.

Ach, zo bijzonder zijn ze niet, die herinneringen aan de vakanties van vroeger. Toch komen ze van tijd tot tijd of andere manier bij me terug, als echo’s uit een verleden tijd, met elkaar verweven tot een soort tijdspectrum, ergens opgeslagen in mijn geheugen. Ik liep laatst ’s avonds met onze hond. In de verte klonken plotseling wat scholeksters. Met hun heldere “kwiek-kwiek-kwiek” verbraken ze voor een moment de avondlijke rust. Het geluid stierf langzaam weg en ging langzaam op in de stilte van de nacht die kwam. Even was ik weer op Schiermonnikoog, waar ik als klein kind stond op het schelpenpad, me verbazend over zóveel sterren aan de donkere zomerhemel.

Martin Kila.

Bedankt!

Hartelijk dank voor het prachtige boeket bloemen, welke wij zondag 14 juli, vanuit de Hofkerk mochten ontvangen.

Fam. de Hond

Beste mensen van de Hofkerk,

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen die we zondag 18 augustus mochten ontvangen voor het organiseren van de Hofmarkt, wat we weer met veel plezier hebben gedaan.

Met vriendelijke groeten,
Henk Vrielink, Roel Jansen en Hanneke Bugter

Lieve mensen van de Hofkerk,

Nu voor de tweede keer kwam Ria mij de bloemen van de Hofkerk brengen als dank voor mijn inzet bij de Hofmarkt. Helemaal niet nodig natuurlijk, want ik vond het weer een geweldig mooie week en heb zelf misschien nog wel het meeste plezier. Niet nodig dus, maar toch ook wel weer heel erg leuk. Daar is de Hofkerk trouwens sowieso gewoon goed in. In het uitdrukken van waardering. Daarom bij dezen een pluim terug!

Groet, Hanneke Bugter

Vergaderingen / bijeenkomsten in de Hofkerk

Bijeenkomst Leendert Vriel	Do	5 sept.	09.00 uur
Vorbereidingsgroep gemeenteavond	Do	5 sept.	19.30 uur
Bijeenkomst Leendert Vriel	Ma	9 sept.	13.00 uur
Diaconie	Ma	9 sept.	20.15 uur
Kerkenraad	Ma	16 sept.	19.30 uur
Bijeenkomst Impuls	Woe	18 sept.	14.00 uur
Oldenzaal Zingt	Za	21 sept.	19.30 uur



- onder andere:
- o burn-out | stress
 - o (chronische) ziekte
 - o levens einde in zicht
 - o rouw

Loopt u met een probleem?

Komt u er maar niet uit?

Onderneem actie en deel uw zorg.

Gun uzelf een lichter leven in balans.

Begeleiding van De Kern:

- o Geen lange trajecten: 1 tot 6 gesprekken
- o Intakegesprek GRATIS

De Kern, praktijk voor bewustzijn en balans

Kloosterstraat 50
7571 DB Oldenzaal
(06) 14379278
www.dekemonline.nl
info@dekemonline.nl



Schat aan herinneringen

Handzaam boekje.
Hulp ter voorbereiding van een/uw uitvaart:

- o de zakelijke -
- o de ceremoniële- én
- o emotionele kant.

Met, naar wens, een mooi vormgegeven box waarmee u uw nabestaanden een laatste cadeau met persoonlijke herinneringen nalaat.



Woordes
Financiële Diensten



Baalt u ook van al die schreeuwerige leenreclames?

Dan bent u hier aan het juiste adres voor het aangaan en/of continueren van een hypotheek, lening of een andere financiële dienst, een persoonlijke benadering op prijs stellen en op die manier een maatwerk advies kunnen krijgen.

Look 55
Oldenzaal

T 0541-533255
M 06-13773445

info@woordesfd.nl
www.woordesfd.nl

Al meer dan **60 jaar**
een stevig fundament
voor de bouw.

ELFERiNK
b o u w g r o e p

www.elferinkbouwgroep.nl

Kleibultweg 65 Oldenzaal • 0541 51 26 55



VOETEN



Uw verzorging
zeker waard

- Erkend pedicure
- Beenharsen
- Voetreflexzone massage
- Stoelmassage

Lucie Koning
B. v. Meursstraat 33
7576 BL Oldenzaal
Tel: 0541 - 513 371



de **Bloemenhoek**



bloemenhoek
mariaparochie / oldenzaal

Bloemen
Planten
Decoratie
Lifestyle
Bezorgen
Rouw
Trouw

Tubbergerweg 18A, 7603 NV Mariaparochie T 0546 - 49 08 66
Ootmarsumsestraat 31, 7572 AB Oldenzaal T 0541 - 51 70 80
www.debloemenhoek.eu info@debloemenhoek.eu

Redactie Hofstem

Aanleveren kopij

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.
E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum:
19 sept.
vóór 18.00
uur

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt!

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. Aangezien we aan een maximum aantal pagina's zijn gebonden, kan het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen.

De volgende Hofstem verschijnt: **27 september 2019**

Redactie

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Redactiecommissie

Dhr. W.P. Timmers

Dhr. W. Valkema

Mevr. Y. Ponsteen

Coördinatie bezorging

Mevr. J. Timmers, tel. 520477

Diaconie

Dhr. F.J.C. Woordes
(administratie)
Look 55, 7577 GK Oldenzaal.
Telefoon 522 607.
Bankrekening:
NL42ABNA0595523544
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te
Oldenzaal

Administratie kerkleden

E-mail: ledenadministratie@
hofkerk-oldenzaal.nl
Correspondentieadres:
Dhr. H. Meulenbeld
Dauwnetel 7, 7577 AG Oldenzaal
Telefoon 523013

Autodienst

Aanvraag vervoer uiterlijk
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij
de dienstdoende chauffeur zoals
vermeld bij de zondagse diensten
in de Hofstem

College van Kerkrentmeesters

Mevr. I.V. Simao (secretariaat)
Prins Hendrikstraat 214
7571 BW Oldenzaal
E-mail:
secr.ckrm.hofkerk@gmail.com
Telefoon 510645

Mevr. J. Meulenbeld (administratie)

Dauwnetel 7
7577 AG Oldenzaal
Telefoon 523 013
E-mail:
fahofkerkoldenzaal@gmail.com
Bankrekening:
NL60ABNA0595895700
Rekening t.n.v. Hofkerk
te Oldenzaal

Aanspreekpunt van o.a.**Kerkbalans – Oudejaarscollecte**

Dhr. H. Medema
Dravik 9, 7577 CG Oldenzaal
E-mail: hmedema@hotmail.com
Telefoon 531 052 / 06-506 37 013

Verkoopadres collectebonnen

Dhr. G. Wellink
Burg. Tegelstraat 9,
7574 ZX Oldenzaal
Telefoon 513360
Dhr. A. Scholten
Seinelaan 21, Oldenzaal
Telefoon 532 182



HOFKERK
PROTESTANTSE GEMEENTE OLDENZAAL