

HOFBRIEF 68 - 27 MAART 2020

KERKDIENTEN



DE HOFKERK - OLDENZAAL

hofkerk-oldenzaal.nl

Vrijdag 27 maart
16:30 - 17:00 uur
Meditatie via
pkn-tubbergen.nl

Zondag 29 maart
NPO 2 - 09:20 uur
Kerkdienst

Woensdag 1 april
19:00 uur
Kerkklokken luiden

19:00 uur
Meditatie via
hofkerk-oldenzaal.nl

Vrijdag 3 april
16:30 - 17:00 uur
Meditatie via
pkn-tubbergen.nl

Mededelingen van de kerkenraad

De kerkdiensten en activiteiten in de Hofkerk vinden geen doorgang tot nader order.

We hebben besloten om geen Hofstem te doen uitgaan maar, zolang er geen diensten gehouden worden in de Hofkerk, u welیکیs op de hoogte te houden door middel van de Hofbrief. Artikelen aangeleverd van de Hofstem zullen in de loop van de weken deel uit maken van de Hofbrief. Blijf ze ook gewoon in sturen. (dit kan naar ramshorsten@hotmail.com). Ook via website en facebook proberen we u steeds op de hoogte te houden.

Omzien naar elkaar is in deze tijd wat fysiek bezoek wordt afgeraden, maar daarvoor hebben wij de telefoon en het kaartje. Ons pastorale team draait in deze tijd op volle toeren, via telefoon hebben zij contact met de meeste mensen van onze kerk, zeker met hen die nu niet de deur uitkomen. Laten wij er samen voor gaan en naar elkaar blijven omzien, bel eens wat vaker, of stuur een kaartje naar iemand die het even nodig heeft. We zullen helaas niet iedereen bereiken via de genoemde media, maar mocht u iemand kennen die deze Hofbrief niet krijgt, zou u deze dan willen uitprinten en bij hem/of haar in de bus willen doen, (of melden via ramshorsten@hotmail.com) zodat we iedereen op de hoogte kunnen houden van wat er gebeurt binnen onze kerk.

Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar.

Klokken van Hoop

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van hoop en troost te verspreiden zullen de komende woensdagen op 19:00 uur de kerkklokken luiden

- Als teken van hoop en troost voor alle mensen. We denken aan en bidden voor al die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten.

- Als signaal dat we respect hebben voor alle hulpverleners die zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid van medemensen.

- Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaarsje voor het raam zetten als teken van verbondenheid met elkaar.---

Live meditatie via de website

Daarnaast zal er elke woensdagavond om 19.00 uur een kleine meditatie van een half uur te beluisteren zijn via onze eigen kerkwebsite: hofkerk-oldenzaal.nl. (ook terug te luisteren). Gewoon ter bemoediging. Legt iedereen een kaarsje en het liedboek klaar van tevoren? De orde van dienst is te zien op onze site tegen die tijd. Beeld en geluid worden na afloop op de website geplaatst.

Op zondag 29 maart zal er op NPO 2, rond 9.20 uur een dienst verzorgd worden door de PKN.

En ook via de website van de protestantse gemeente Tubbergen is er elke week een nieuwe meditatie te beluisteren.

Collecteren in tijden van corona

Zolang de Hofkerk gesloten blijft voor de zondagse diensten, kan er ook niet geïncasseerd worden. Organisaties zoals voedselbank, armoedebestrijding Oldenzaal en projecten van Kerk in Actie, lopen zo aardig wat opbrengsten mis. Dat is spijtig.

Wij willen u daarom de gelegenheid bieden te doneren door uw gift over te maken naar de rekening van de diaconie NL42ABNA0595523544 met vermelding van het collectiedoel. Voor zondag 29 maart is dat Kerk in Actie/Werelddiaconaat; Ghana: nieuwe kansen voor straatmeisjes.

Dit kunt u ook doen voor de collecten bestemd voor de kerk: het bedrag overmaken naar de bankrekening van de Hofkerk NL60ABNA0595895700 met vermelding van het collectiedoel van zondag 29 maart: instandhouding eredienst. Degenen die de collecte met de smartphone betalen, kunnen natuurlijk via de Givt-app doneren.

Namens de kerkenraad,
Joke Flokstra en Inge Simao

Stille tijd

-De komende zondagen is er geen dienst in de Hofkerk. Wij gaan voorlopig mee met het aanbod van de Protestantse kerk in Nederland:



Iedere zondag is er rond 9.20 uur op NPO 2 een dienst door de PKN. Iedere woensdagavond om 19:00 uur kunt u luisteren naar een korte dienst vanuit onze eigen Hofkerk. Ter bemoediging zo midden in de week. Stem af op onze site Hofkerk-oldenzaal.nl en luister, bid en zing mee.

Gebedsintenties kunt u aandragen door even een mail te sturen naar één van ons of een briefje in de bus van de kerk. Iedere vrijdagmiddag rond 16:30 uur wordt er in de kerk van Tubbergen een meditatie opgenomen die u dan 's avonds via de site van PKN Tubbergen terug kunt luisteren.

Tot zo gauw mogelijk!

Het zijn bewogen en verwarrende tijden. Bij de visboer op de markt sta je tussen rood-witte linten en in de supermarkt ben je een stille dans aan het uitvoeren: elkaar vermijdend, je pas even inhouden, snel passeren in de gangen en dan gauw naar de kassa. Vreemd hoe vreemd we ons gedragen. Maar het moet. En natuurlijk had ik zelf al bedacht dat het viere van Pasen in onze kerk(en) problematisch zou worden. Maar de nieuwe datum van 1 juni maakt het nog ingrijpender. Want het houdt in dat we tot na Pinksteren onze bijeenkomsten moeten opschorten. Dat moet ik wel even verwerken. Stiekem zit ik meteen aan een feestelijke 2e Pinksterdagviering te denken maar de werkelijkheid is dat we geen plannen kunnen maken.

We hebben niet één stille week dit jaar maar stille maanden. Maanden waarin we net als de visboer lijnen moeten trekken die ons op afstand houden van elkaar, maanden waarin we (geen) stappen zetten zodat anderen en wijzelf veilig blijven. Maanden waarin we ons op een andere manier moeten verbinden met elkaar, dichtbij en ver weg. Van een extra telefoontje en kaarten (of nog beter: brieven?) aan elkaar en verloren vrienden tot acties voor de Voedselbank of de vluchtelingen in de kampen. Van het aanleggen van een moestuin of het schrijven in je oude dagboek tot het bedenken en inpakken van de mooiste kadootjes voor Isabel die alweer 2 wordt. Een verjaardag die we nu Skypend gaan vieren. 'Dag, dag, tot zo gauw mogelijk' roepen we allemaal.

In DWDD was een gedicht te horen van Ilja Pfeiffer. Het is een tekst die doet denken aan de woorden van Jezus: 'Want een ieder die zijn leven wil behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden' (Lukas 9, 24). Bijzondere woorden in een bijzondere tijd.

Warme groet van ons allemaal en ook voor jullie: tot zo gauw mogelijk!

ds. Tieneke

Pandemie

Als angst het bangst is als je voor een ander vreest en doodsbenauwd om iemand bent van wie je houdt, dan ben ik van mijn leven nooit zo bang geweest.

Als eenzaamheid is dat je angstig afstand houdt van dierbaren, omdat je voor hun leven vreest, dan heb ik mij nog nooit als zo alleen beschouwd.

Wie voor zijn eigen vrijheid vecht, die sneuvelt morgen.

Wie zich redden wil, moet voor ieder ander zorgen.

PS 1. Door een communicatiefoutje is de woensdagdienst van 25 maart niet opgenomen. Het was wel live te beluisteren gelukkig. We hopen dat het Hanneke en Tim lukt om de beeldopnames wel binnenkort op de site te zetten! Please.

PS 2. Kijkt u mee rond om iedereen de nieuwsbrief te bezorgen? Kent u iemand die geen internet heeft dan graag de nieuwsbrief even uitprinten en in de bus doen? Is er iemand die dat in deze tijd wil coördineren? Graag even melden.

Meeleven

Ina Schollaardt kreeg een telefoontje van het ziekenhuis in Nijmegen dat haar operatie niet doorgaat. De Coronacrisis gooit hier roet in het eten. Vervelend Ina, dat je nu nóg langer moet wachten. We wenssen je veel geduld.

Telefonisch pastoraat

Ook het pastoraat moet nieuwe wegen bewandelen om toch aandacht te kunnen geven aan die mensen die daarom verlegen zitten of waar iets bijzonders mee aan de hand is. In deze tijd kun je zeggen dat er met ons allemaal wel iets bijzonders aan de hand is: spanning, angst, frustratie, ongerustheid – wie kent deze emoties niet in de afgelopen weken.

Als pastoraal team zetten we nu de bezoeklĳsten (75+) in als bellĳsten. Dat wil zeggen dat aan de bezoekerwerkers is gevraagd om de mensen op hun lĳst regelmatig te gaan bellen gedurende de crisisperiode. Ook de ouderlingen, Joke, Andries en Ria zullen op deze manier telefonisch contacten onderhouden net als ds. Tieneke en ondergetekende. Mocht u verlegen zitten om een praatje, ergens mee zitten met van uw hart moet, aarzel dan alstublieft niet om contact met ons op te nemen. U vindt onze nummers in de Hofstem en in het Informatieboekje van de Hofkerk.

Rest mij u, namens het team, alle goeds, veel moed en kracht toe te wensen én geduld om deze periode binnenshuis uit te zitten.

Yvonne Meyer, pastoraal werker

Gedicht Nacht

*Heer,
het is nacht
het is donker
het is stil
en ik ben alleen
maar als ik zacht
met U praat
is het donker anders donker
de stilte is anders stil
de nacht is anders nacht
en ik ben anders alleen.
Vul mijn hart, Heer,
met Uw ontferming
en zegen deze uren*

(Toon Hermans)

In Memoriam

Gerard Wellink

geboren: 17 september 1939 - overleden: 23 februari 2020

Gerard Wellink was een goeie bekende van de Hofkerk. Jarenlang heeft hij als boekhouder zijn steentje bijgedragen. Hij had een goede band met ds. Jan Bos. Ze hadden zeker twee dingen gemeen, één: ze waren op dezelfde dag jarig en twee: de liefde voor voetbal! Gerard nodige ds. Bos graag uit om samen een wedstrijd te kijken bij FC Twente. Als tegenprestatie smulden ze dan samen van eigengebakken appeltaart.

Het verlies van zijn vrouw was voor Gerard een grote klap. Hij heeft het dapper gedragen, maar kon er soms ook nog zeer door geraakt worden. De dochters en hun mannen én de kleinkinderen, waren een grote steun voor hem. In alle wat er met hem gebeurde. Het was en is een hecht gezin. Maar ook schoonzus Jo, buurvrouw van Gerard, moet absoluut genoemd worden. Zeker sinds dementie zich bij Gerard aandeede was zij voor hem eens toevlucht, een veilige plek waar hij altijd terecht kon.

Gerard was een gevoelig mens met het hart op de juiste plek. Daarnaast was o.a. eigenwijsheid nog een karaktertrek die hem niet vreemd was. Hoe zijn geloofsbeleving was, daar kunnen we niet zoveel over zeggen. In ieder geval heeft hij zijn tijd en kennis en menselijkheid ingezet voor de gemeenschap. We weten dat hij graag naar zijn vrouw wilde en we mogen hopen én geloven, dat ze nu weer samen zijn bij die Ene Vader.

Wij wensden de familie te alle lieve mensen die om Gerard heen stonden veel sterkte en toe om een weg te vinden met de lege plek die hij achterlaat.

Vrijdag 28 februari hebben we afscheid van Gerard genomen in besloten kring. Dat hij in vrede mag zijn met de onzichtbare God die ons draagt en ons verstand te boven gaat.

Yvonne Meyer, pastoraal werker

Hofmarkt 2020

Na de succesvolle Hofmarkt van vorig jaar hopen we dit jaar weer op een mooie opbrengst om de financiën van onze kerk te steunen.

Daarnaast is het ieder jaar ook weer mooi om te zien dat we samen zo'n mooi evenement kunnen organiseren, waarbij gezelligheid en plezier ook een zeer belangrijke factor zijn. Dus kijk eens om u heen of u nog 'mooie' spullen heeft voor de Hofmarkt. Want van opruimen 'kroegie' ruimte in je huis en in je hoofd, zeggen opruimdeskundigen!

Maar zonder uw hulp als vrijwilliger gaat het niet lukken. We doen dan graag, net als vorig jaar, weer een beroep op u, bijvoorbeeld als taartenbakker, boekensorteerder, verkoper, opruimer, enz.

Dus reserveer zaterdag 8 augustus en de dagen ervoor alvast in uw agenda!!!!

De organisatie Hofmarkt

i.v.m. De Coronacrisis is het Hofwinkeltje tot nader bericht gesloten.Ook de inbrengochtenden en het ophalen van spullen voor de Hofmarkt gaan niet door U hoort van ons wanneer we weer kunnen starten met winkeltje en innemen van spullen.

Henk Vrieling en Dik Troost

Dank

Hartelijk dank voor het prachtige boekje dat ons op 8 maart bezorgd vanuit de Hofkerk.

We genieten ervan!

Renske Vlasblom