

HOFBRIEF 69 - 3 APRIL 2020

KERKDIENSTEN



hofkerk-oldenzaal.nl

Vrijdag 3 april
16:30 - 17:00 uur
Meditatie via
pkn-tubbergen.nl

Zondag 5 april
NPO 2 - 09:20 uur
Kerkdienst

Woensdag 8 april
19:00 uur
Meditatie via
hofkerk-oldenzaal.nl

Vrijdag 10 april
Goede Vrijdag
19:00 uur via
hofkerk-oldenzaal.nl

Zondag 12 april
Pasen
10:00 uur via
hofkerk-oldenzaal.nl

Stille Tijd

Allereerst warme groeten van en voor iedereen. Nu we iedere dag de 'belrondes' doen en de groeten moeten doen aan iedereen, zetten we het nu maar eens GROOT in de nieuwsbrief: Groeten en we missen elkaar!



Er wordt flink gefietst en in de tuin gewerkt (soms ook met 1,5 meter afstand in de kerktuin), gepuzzeld, gewerkt, gelezen, gebreid enz. Er is ontredde en verdriet maar er is ook positieve moed en energie. Iedereen redt zich goed en er wordt goed naar elkaar omgezien. En we zeggen het ook hier: schroom niet om te bellen als de boodschappes toch niet lukken of als er een ander klusje geklaard moet worden.

Want het ontmoet om te zien hoe er meegedeeld wordt met elkaar en hoe we elkaar helpen. Wat een geluk dat mensen om mensen geven, wat een geluk dat God zo met ons meegaat. Want zo werkt God: door mensen en met mensen. Zo heeft hij ons aan elkaar toevertrouwd om elkaar te bemoedigen, te troosten en bij te springen. Het virus is een ramp maar evenzeer is het goed onze ogen open te houden voor vonkjes van licht. Het is taai volhouden maar we maken er het beste van.

Ook in de week die voor ons ligt: de stille (bevrijdings)week die stiller dan stil zal zijn. Het is pijnlijk dat vieren als gemeente nu niet mogelijk is maar we nodigen iedereen uit om op een andere manier met elkaar verbonden te zijn en samen toe te leven naar Pasen, het feest van hoop en nieuw leven.

In onze Hofkerk zullen er de komende week drie diensten plaats vinden en alle drie zijn ze live te beluisteren of terug te luisteren via onze site www.hofkerk-oldenzaal.nl/kerkdiensten

Op woensdagavond 8 april om 19.00 uur
Op 10 april een korte Goede Vrijdag dienst om 19.00 uur
Op zondag 12 april de Paasochtendviering om 10.00 uur.

Pasen. Waar we het verhaal van Maria van Magdala lezen die in de vroege ochtend bij het graf van haar Heer staat. Alles is donker en alles lijkt uitzichtloos, troosteloos en zonder toekomst. En dan gebeurt er: Maria wordt uit het duister door Jezus teruggeroepen. Haar Heer leeft. Laten we ons zo samen naar het licht van Paasmorgen wenden, leven in dat Licht.

En tot slot. Ik hoor van iedereen dat er vooral op zondag veel geluk en geluisterd werd naar elkaars diensten. Van katholiek naar remonstrants, van doopsgezind naar de EO. Mooi!

We moeten nog even volhouden maar eigenlijk is het nu ook al Pinksteren...

Hendrik en Tetsje stuurden mij de Fryske Twirre met daarin een wonderschoon gedicht van Tjits Peanstra. Te mooi om niet te delen. Lees maar eens en wie er een mooie vertaling van kan maken, mail het naar Marja of mij dan plaatsens we het de volgende keer in het NL of Twents. Ik maak er een wedstrijdje van: de mooiste vertaling krijgt een lekker kadootje op de stoep.

*De wrâld leit ree om út te dijen
ta ierdes moaiste skilderij;
no sprút it grien nei froast en lijen
en bloeie blommen fris en nij.*

*De himel is sa klear en blau en
de winen bringe swietrook mei;
yn 't hōf koere fereale down
ta eare fan 'e maitiidsdei.*

Met warme groet,
ds. Tienieke.

Van de kerkenraad

Alweer is er een week voorbij gevlogen en wordt mij gevraagd om de bijdrage te leveren voor deze Hofbrief namens de kerkenraad. Iedere week zolang de kerk dicht is, zal er geen Hofstem verschijnen maar een Hofbrief om met u in contact te blijven.

Het is stil op straat, voor velen is het een onzekere tijd, privé maar ook zakelijk. Hoelang gaat dit nog duren, de regering en RIVM delen mee dat alle kerkenraden tot 1 juni verboden zijn. De PKN adviseert de kerkenraden om geen kerkdiensten met bezoekers te laten plaats vinden tot 1 juni. Dit heeft ons daarom ook doen besluiten om tot 1 juni geen kerkdiensten en bijeenkomsten in de Hofkerk te laten plaatsvinden.

Gelukkig hebben wij onze dominee Tienieke die ons wekelijks op de woensdagavond vanuit de Hofkerk verblijdt met een korte dienst, die live te beluisteren is, zo zijn we toch nog met elkaar verbonden, wel niet fysiek maar via geluid en beeld.

75 jaar geleden op 2 april is Oldenzaal bevrijd, dit jaar zou dit groots gevierd worden, maar helaas is dat door het coronavirus niet mogelijk. Bevrijding dat zouden wij nu graag willen vieren niet alleen van de oorlog maar ook van het coronavirus. Hoelang zal het nog duren, niemand kan daar op dit moment een antwoord op geven, maar ons pastorale team probeert om te zien naar onze ouderen door middel van een telefoontje of een kaartje.

Belangrijk is dat wij zo om blijven zien naar elkaar. Wij zullen niet iedereen via de verschillende media kunnen bereiken maar hopen ook samen met u dat we zoveel mogelijk mensen bereiken.

René Dreierink

Jeugd tips

Veel gezinnen hebben inmiddels ook een dagelijks 'bijbel-momentje' ingeroosterd. Voor wie leuke tips zoekt: kijk eens op de site van Jong Protestant – voorheen JOP. Mooie en inhoudelijk goede programma's.



Je kunt ook de thuis-afleveringen gebruiken van Bijbel Basics, de kindernevendienst-methode van het NBG. De thuis-programma's zijn (na het maken van een inlog) gratis te downloaden via debijbel.nl/bijbelbasics.

En doen, maak voor zondag 5 april eens een palmpasestok en stuur ons een foto! Benodigheden en beschrijving lees je hier onder.

Het kruis herinnert aan de dood van Jezus.

Brood: Op de stok zit een broodhaantje. Het brood herinnert aan het laatste avondmaal van Jezus, waar hij het brood brak en deelde met zijn discipelen.

De haan (op internet even een recept zoeken voor een broodhaantje) herinnert aan de voorspelling die Jezus aan Petrus doet tijdens dat laatste avondmaal, dat voordat de haan de volgende ochtend driemaal zal kraaien, Petrus Jezus zal verloochenen.

De **dertig zilverlingen** vertellen het verhaal van Judas, die Jezus verraadt voor 'dertig zilverlingen'. Maak een slinger van 30 rozijnen of andere gedroogde vruchtjes.

De **twalf apostelen**: maak een slinger van 12 noten, een verwijzing naar de 12 apostelen.

Eieren nieuw begin.

Sinaasappel of citroen: iemand geeft Jezus een spons gedrenkt in een soort zure wijn/azijn met gal (een pijnstillend middel uit die tijd), zodat hij daarvan wat kan drinken.

Buxustakjes staan symbool voor de palmbladen, waarmee Jezus op Palmzondag op weg naar de stad Jeruzalem werd bejubeld.

- twee houten stokken, de ene langer dan de andere om een kruis mee te maken
- wat touw om de stokken tot een kruis te maken
- crèpepapier om de stok te versieren
- wat plakband om het crèpepapier mee te bevestigen
- doorzichtig stevig plastic draad en een naald
- een broodhaantje
- 30 rozijnen of andere gedroogde vruchten
- 12 noten
- 1 citroen of sinaasappel
- 1 of meerdere eieren

Meeleven

Op 23 maart jl. is de moeder van Paul Smellink overleden. We wensden Paul en zijn familie veel kracht en sterkte toe. Iemand verliezen is al moeilijk, en dan afscheid nemen en begraven in zeer kleine kring dubbel zo moeilijk.

Vertrouwen

Heer,
ik weet niet
wat morgen zijn zal.
Evenmin weet ik
wat er na dit leven komt.

Zij die Uw liefde kennen
vertrouwen blindelings
op Uw bedoelingen.

Geef mij dit vertrouwen, Heer

Collecten in tijden van corona

Zolang de Hofkerk gesloten blijft voor de zondagse diensten, kan er ook niet gecollecteerd worden. Organisaties zoals voedselbank, armoedebestrijding Oldenzaal en projecten van Kerk in Actie, lopen zo aardig wat opbrengsten mis. Dat is spijtig. Wij willen u daarom de gelegenheid bieden te doneren door uw gift over te maken naar de rekening van de diaconie. NL42ABNA0595523544 met vermelding van het collectiedoel. Voor zondag 5 april is dat: Stichting Armoede Bestrijding Oldenzaal.

Dit kunt u ook doen voor de collecten bestemd voor de kerk: het bedrag overmaken naar de bankrekening van de Hofkerk NL60ABNA0595523544 met vermelding van het collectiedoel. Op zondag 5 april is dat bestemd voor: Jeugdwerk Protestantse Kerk (JOP).

Degenen die de collecte met de smartphone betalen, kunnen natuurlijk via de Givt-app doneren. Namens de kerkenraad,
Nome Flokstra en Inge Simao

Digitaal geld geven

Met Givt kun je thuis ook gewoon blijven geven aan de wekelijkse collecte. In het eerste scherm 'Hoeveel wil je geven', vul je een bedrag in bij de eerste en de tweede collecte (de collectiedoelen staan elders in deze nieuwsbrief).

Bij 'Kies hoe je wilt geven' klik je nu op 'Lijst' en zoek je Hofkerk Oldenzaal in de lijst (als we in de kerk zitten kiezen we hier altijd voor 'Collecteemiddel' en halen we de telefoon langs de collectezak). Je kunt de app op je telefoon gebruiken, maar je kunt 'm ook downloaden op je tablet.

Als je de app nog niet gedownload hebt, dan kan dat op www.givtapp.net/download of via de App Store/Google Play. De app is gratis. Je moet je wel een Apple Store/Google Play rekening hebben. Bijkomend voordeel is dat alle ANBI-Giften belastingaftrekbaar zijn. Je kunt als gebruiker (donateur) jaarlijks een overzicht downloaden van al je giften. Je donatie tijdens de collecte blijft anoniem. De kerk krijgt na zondag één bedrag op de rekening en niet alle giften afzonderlijk.

Amnesty brieven april 2020

.Traditiegetrouw zou de werkgroep Amnesty International Oldenzaal op zondag 5 april tijdens de dienst in de Hofkerk de Amnesty brieven van april 2020 hebben toegelicht en na afloop aan de deelnemers hebben uitgereikt.

Door de coronapandemie is dit helaas niet mogelijk. De werkgroep is blij met de ruimte die ze in deze nieuwsbrief krijgt om de brievenactie toe te lichten.

Deze maand wordt geschreven voor:

De Egyptenaar Patrick Zaki George, een kritische mensenrechten-onderzoeker die op basis van valse beschuldigingen in februari jl. is gearresteerd en daarna is gemarteld.

Voor Islam Tohti, een Oeigoerse academicus, die al meer dan 5 jaar ten onterecht vastzit omdat hij opkwam voor de rechten van zijn volk.

En voor de Taiwanese Chiou Ho-shun die na een oneerlijk proces al 31 jaar in de dodencel zit. Hij kan elk moment worden geëxecuteerd.

De werkgroep Amnesty International Oldenzaal hoopt dat u de brieven wilt ondertekenen en versturen. De brief voor Patrick kan per e-mail naar de Egyptische ambassade worden verzonden.

De brieven met de toelichting vindt u op de website van Amnesty International, klik op de volgende link: <https://oldenzaal.amnesty.nl/index.php/brieven/brieven-april-2020>.

Wij kunnen de brieven met toelichting ook per e-mail naar u toesturen. Al vele jaren maken tientallen inwoners van Oldenzaal en omgeving maandelijks of om de maand van deze service gebruik. Wilt u dit ook? Neem dan s.v.p. contact op met Peter Wester T. 0541 – 552.061 of p.wester7@kpnplanet.nl.

De werkgroep hoopt u weer op de eerste zondag van juni in de Hofkerk te ontmoeten.

De Hofvijver

Zoals u wel zult begrijpen ligt ook onze vraag en aanbod stil tot nader bericht. Mocht u echt ergens mee zitten en weet u iemand die spullen nodig heeft bel of mail mij dan hopen we dat we u kunnen helpen.
Ik wens u veel sterkte de komende tijd en houd moed.
Met een warme groet namens de diaconie
Jet Slinger-de Graaf

Kerk zijn

Een bekend spreukwoord zegt: 'In tijden van nood leer je je vrienden kennen.' Zo geldt dat in nog grotere mate voor de Kerk. Het Kerk zijn, vraagt in de eerste plaats moed om een baken te zijn in tijden van nood. Door de sterke manieren verwacht, dat zij de zwakken op alle mogelijke manieren helpen! We leven in een samenleving die steeds harder en individualistischer wordt. Bijbelse waarden staan steeds meer op de tocht en daartegen moeten we als kerk een krachtig 'NEE' durven zeggen! Een baken zijn, is bedoeld om iedereen de juiste richting te geven.

Op het ogenblik is de situatie zodanig, dat het 'Kerk zijn' onmogelijk wordt gemaakt, terwijl God ons de 'wapens' gegegeven heeft. De maakt, herinner ik mij 'wapens' een woord, dat je nooit meer hoort, maar toch verrassend vaak in het Oude Testament voorkomt. Dat woord is 'verbidden', wov. In 2 Samuel 21: 14 kwam ik het tegen '.....*En daarna liet God Zich verbidden ten gunste van het land.*' Of uitgebreider in Ezra 8: 22 – 23: *'De hand van onze God is ten goede over al wie Hem zoeken, maar Zijn kracht en Zijn toorn is over al wie Hem verlaten.*

Wij vastten en verzochten onze God hierom, en Hij liet Zich door ons verbidden.'

Ik realiseer mij, dat de omstandigheden het niet toelaten, dat wij als gemeente de komende weken samen komen om te bidden. Toch blijft het bidden op allerlei manieren elke dag van de week mogelijk, hetzij privé, hetzij in kleinere groepen!! Dat door onze gebeden de geschiedenis veranderd wordt, is niet nieuw en zelfs al in de tijden van het Oude Testament bekend. Bovendien zegt een ander spreukwoord: 'Nood leert bidden'. En Jezus zegt ook: 'Bid en u zal gegeven worden'. Laten we daarmee aan de slag gaan. Ik weet zeker dat door onze gebeden allerlei zaken veranderen. Door alleen praten heb ik nog nooit dingen zien veranderen.

Ernst van Olfen

Hofbrief

In de verzendlijst van deze Hofbrief zijn alle ons bekende e-mail adressen opgenomen. Dus ook van mensen die zich niet voor de Hofbrief hebben aangemeld.
Wilt u de Hofbrief niet meer ontvangen dan kunt u zich hieronder afmelden..

Deze e-mail is verzonden aan [\[email\]](#).

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).

Verzonden met la posta