

## HOFBRIEF 75 - 15 MEI 2020

### KERKDIENTEN



DE HOFKERK - OLDENZAAL

[hofkerk-oldenzaal.nl](http://hofkerk-oldenzaal.nl)

Zondag 17 mei  
NPO2  
09:20 uur

Zondag 17 mei  
[hofkerk-oldenzaal.nl](http://hofkerk-oldenzaal.nl)  
10:00 uur  
Ringviering

Zondag 17 mei  
[rtvoost.nl](http://rtvoost.nl)  
10:00 uur  
Oec. dienst vanuit de  
Russisch-Orthodoxe  
kerk in Deventer

Woensdag 20 mei  
[hofkerk-oldenzaal.nl](http://hofkerk-oldenzaal.nl)  
19:00 uur  
Woensdagavondviering  
Martin Kila

### Bitterzoet

Uit de Middeleeuwen komt de spreuk: Fide Deo, Vigila, Consule, Fortis Age. Woorden die nog wel eens in kerkklokken gegraveerd staan. In het



Nederlands vertaald staat er: vertrouw op God, wees waakzaam, ga met overleg te werk en wees sterk. Goed advies in deze coronatijd, in deze fase ook. Juist nu moeten we blijven vertrouwen en niet denken dat het nu wel eens klaar is. Voorzichtigheid blijft geboden. Het goede nieuws is dat er uitzicht is: kinderen weer naar school, meer bezoek in de tehuizen, weer naar de fysio en kapper en ondertussen flink dooroefenen in de anderhalve meter setting.

En er is ook uitzicht om straks weer samen te zijn in de kerk. 'Want we komen terug in de kerk' zoals Will van der Poll het zei in ons telefoongesprek. Mooi, mooi. En u heeft het vast al gelezen of gehoord: vanaf 1 juni mogen we 'oefenen' met 30 kerkgangers en vanaf 1 juli mogen we, als alles goed gaat, met 100 mensen samenkomen. Ds. René de Reuver, scriba van de PKN zegt daarover:

'God dank kunnen we elkaar binnenkort weer ontmoeten. Tegelijkertijd is het een bitterzoet advies. Kerk-zijn in een anderhalve meter setting is echt een andere beleving dan we gewend zijn. Er komen veel regels om rekening mee te houden. Respecteer die regels te allen tijde, maar wees vooral verheugd over het feit dat we weer samen kunnen komen rond het evangelie van Jezus Christus.'

Wij gaan aan de slag met het protocol van de PKN waarin alle richtlijnen worden aangegeven: routes in en naar de kerk, hygiëne, placering, uitnodigingsbeleid, zingen etc. Maatwerk wordt het want iedere kerk is weer anders en iedere kerk moet het protocol op eigen wijze omzetten naar beleid. Zo gaan we stap voor stap op weg en we gaan niet sneller dan verstandig is. En ondertussen blijven we dankbaar voor elkaar, voor het goede in ons leven en doen we wat we kunnen. Op weg naar Pinksteren, het feest van de Geest want die is er altijd bij. Fide Deo, Vigila, Consule, Fortis Age. Zullen wij die woorden ook maar in onze klok laten graveren?

Met warme groet,  
ds. Tieneke

### Kerkdiensten online

Zondag 17 mei 10:00 uur: Ringdienst met de 4 dominees van Ootmarsum, Weerselo, Tubbergen, Denekamp en Oldenzaal (eerder opgenomen).

Hoe krijgt u de Ringdienst te zien of te horen?

We noemen alle mogelijkheden.

1. Op onze Hofkerk website kunt de dienst meeluisteren op kerkdienst gemist. Er is dan geen beeld bij omdat we daar geen abonnement op hebben.
2. Op de site van onze Hofkerk, eerste pagina, staat een linkje naar de film van de dienst. Even dubbelklikken en dan komt u er ook.
3. Google even op YouTube Hofkerk, dan komt u op ons eigen YouTube kanaal. Klik dan het filmpje van 17 mei aan.
4. Op de site van de PKN Tubbergen of de site van PKN Ootmarsum kunt u via kerkdienst gemist de Ringdienst vinden met beeld erbij en zo 'live' meeluisteren.

Woensdag 20 mei 19.00 uur: Martin Kila

Woensdag 27 mei 19.00 uur: ds. Tieneke

# RING VIERING ONLINE

Protestantse kerken Weerselo  
Ootmarsum Tubbergen  
Denekamp Oldenzaal

ZONDAG 17 MEI - 10.00 UUR

VANUIT DE HOFKERK IN OLDENZAAL  
EN LIVE TE VOLGEN VIA DE WEBSITES  
VAN DE KERKEN

ZIE OOK DE AANKONDIGINGEN IN DE  
WEKELIJKSE NIEUWSBRIEVEN

HOUD MOED HEB LIEF

### Meeleven

Donderdag 14 mei kreeg Ina Schollaardt eindelijk een nieuwe knie. De operatie is goed verlopen. We hopen en bidden dat je straks, zoals je zelf zei, weer over de stoelen kunt springen in de kerk.

Bij steeds meer mensen loopt de 'het is genoeg'-meter op. De isolatie, het elkaar niet in de ogen kunnen kijken, niet knuffelen – het is genoeg. Maar, we mogen nog niet, het kan nog niet. Laten we elkaar bemoedigen en steunen om het vol te houden. Tenslotte willen we geen tweede piek beleven in deze crisis. Houd vol. Goede moed!

In huize Pleijhuis keert langzaam de rust weer. Tonnie herstelt weder boven wonder. De man is een wonder, kun je wel stellen. Wat een sterk lijf en, misschien nog wel meer, een sterke geest. We hopen dat de aanstaande verhuizing in alle opzichten goed mag en zal verlopen.

Mw. Zwarts van de Potskampstraat heeft in week 19 een herseninfarct gehad en zal worden opgenomen in Gereia voor een reactiveringstraject. Wij wensen u van harte een goed herstel toe.

Voor alle zieken onder ons, de mensen die anderszins moeite ervaren met het leven op dit moment; veel sterkte, moed en kracht gewenst. Aarzel niet om een van ons te bellen als u het nodig heeft. Van harte!

*Het pastoraal team*

### Bemoediging

Soms hebben we momenten, misschien wel dagen dat we er even doorheen zitten. Dat, zoals ik het zelf wel eens heb, 'mijn gezicht me bijna afglijdt'. Een glimlach kan er dan echt niet meer vanaf. Wat doe je dan? Wat doet u dan? Er zijn veel dingen mogelijk. Vooral iets doen dóen is er eentje. Iemand bellen. In je dagboek schrijven. Even hardop mopperen in gebed naar God kan ook. Wat maar bij jou of bij u past.

Soms helpt het om positieve gedachten te hebben en te herhalen, zodat er geen ruimte is voor sombere, neerslachtige gedachten. En je kunt zingen, dat mag gelukkig nog wel als je alleen bent. Mogelijk is dan dit lied ook voor u een hulp? Ik hoop het van harte.

Dat God in de stilte en in het uithouden ons manna mag zijn.

*Yvonne Meyer*

*Behoed en bewaar Gij ons lieve God,  
wees met ons in al het lijden.*

*Wees warmte en licht, een mens'lijk gezicht  
nabij ons in donk're tijden.*

### (Wandel) pastoraat

Nu we elkaar niet meer tegen het lijf lopen (behalve op de markt nog wel eens) raken we ook niet als vanzelf in gesprek. We bellen vaak maar soms is het fijn om elkaar toch even te zien en te spreken, even je hart te luchten, misschien wil je wel ergens advies over. En nu alles weer op een kiertje opengaat, gaan ook wij dat doen. Iedere maandag is de perga open van 2 tot 4 uur. Met inachtneming van de regels kun je even binnenlopen voor een gesprek, wat heilige stilte of een kaarsje aansteken. Er zijn mensen van het pastorale team aanwezig.

Wat ook mogelijk is, is wandelpastoraat. Bel, app of mail naar ds. Tieneke en dan kijken we hoe we 't in 't vat kunnen gieten. Ergens afspreken op de Tankenberg bijvoorbeeld en dan een stukje, met anderhalve meter afstand, samen oplopen? Of in het park? Thermosflesje thee mee?



### Afwezigheid

Van 15 tot en met 24 mei neemt ds. Tieneke haar meivakantie op. Ze is dan niet beschikbaar voor gemeentewerk. Mochten er bijzonderheden zijn, dan graag contact opnemen met het pastorale team of met scriba Marja van de Langemheen.

### De Heer is opgetogen

*De Heer is opgetogen.*

*Hij steeg boven ons uit.*

*Wij staan met onze ziele voor een beslagen ruit.*

*Daarop heeft Hij geschreven:*

*Ik laat je niet alleen.*

*Een glimlach van zijn vrede valt door die woorden heen.*

*De Heer is in de wolken, onttrokken aan ons oog.*

*Maar Hij heeft alle volken zijn koninkrijk beloofd.*

*Al blijft Hij nu verborgen in teken en in taal,*

*straks, op uw nieuwe morgen, zien wij allemaal.*

*(Hanna Lam)*

## kerk in actie

Collectedoel Ringviering zondag 17 mei: Help een stille coronaramp voorkomen.

Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen.

Degenen die de collecte met de smartphone betalen kunnen natuurlijk via de Givt-app doneren. Bij 'Kies hoe je wilt geven' klikt u op 'lijst' en zoekt u naar Hofkerk Oldenzaal.

*Namens de diaconieën van de Kleine Ring*

### Niet vergeten

Uit het zicht verdwenen

Betekent nog niet helemaal weg

Tastbare herinneringen uit de kast

Zijn een zichtbaar moment van bestaan

Een deel van mijn eigen leven

Was jouw aanwezigheid, jouw zijn

Een intens gevoel dat je er nog bent

Is een stil bewijs van een andere werkelijkheid

Hoe kan ik je vergeten?

Als mijn geheugen nog zoveel weet

Als mijn gevoel nog zoveel zegt

En als mijn hart nog zo hard roept

WAT IS VERGETEN?.....

ALS IK JOU VERGEET, HEB IK ZELF NOOIT BESTAAN

(Geeke Koster-Hammink)

(ter ere van alle mensen die overleden zijn )

### Dank

Lieve mensen van de Hofkerk,

Heb weer ervaren wat een fijne mensen er zijn die aandacht voor elkaar hebben.

Wist dit al maar na het overlijden van Henk weer ervaren.

Allen bedankt voor alle mensen die aan de gevolgen van COVID-19 zijn gestorven en voor hen die eraan lijden. De vlaggen van de 166 landen waar gevallen van het coronavirus zijn geregistreerd, werden geprojecteerd op het gigantische Christusbeeld in Rio de Janeiro.

Hoop dat we elkaar weer gauw kunnen ontmoeten in onze 'warme' kerk.

Hartelijke groeten

*Bertha Frowijn*

Op woensdag 29 april jl. mocht ik vieren dat ik 97 jaar werd. Een mens ging zijn 98ste levensjaar gezond in. Het werd een uiterst emotionele dag, maar ook een dag om dankbaar te zijn. Bij dezen wil ik iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft. Een telefoontje, een kaart, bloemen, de kamer staat vol.

Met een hartelijke groet,

*Wim Hendriks*



Tijdens een godsdienstige ceremonie zonder publiek werd door de aartsbisschop van Rio de Janeiro, Brazilië gebeden voor alle mensen die aan de gevolgen van COVID-19 zijn gestorven en voor hen die eraan lijden. De vlaggen van de 166 landen waar gevallen van het coronavirus zijn geregistreerd, werden geprojecteerd op het gigantische Christusbeeld in Rio de Janeiro.

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier](#) afmelden.

Verzonden met **post**