

## HOFBRIEF 76 - 22 MEI 2020

### KERKDIENTEN



DE HOFKERK - OLDENZAAL

[hofkerk-oldenzaal.nl](http://hofkerk-oldenzaal.nl)

Zondag 24 mei  
NPO2  
09:20 uur

Zondag 24 mei  
[rtvoost.nl](http://rtvoost.nl)  
10:00 uur  
Oec. dienst vanuit de  
Syrisch-Orthodoxe  
Mariakerk in Hengelo.

Woensdag 27 mei  
[hofkerk-oldenzaal.nl](http://hofkerk-oldenzaal.nl)  
19:00 uur  
Woensdagavondviering  
ds.Tieneke

### Stilstaan en doorgaan

Stilstaan is denk ik wel het woord dat me raakt deze week. Ds. Tienke staat even stil, en geniet van een weekje vrij. Zelf sta ik deze week regelmatig even stil. Denkend aan de mooie jaren hier in Oldenzaal en de Hofkerk, wetend dat ik dat over een paar maanden achter me laat om door te gaan in een andere plaats met andere mogelijkheden. Dat geeft een wirwar aan emoties. Spijt, omdat je veel moois achterlaat, maar ook verwachting en uitkijken naar wat komt.

Stil staan we als kerk nog steeds, we willen elkaar zo graag zien. En al hoewel de richtlijnen versoepeld worden staan we als kerkgemeenschap nog een beetje stil. Als kerkenraad staan we niet stil, gaan we door en bereiden ons voor, om wanneer het in onze ogen weer veilig kan en mag, volgens de richtlijnen van de PKN weer samenkomsten te organiseren. Hier hebben we nog wel wat tijd voor nodig. U zult dus in ieder geval nog tot 1 juli geduld moeten hebben.

In juni mogen er weliswaar weer bijeenkomsten met 30 personen worden gehouden, maar vanuit de PKN wordt aanbevolen om nog gewoon door te gaan met de online vieringen.

Wel willen we met de kerkenraadsleden een proef doen om te kijken of het protocol voor viering volgens de richtlijnen haalbaar is.

Het zal anders zijn. Looproutes, afstand houden, geen hand van de ouderling aan de predikant, geen gemeentezang, er zal dus best wel veel anders zijn. We zoeken naar wegen om ondanks afstand elkaar nabij te zijn.

### Troostvers

Ja, er is angst.  
Ja, er is isolatie.  
Ja, er is paniekaankoop.  
Ja, er is ziekte.  
Ja, er is zelfs dood.

Maar ze vertellen dat ze in Wuhan na zoveel jaren lawaai weer de vogels kunnen horen zingen. Dat de lucht na een paar weken rusniet langer dik met dampen is maar helder en blauw.

Ze vertellen dat ze in de straten van Assisi mensen horen zingen voor elkaar en dat ze hun ramen openhouden, zodat degenen die alleen zijn de geluiden van familie om hen heen kunnen horen.

Ze vertellen dat een hotel in het westen van Ierland gratis maaltijden biedt en bezorgt aan huis. En vandaag was een jonge vrouw die ik ken bezigt met het verspreiden van flyers met haar nummer door de buurt, zodat de ouderen iemand hebbendie ze kunnen bellen.

En kerken, synagogen, moskeeën en tempels bereiden zich voor om mensen te verwelkomen en onderdak te bieden aan daklozen, zieken en vermoedden.

Over de hele wereld vertragen en reflecteren mensen. Over de hele wereld kijken mensen op een nieuwe manier naar hun burens, en over de hele wereld worden mensen wakker met een nieuwe realiteit.

Hoe groot we echt zijn.  
Hoe weinig controle we hebben.  
En wat er ECHT toe doet, zodat we weer van elkaar gaan houden.

Dus we bidden en we herinneren ons dat:  
Ja, er is angst  
maar er hoeft geen haat te zijn.  
Ja, er is isolatie  
maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.  
Ja, er is paniekaankoop  
maar er hoeft geen gemeenheid te zijn.  
Ja, er is ziekte  
maar er hoeft geen ziekte van de ziel te zijn  
Ja, er is zelfs dood  
maar er kan altijd een wedergeboorte van liefde zijn.

Wees bewust van de keuzes die je maakt om nu te leven. Adem vandaag.

Luister achter de geluiden van je paniek en hoor de vogels zingen weer.  
De lucht klaart op.  
De lente komt eraan.  
En we zijn altijd omgeven door liefde!

Open de ramen van je ziel.  
En hoewel je misschien niet de lege straten kan aanraken, zing!  
(Richard Hendrick, Iers franciscaner monnik)

Een warme groet,  
*Marja van de Langemheen*

### De kerk even open

Het is al lang geleden dat we elkaar gezien hebben. Van verschillende mensen horen we dat ze dit als een gemis ervaren. Daarom hebben we besloten hier een klein beetje verlichting in

aan te brengen. Op een aantal maandagmiddagen is de kerk twee uurtjes open en wel van 14:00 tot 16:00 uur. De data zijn 18 en 25 mei en 1,8 en 15 juni. Yvonne heeft het mooi verwoord:

*We willen een luisterend oor bieden, u kunt een kaarsje branden of even een rustig moment voor u zelf nemen.*



Aanwijzingen binnen en buiten de kerk helpen ons om de openstelling op een corona-veilige manier te doen.

Het is best onwennig om op een maandagmiddag met het geluid van de markt vlakbij zomaar de kerk binnen te lopen, maar wanneer je binnen bent voelt het ook heel vertrouwd. Afgelopen

maandag was het de eerste keer en mochten we toch al wat gemeentelieden begroeten. Er was aandacht voor elkaars verhalen, Koos Schollaart speelde op het orgel, er werd een kaarsje gebrand en er was een mooie rustige sfeer. Op de middagen dat we open zijn zult u steeds door twee mensen ontvangen worden. Wie weet zien we u op een van de maan-dagen in de Hofkerk.

Ook als u alleen maar komt om naar het orgel of naar orgelmuziek te luisteren.

Een warme groet,  
*Joke Westera*

### Mijn Gebed

Dit is uw orgel Heer, dit is uw kerk  
'k Loop zomaar binnen  
Heer, net van m'n werk  
Niet voor de priester  
Heer, of 't antiek  
Ik kom alleen maar  
Hier, voor de muziek



Is het bezwaarlijk Heer, dat ik hier zit  
Maakt 't wat uit oh Heer, dat ik niet bid  
'k Ben niet hervormd of zo, niet katholiek  
Ik kom alleen maar hier voor de muziek

Ik kom hier vaker Heer, haast elke week  
Nooit bij een zondagsdienst, nooit voor de preek  
Als je alleen bent Meer, zonder publiek  
Nou dan geniet je Meer van de muziek

Ik had 'n rotdag Heer, 't lukte niet best  
'k Werd door collega's Heer, ook nog gepest  
't Komt door 't orgel Heer, door uw trompet  
Ik kwam haast ongemerkt tot een gebed



### Meeleven

Mw. Ina Schollaardt is vorige week aan de knie geopereerd. De operatie is goed gegaan en ze is zaterdag thuisgekomen. We wensen je van harte een voorspoedig herstel toe.

We hopen van harte dat u het allemaal nog goed kunt volhouden. Mocht u het even niet zien goed wilt u gewoon even een paartje maken, aarzel dan niet om een van ons te bellen.

*Het pastoraal team*



In de schaduw van uw vleugels  
waak ik met uw lonker voor,  
bid ik mij het donker door,  
zing ik mij van zorgen vrij.  
(Sytze de Vries)

### Collectedoelen zondag 24 mei

Zolang er geen zondagse kerkdienst is, en er dus ook niet gecollecteerd kan worden, gaan we door met het aanbieden van de mogelijkheid uw gift over te maken naar de rekening van de diaconie NL42ABNA059523544 met vermelding van het collectiedoel. Voor zondag 24 mei is dat: Oegandese – Nieuwe Kansen voor straatkinderen.

In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze worden hier door volwassenen neergezet om te bedelen. Ze gaan niet naar school, worden uitgebet en mishandeld. Kerk in Actie werkt samen met drie organisaties die dit probleem aanpakken. Zij vangen straatkinderen op, proberen hen te herenigen met hun families, zorgen dat ze weer naar school gaan en werken aan preventie in het gebied waar veel van deze kinderen vandaan komen.

Dit kunt u ook doen voor de collecte bestemd voor de kerk: het bedrag overmaken naar de bankrekening van de Hofkerk NL60ABNA0595895700 met vermelding van het collectiedoel. Op zondag 24 mei is dat bestemd voor het orgelfonds.

Degenen die de collecte met de smartphone betalen, kunnen natuurlijk via de Gift-app doneren. Bij 'Kies hoe je wilt geven' klikt u op 'lijst' en zoekt u naar Hofkerk Oldenzaal.

Namens de kerkenraad,  
*Joke Flokstra en Inge Simao*

### Solidariteitskas

Lieve mensen van de Hofkerk, De solidariteitskas, heel toepasselijk in deze bijzondere periode.

Een oud spreekwoord zegt: 'Men legt geen banden met lege handen'. Met andere woorden een relatie wordt sterker als je iets te geven hebt en als kerk hebben wij gelukkig veel te geven.

Binnenkort valt de enveloppe van de Solidariteitskas op de mat. Dit is geen bedelbrief, en hierbij een korte inhoud m.b.t. de inhoud van deze collecte.

In Nederland hebben we ongeveer 200 gemeenten, meestal zelfvoorzienend, toch is er soms hulp nodig op geestelijk of financieel gebied, hierbij kan de solidariteitskas (collecte) een hulpmiddel zijn. Bij deze collecte wordt gevraagd om €10 bij te dragen, waarvan €5 naar onze eigen kerk zal gaan en vrij te besteden is. De andere €5 gaat naar de solidariteitskas om anderen te steunen waar nodig.

Ik doe dan ook een oproep aan u om solidair te zijn en te geven.

Namens het college van kerkrentmeesters,  
*Harm Medema*

### Bovenhof

Zoals iedereen in een vorige Hofbrief heeft kunnen zien, is de Bovenhof grondig onder handen genomen. Het is heel mooi geworden. We willen dan ook Marli Tiemersma heel hartelijk bedanken. Zij heeft het project van de Bovenhof begeleid. Het kleurenschema bedacht en hoe wat en waar moest komen.

Marli, namens het college hartelijk bedankt.

*Harm Medema*