

## HOFBRIEF 78 - 5 juni 2020

### KERKDIENTEN



DE HOFKERK - OLDENZAAL

[hofkerk-oldenzaal.nl](http://hofkerk-oldenzaal.nl)

**Zondag 7 juni**  
NPO2  
09:20 uur  
ds. Mirjam Kollen-  
staart

[rtvoost.nl](http://rtvoost.nl)  
10:00 uur  
oecumenische  
kerkdienst uit de  
rooms-katholieke St.  
Clemenskerk in  
Steenwijk

**Woensdag 10 juni**  
hofkerk-oldenzaal.nl  
Woensdagavondviering  
19:00 uur  
ds. Tieneke

### De maand juni

Laat het maar 'Pinksteren'  
De wind waait nog altijd  
nu net zoals toen  
op alle mogelijke wijzen.

Op het eerste gezicht de rust  
verstordend  
oncomfortabel en vervelend  
maar ook bevrijdend  
zuiverend  
verfrissend  
vernieuwend  
zalvend  
helend  
en onnodige ballast wegzendend.

Laat het maar waaien.  
Laten we maar in de wind gaan staan.  
Niet bang zijn en vertrouwen.  
Laat het maar Pinksteren.

Uit: Leven een kunst - Rick Timmermans

Laat het maar Pinksteren, zuiverend, verfrissend en helend vooral ook. Mooie en bemoedigende woorden. De lock-down gaat wéér verder open, we bezoeken elkaar weer voorzichtig, gaan de trein in met mondkapjes, eten een pannenkoek in de Lutte enz. En ja, soms Pinkstert het ook ineens weer hard en worden we geconfronteerd met onrust en geweld, demonstraties en discussies. De wind waait nog altijd nu net zoals toen op alle mogelijke wijzen. Maar we kunnen veel, zijn niet bang dus laat het maar Pinksteren!

Voor ons als kerk geldt dat de overheid aangeeft dat er samenkomsten met 30 personen mogen zijn en vanaf 1 juli mag dat uitgebreid worden tot 100 mensen. Inmiddels is er een werkgroep aan de slag gegaan met het protocol voor de Hofkerk: wanneer kunnen we veilig starten met een groepje bezoekers, en wie zijn dat dan? Wanneer kunnen we voorzichtig uitbreiden en hoe zijn we eraan toe in september? Een aantal mensen, o.a. Geziena Medema, Wieger Jager en Trudy van der Lichte buigen zich over deze en andere vragen. Nauwgezet zijn ze zich aan het inlezen en ze komen binnenkort met een voorstel. Ook wordt er gekeken naar de mogelijkheid van video-strea-ming. Stagiair Hanneke en zoon Tim hebben veel diensten voor ons op beeld gezet maar Hanneke's stage zit er nu echt op. We weten inmiddels hoe fijn het is om ook beeld te zien tijdens een viering en daar wordt nu ook aan gewerkt.

En u las het al in de vorige nieuwsbrief: we gaan afscheid nemen van Hanneke Caron, onze stagiair. Woensdagmiddag 24 juni is er een afsluitend gesprek met één van de docenten in onze Hofkerk en in de woensdagavondviering van 24 juni om 19:00 uur nemen we als kerkenraad officieel afscheid van Hanneke. Mis die dienst dus niet en luister mee. En geef van tevoren woorden/kadootjes en/of opbouwende kritiek aan ons door, we kunnen het meenemen in onze dienst. Wij, en ik in het bijzonder, hebben genoten van haar inzet en doorzettingsvermogen, haar inzichten en het buiten de lijntjes willen kleuren ook. Namens ons allen ook hier alvast heel veel dank voor deze prachtige tijd zo samen Hanneke. Onze tweede stagiair, Martin Kila, is bezig om zijn eerste jaar af te ronden en hij blijft nog een jaar bij ons. Fijn.

De kerkenraad zal de 24e dus de woensdagavondviering gaan bezoeken en we kijken dan meteen ook hoe ver het protocol is en of alles goed wordt ingeschat. Na de dienst gaan we dan, hoe vreugdevol, onze eerste fysieke kerkenraadsvergadering houden sinds de lockdown, met anderhalve meter afstand uiteraard.

Kerkelijke activiteiten in juni: en natuurlijk geldt voor al deze ontmoetingen - blijf thuis bij loopneuzen, koorts of andere verkoudheidsklachten.

#### 1. Hofkerk open

Iedere maandagmiddag van 2 tot 4 uur is de kerk open en zijn er gesprekspartners aanwezig.

#### 2. Wandelpastoraat

Stellen we voor ds. Tieneke even uit want er groeit een voetwrat naar binnen en dat doet zeer! Bel gerust iemand van het pastorale team voor mogelijkheden.

#### 3. Bammetje op dinsdag van 12 tot 1 uur

Bel, mail of app als je op dinsdagmiddag samen wilt lunchen. Zelf boterhammetjes mee. Bij slecht weer kunnen we in de kerk lunchen aan de grote tafel. Groepsgrootte is max 4.

#### 4. Kerkdiensten ONLINE

Woensdagavondviering op 10 juni om 19.00 uur door ds. Tieneke  
Woensdagavondviering op 17 juni om 19.00 uur door kw. Yvonne Meyer

Met een hartelijke groet, mijn drukte en blij gezond,  
ds. Tieneke

### Onlineviering trekt kerkgangers aan



(Trouw 30 mei)  
Meer mensen kijken en luisteren naar de vieringen online dan er voor de corona crisis in de kerk zaten, laten veel kerken weten. Maar na afloop wordt de koffie gemist. Als je in de commissie toekomst Hofkerk zit dan veer je op als je dit leest. Is de online viering iets voor de toekomst Hofkerk?

De online viering is zeker een laagdrempelige manier om (weer) met de kerk kennis te maken. Ook is het voor mensen die niet fysiek bij de dienst aanwezig kunnen zijn een gemakkelijke manier om aan te haken. De diensten zijn korter. Thuis kunnen mensen zich misschien beter concentreren. Veel mensen willen zich niet meer langdurig nemen, maar willen af en toe wel eens aanhaken. Dat kan gemakkelijk online.

Is online viering tweede keus surrogaat? Ze hebben wel betekenis maar je mist het echte contact. Dat hoeft niet, maar dan moet je er meer om heen organiseren. Iets voorafgaande aan, de dienst zelf, en iets na afloop van de dienst. Een belangrijke ontdekking is dat geluid en beeld belangrijk zijn. Hoe zouden we emoties ook digitaal kunnen voelen hoe spelen we op een creatieve manier in op mensen die thuis vieren een beleving te laten ervaren.

Kunnen we de sfeer van kerkgebouw ook digitaal over brengen? De sfeer die mensen op vakantie ervaren als ze een kaarsje in de kerk opsteken. Zij geven daar eigen betekenissen aan als huis van God, de heiligheid, de gewijde ruimte, verstilling.

Hoe willen we na coronatijd omgaan met de ervaringen die we in deze tijd hebben opgedaan. Een mooie aanvulling maar niet als alternatief  
Een goed virtueel digitaal platform kan het verlangen naar gemeenschap, niet alleen bij Hofkerkgangers maar veel breder in onze samenleving, helpen vormgeven iets om over na te denken als het om de toekomst van de Hofkerk gaat

Arjen van Dijk

### Meeleven

Er zijn zeven keer bijzondere mededelingen van het Pastoraal team. Er zijn geen bijzonderheden te melden..

### Samenvatting Jaarcijfers 2019

#### Hofkerk

Het vermogen van de Hofkerk is in 2019 per saldo ongeveer gelijk gebleven. Dit werd enerzijds veroorzaakt door meevalende beleggingsresultaten in 2019 en anderzijds door een fors exploitatietekort over 2019. Het tekort over 2019 bedroeg € 24.503 hetgeen reden tot zorg geeft.

Dit tekort is ruim € 13.000 hoger dan begroot met name door lagere renteopbrengsten (mede als gevolg van wijziging beleggingssysteem) en daling opbrengst levend geld. Daarnaast is een voorziening opgenomen van € 5.000 voor overname vleugel van Cultuurfonds de Hof. In 2020 is dit verder afgerond.

I.v.m. de toenemende tekorten vindt op korte termijn overleg plaats met PKN teneinde na te gaan, hoe wij in de toekomst hiermee om kunnen gaan. Hieromtrent zullen wij u zodra mogelijk nader informeren.

#### Diaconie Hofkerk

Ook bij de diaconie bleef het vermogen in 2019 per saldo ongeveer gelijk. Dit werd door dezelfde factoren beïnvloed als bij de kerk. Het exploitatietekort van de diaconie over 2019 bedroeg € 10.652 hetgeen eveneens tot nader overleg met de PKN zal leiden. Ook hieromtrent wordt u t.z.t. nader geïnformeerd.

Voor inzage in de volledige jaarrekeningen 2019 van kerk en diaconie, alsmede voor vragen hieromtrent, kunt u contact opnemen met de penningmeester van de Hofkerk, Albert Barelds, T. 0541661051.

### Collectedoelen zondag 7 juni

Zolang er geen zondagse kerkdienst is, en er dus ook niet gecollecteerd kan worden, gaan we door met het aanbieden van de mogelijkheid uw gift over te maken naar de rekening van de diaconie NL42ABNA0595523544 met vermelding van het collectiedoel. Voor zondag 7 juni is dat: Amnesty International.

Dit kunt u ook doen voor de collecte bestemd voor de kerk: het bedrag overmaken naar de bankrekening van de Hofkerk NL60ABNA0595895700 met vermelding van het collectiedoel. Degenen die de collecte met de smartphone betalen, kunnen natuurlijk via de Givt-app doneren. Bij 'Kies hoe je wilt geven' klikt u op 'lijst' en zoekt u naar Hofkerk Oldenzaal.

Namens de kerkenraad,  
Joke Flokstra en Inge Simao

### Amnesty brieven juni 2020

Deze maand wordt geschreven voor:

- Mensenrechtenverdediger Ibrahim Ezz El-Din uit Egypte.
- Vladislav Sharkovsky en Emilia Ostrovko uit Wit-Rusland.
- Pascoal Baptistiney uit Angola.

De brieven met de toelichting vindt u op de website van Amnesty International, klik op de volgende link: <https://oldenzaal.amnesty.nl/index.php/brieven>.

De werkgroep Amnesty International Oldenzaal hoopt dat u de brieven wilt ondertekenen en versturen.

### Ouderenmiddag 14 juni

Door de corona crisis kan onze seniorenmiddag op zondag 14 juni helaas geen doorgang vinden. En anderhalve meter afstand werkt ook niet echt meeDat vinden wij als team van de seniorenmiddag erg jammer en u als ouderen natuurlijk helemaal.

Onze volgende bijeenkomst staat gepland op **zondag 25 oktober**. We hopen dat we elkaar dan weer op een gezellige manier kunnen ontmoeten. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte.

We wensen u allen veel sterkte in deze moeilijke en bijzondere tijd. Blijf gezond en graag tot zondag 25 oktober.

Hartelijke groet,  
Het team seniorenmiddag

### Verwondering



Het verhaal van missionaris Jan Finkers.

In feite waren de leerlingen van Christus na zijn heengaan de eerste missionarissen. Ze kregen een opdracht. Een opdracht om de wereld van Christus te vertellen, en zijn woord en werk voort te zetten.

In al die generaties van missionarissen neemt de in 2017 overleden missionaris Jan Finkers missschien wel een bijzondere plaats in. Jan Finkers wordt in 1925 geboren in Almelo. Hij komt uit een warm katholiek gezin, en gaat de priesteropleiding volgen, een opleiding die hij in de oorlog weer afbreekt. Hij besluit missionaris te worden, en heeft na de oorlog zijn zinnen gezet op China. Een plotselinge doofheid weerhoudt hem hier echter van. Pas in 1963 kan hij, na een geslaagde operatie zijn missie werk voortzetten en vertrekt hij naar Venezuela.

In 1971 meert Jan voor het eerst aan bij de missiepost Navaca, nadat hij 8 jaar les heeft gegeven op de missiepost Raton, 700 km verderop. Het gebied waarin hij zich begeeft wonen de Yanomami, een geïsoleerde stam uit het Amazonegebied. 'Hun taal was niet te vergelijken met die van andere stammen, maar de Yanomami en ik begrepen elkaar vanuit het hart' zegt Jan Finkers hier later over. Maar de indianen zijn vriendelijk en beschilderen zijn witte huid. Jan zal voortaan bij hen door het leven gaan als Hermano Juan.

Jan weet dat het te vroeg is voor het brengen van het evangelie. Het is nog zinloos Christus bij deze mensen te brengen. Het geloof is voor Jan dan ook geen exportartikel maar veel meer een persoonlijk kompas. Zijn vraag is: Hoe kan ik als goede christen er zijn voor deze mensen? De Yanomami hebben een sterke identiteit: ze geloven heilig in een geestelijk, leven van en met de natuur, en zijn bovenal erg trots. Ze spreken hun eigen taal, maar kunnen daardoor niet communiceren met de buitenwereld. Verder leven ze niet zoals de andere indianenvolken direct aan de Orinoco en nemen daardoor geen deel aan het sociale verkeer op de grote rivier. 'De Yanomami leven in angst, zijn vaak ziek en hebben geen idee hoe ze zich staande moeten houden tegenover de toekomst', schrijft Jan aan het thuisfront. Aan deze zorg zal Jan zich de rest van zijn leven weiden.

Een van de dingen die taal de kinderen van de Yanomami leert, is hoe ze hun taal moeten schrijven. 'Als ze hun taal verliezen, raken ze ook hun identiteit kwijt', schrijft Jan aan het thuisfront in Almelo. Onderwijs blijkt de weg naar onafhankelijkheid en cultuurbewoud. De Yanomami leggen hun gebruiken en rituelen vast. Ook leren ze Spaans, wat later van onschatbare waarde blijkt te zijn.

Jan Finkers wordt de vertrouwensman van deze Yanomami. Waar nodig, bemiddelt hij in familieconflicten tussen stamleden, en komt hij op voor wie bedreigd wordt. Maar ook importeert hij Nederlandse vleeskoeien bij de Yanomami, waar ze met hun pijlen op schieten... Jan leert hen dat met een goed mes de slacht beter kan plaats vinden. Hij respecteert hun levenswijze volledig, en onderschrijft die zover dat hij in feite zelf één van hen wordt. Zijn missiepost vormt het centrum van de omliggende Yanomamistammen, en heeft een poortwachtersfunctie voor indringers, waaronder goudzoekers. Jan ziet ook hoe kwetsbaar deze bevolkingsgroep is, en zet alles in om hun bestaan en daarmee hun identiteit te behouden.

Jan Finkers zag de bewoners van de Yanomami stam ten eerste als zijn medemensen. Op geen enkele manier heeft hij geprobeerd hun wereld om te vormen naar het model van de westerse christelijke samenleving. Hij begreep dat hun levensgewoonten, en hun eigen normen en waarden niet liepen volgens het morele kompas waarop wij in ons dagelijks leven varen, en hij onderschreef dat volkomen. Maar ook zag hij de kwetsbaarheid van deze bevolkingsgroep ten opzichte van de omliggende culturen, en hij heeft door de Yanomami bewuster te maken van hun identiteit, hun eigen zelfbeeld versterkt. Hiermee toonde hij, juist door mensen volkomen zichzelf te laten zijn, de kracht die ieder mens van zichzelf, maar ook van God heeft. In de liefde van God gaf hij hen het vertrouwen, en kende hij eenieder bij naam, zoals ook God ons allen bij onze naam kent.

Martin Kila