

HOFBRIEF 79 - 12 juni 2020

KERKDIENTEN



DE HOFKERK - OLDENZAAL

hofkerk-oldenzaal.nl

Zondag 14 juni
NPO2

09:20 uur
kerkdienst



rtvoost.nl

10:00 uur
oecumenische
kerkdienst vanuit Het
Morgenlicht in Harden-
berg

Dinsdag 16 juni
hofkerk-oldenzaal.nl
Dinsdagavondviering
19:00 uur
Yvonne Meyer

Woensdag 24 juni
hofkerk-oldenzaal.nl
Woensdagavondviering
19:00 uur
ds. Tienieke
Afscheid Hanneke en
Tim

Digi



Ooit met ruim 60 dominees tegelijk vergaderd? Ik wel. Natuurlijk missen we elkaar en zou je iedereen liever in het echt weer ontmoeten. Maar dat digitaal vergaderen heeft ook wel iets. Zonder reistijd en van achter je bureau ben je zonder gekakel (microfoons uit en vragen stellen via de chat) in twee uur klaar en ga je geïnspireerd weer verder. Ik houd daarvan.

Deze week hadden we een digi-vergadering met onze classis-predikant Klaas van der Kamp en ruim 60 collega's uit Overijssel/Flevoland. Veel kwam aan de orde maar de kern was toch wel dat we ons realiseren dat we met de kerk niet MET de media leven maar IN de media. En dat onlinediensten wel eens blijvertjes kunnen zijn voor wie dat dan ook. We stelden ook vast dat er meer samengewerkt wordt met andere kerken. In Bant bijvoorbeeld worden er nu regelmatig gezamenlijke diensten uitgezonden door de zes kerkgemeenschappen. Veel kerken veranderen in deze tijd van een kerk die ontvangt in een kerk die erop uittrekt, aldus Klaas van der Kamp. En dat is een mooie ontwikkeling.

Wat ook opvalt is, en dat geldt ook voor ons, dat lang niet alles goed gedocumenteerd is. Een voorbeeld uit Urk: iemand ging wel drie keer in de week even om het hoekje kijken bij een gemeentelid. Maar ineens moest hij overstappen op bellen maar hij had geen telefoonnummer en kon dat ook nergens vinden. Ik (h)erken dat. Werk aan de winkel dus.

Het was fijn om elkaar weer te ontmoeten en we gaan geïnspireerd verder. Met elkaar en met God. Of, in de woorden van Berkhof die Klaas van der Kamp citeerde: 'God is trouw omdat Hij zich aanpast aan de omstandigheden'.

En er kan ook weer gezongen worden. Jan Schoenmaker en de jongeren kunnen niet meer wachten. Buiten, bij het pleintje voor het Hofwinkeltje, wordt er iedere woensdagavond gezongen van 19:45 tot 20:30 uur. Met anderhalve meter afstand en een keyboard met verlengsnoer. Koorleden lopen via het buitenpaadje zodat de kerk ook niet be-en ontsmet hoeft te worden. De burenen worden op de hoogte gesteld, wat zullen ze meegenieten! Hopen we.

Voor de jeugd zijn we bezig met een leuke en actieve afsluiting op een vrijdagavond en de 25+ sluit het seizoen af met een etentje. Waar? In de tuin van collega Maroesjka. Over samenwerken gesproken.

En deze week is de taakgroep coronaprotocol ook fysiek bij elkaar geweest. En is/was de groep inmiddels ook uitgebreid. Naast Geziena, Wieger en Trudy zijn ook René Dreijerink, Inge Simao, Hanneke Bugter en ik zelf ingestapt. Mooie club dus dat komt goed.

OVERZOMEREN gaat door!

Samen met collega's Constance en Ine (RK) hebben we zorgvuldig en helder nagedacht. En we hebben besloten dat Overzomeren door-gaat. Juist in de zomer, juist in deze coro-



natijd is er extra behoefte aan ontmoeting met elkaar en samen zijn. En die rol nemen we graag op ons, ook voor de stad. En met alle maatregelen die we in acht moeten nemen gaat het ons lukken. Iedere woensdag in de zomervakantie is er een fijne activiteit in de Hofkerk. De folders kunnen binnenkort uitgedeeld worden en we verheugen ons erop.

N.B. Ik heb nog wel vrijwilligers/gastvrouwen/heren nodig voor hand en spandiensten. Graag aanmelden bij Hanneke Bugter of ds. Tienieke. Vanaf 8 juli en vervolgens iedere woensdag tot en met 12 augustus. Zit er een datum bij waarop u of jij kunt helpen? Graag want ook dit doen we samen.

Kerkelijke activiteiten in juni

Voor al deze ontmoetingen geldt: blijf thuis bij loopneuzen, koorts of andere verkoudheidsklachten.

1. Hofkerk open

De hele maand juni is de kerk open van 2 tot 4 uur voor een gesprek, het aansteken van een kaarsje en een kopje koffie

2. Wandelpastoraat

Bel gerust iemand van het pastorale team voor mogelijkheden.

3. Bammetje op dinsdag van 12 tot 1 uur

Bel, mail of app als je op dinsdagmiddag samen wilt lunchen. Zelf boterhammetjes mee. Bij slecht weer kunnen we in de kerk lunchen aan de grote tafel. Groepsgrootte is max 4.

4. Kerkdiensten ONLINE

Dinsdagavondviering op 16 juni om 19:00 uur door Yvonne Meyer

Let op: de dienst van Yvonne wordt op dinsdagavond opgenomen. Wie de dienst via het Lukaskastje beluistert moet dus op dinsdagavond om 19:00 uur klaar zitten. Geef het maar door aan elkaar

Woensdagavondviering op 24 juni om 19:00 uur door ds. Tienieke. Afscheid van Hanneke en Tim en de voltallige kerkenraad is er als publiek (en vergadert na afloop).

Met een hartelijke groet en een goede week gewenst,
ds. Tienieke

Meeleven

Overleden is Marja Moleman-Deurloo, dochter van mevrouw en meneer Deurloo uit de B van Meursstraat uit Oldenzaal, op de leeftijd van 56 jaar. Boven de advertentie van haar ouders stond:

Toen kwam die onverwachte dag

De dag dat de Stille kwam
Niets is sterker dan de stilte
Niets is sterker dan de liefde

De crematie heeft volgens de richtlijnen van Corona virus in kleine kring plaats gevonden.

We wensen dhr. en mw. Deurloo, familie en vrienden heel veel sterkte, moed en kracht om deze stilte om hen heen te leren verdragen.

Het pastoraal team

Collectedoelen zondag 14 juni

Zolang er geen zondagse kerkdienst is, en er dus ook niet gecollecteerd kan worden, gaan we door met het aanbieden van de mogelijkheid uw gift over te maken naar de rekening van de diaconie NL42ABNA0595523544 met vermelding van het collectedoel. Voor zondag 14 juni dat: Stichting Naoberhulp SAJOCAN. Deze stichting biedt gehandicapte mensen, m.n. kinderen, in Kameroen meer kansen op zelfstandig functioneren. Rond de 150 lichamelijk en geestelijk gehandicapte kinderen worden behandeld in een revalidatiecentrum. Ook is er een goed ingerichte orthopedische werkplaats. De instrumentmakers worden door vrijwilligers uit Nederland medisch en technisch begeleid.

Dit kunt u ook doen voor de collecte bestemd voor de kerk: het bedrag overmaken naar de bankrekening van de Hofkerk NL60ABNA0595895700 met vermelding van het collectedoel. Op zondag 14 juni is dat bestemd voor de PKN: Dorpskerken.

Degenen die de collecte met de smartphone betalen, kunnen natuurlijk via de Givt-app doneren. Bij 'Kies hoe je wilt geven' klikt u op 'lijst' en zoekt u naar Hofkerk Oldenzaal.

Namens de kerkenraad,
Joke Flokstra en Inge Simao

Dank

Dag lieve mensen van de Hofkerk,
Hierbij wil ik jullie hartelijke danken voor de bloemen, kaartjes, appjes en telefoontjes welke ik de afgelopen tijd na mijn knieoperatie heb mogen ontvangen. De operatie is geslaagd maar een complicatie zorgt nog steeds voor veel pijn en geestelijk bemoeilijkt wordt. Hopelijk keert alles spoedig ten goede en kunnen we elkaar weer ontmoeten.

Hartelijke groeten,
Ina Schollaardt

Hofbrief/Hofstem

Kent u mensen die de Hofbrief niet ontvangen, geef het door aan de scriba of print een exemplaar uit en geef het even langs bij die mensen. Help ons a.u.b. iedereen op de hoogte te houden.