

HOFBRIEF 80 - 19 juni 2020

KERKDIENTEN



DE HOFKERK - OLDENZAAL

hofkerk-oldenzaal.nl

Zondag 21 juni
NPO2
09:20 uur
kerkdienst



rtvoost.nl
10:00 uur
oecumenische
kerkdienst vanuit de
Nicolaaskerk in Wijhe

Woensdag 24 juni
hofkerk-oldenzaal.nl
Woensdagavondviering
19:00 uur
ds. Tieneke
Afscheid Hanneke en
Tim

Gewoon even zitten...



Schilderij
Molly Cranch

Het is maandagmiddag twee uur en de deuren van de Hofkerk gaan open. Er lopen een aantal bezoekers binnen. Een aantal vaste bezoekers weet ik inmiddels. Wat me tref, is dat ze er 'gewoon even willen zitten'. Weer gewoon even in de kerk zitten. En weer word ik overmand door het Pinkstergevoel, het raakt me. Je merkt dat, in deze tijd, iets dierbaars is weggefallen: onze gezamenlijke bijeenkomsten. De kern misschien wel van wat ons verbindt is er nu even niet. Het samen vieren, de koffie, het zingen. Zo moeten de leerlingen van Jezus zich wellicht ook gevoeld hebben met Pinksteren. Het oude is misschien wel voorgoed voorbij en hoe gaan we nu verder. Voor ons als kerkgemeente zal het nog lang anders zijn. Beperkt ook. En toch, misschien zit daarin juist ook iets troostvol en hoopvol. Misschien zien we juist nu nog meer wat ons mensen verbindt. Gaan we met nieuw enthousiasme nieuwe paden op en vinden we nieuwe inspiratie. En ontvangen we, net als de leerlingen van Jezus, nog meer de Geest. Geest die we nodig zullen hebben. Voor onszelf en zeker ook voor onze stad en het land en de wereld.

De kans dat we elkaar weer eens tegenkomen wordt dus steeds groter. We kunnen zelfs samen kersenplukken deze zomer. Wat een geweldig initiatief. En we vergaderen ook alweer voorzichtig in de kerk. En wat de diensten betreft, op 24 juni is onze 'oefendienst met publiek' (alleen godsdiensten) en op 5 juli starten we voorzichtig de zondagdiensten weer op. Er is een aangepast protocol voor onze Hofkerk gemaakt en dat is leidend de komende maanden. Het protocol is ook te vinden op onze website. De diensten zullen kort zijn omdat we nog niet te lang in één ruimte samen mogen zijn. En bij binnenkomst (hoofdingang, rollators zij-ingang) handen desinfecteren, jas meenemen, naam en telefoonnummer noteren en vervolgens wijst de vrijwilliger u waar u kunt plaatsnemen. Beperkt, maar toch, we gaan weer van start!

De woensdagavondviering op 24 juni aanvang 19.00 uur is dus in principe de laatste vóór de zomer.

Op 5 juli gaan we voorzichtig weer met een zondagse dienst van start.

En misschien zien we elkaar bij Overzomeren? Alles is al prachtig rond en het programma is erg leuk. Het maximale aantal deelnemers is 20, met een lezing misschien iets meer. Zie de poster en deel deze ook uit aan mensen die in de zomer wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De posters leggen we op de ronde tafel bij de uitgang (toren). Oppgave kan bij koster Hanneke en de kosten zijn € 2,50 per ochtend.

Uitspreken tegen racisme



- We ontvingen van de Protestantse Kerk een 'brandbrief' waarin ook de kerken opgeroepen worden zich uit te spreken tegen racisme. Kern van de brief is dat we het versprekelijk vinden dat een dergelijke oproep nog steeds nodig is. In 1992 nam de synode van de toenmalige Nederlandse Hervormde Kerk krachtig stelling tegen racisme met de uitspraak: racisme is zonde. Het bestuur van Samen Kerk in Nederland (SKIN), een overkoepelende organisatie van migrantenkerken in ons land, heeft in vergelijkbare woorden stelling genomen. Hun verklaring is 'een uitnodiging aan iedereen in ons land om meer dan ooit met elkaar op weg te gaan, ons samen tweer te stellen tegen iedere poging om een wig te drijven tussen mensen. Laten we met elkaar gestalte geven aan een wereld waarin plek is voor iedereen, waar iedere stem tellt, waar mensen kunnen zijn wie ze willen zijn.'

Ds. René de Reuver schrijft: 'Racisme is zonde, omdat voor God elk mens telt. Het is aan ons om gestalte te geven aan en op te komen voor deze gelijkwaardigheid. Het vraagt om omkeer en geloof in God, de Schepper van ieders leven. Als kerken staan we in het bijzonder naast diegenen die de adem wordt ontnomen. Laten we het kwaad van racisme in onze wereld en ook in onszelf benoemen. En bidden om Gods Geest, om adem om op te leven voor elk mensenkind'.

Met warme groet,

ds. *Tieneke*

Overzomeren

Niet op vakantie dit jaar?
Kom dan bij ons...

OVER ZOMEREN 2020

6 woensdagochtenden
van 9.30 uur tot 11.30 uur
gezellig - creatief - samen
Kosten € 2,50 per ochtend

Locatie: de Hofkerk Oldenzaal
en uiteraard volgen we de regels van het RIVM en de overheid

PROGRAMMA

8 juli: schilderen met Kim Grote Punt
15 juli: Eddy Oude Voskuil vertelt...
22 juli: een 'steuntje (steentje)' in de rug
29 juli: meditatief mandala kleuren
5 aug: Rijn van Welij vertelt...
12 aug: gezellige slot-bingo met prijsjes

Opgave graag bij koster **Hanneke Bugter** via de mail: hannekebugter@outlook.com tel. 06-30069014 of een briefje met uw naam en telefoonnummer in de brievenbus van de Hofkerk.

Overzomeren is een initiatief van de Plechelmus & de Hofkerk en is bedoeld voor iedereen die de zomer best wel lang vindt duren. Juist als iedereen weg is is het fijn om een ochtend samen te zijn, koffie te drinken en iets leuks te maken en te doen.

Welkom



Voor het geval de tekst uit bovenstaande poster slecht leesbaar is, volgt deze onderstaand nogmaals.

6 woensdagochtenden van 9.30 uur tot 11.30 uur
gezellig - creatief - samen
Kosten € 2,50 per ochtend

Locatie: de Hofkerk Oldenzaal
en uiteraard volgen we de regels van het RIVM en de overheid

Programma

8 juli: schilderen met Kim Grote Punt
15 juli: Eddy Oude Voskuil vertelt...
22 juli: een 'steuntje (steentje)' in de rug
29 juli: meditatief mandala kleuren
5 aug: Rijn van Welij vertelt...
12 aug: gezellige slot-bingo met prijsjes

Opgave graag bij koster **Hanneke Bugter** via de mail: hannekebugter@outlook.com, T: 0630049014 of een briefje met uw naam en telefoonnummer in de brievenbus van de Hofkerk.

Overzomeren is een initiatief van de Plechelmus & de Hofkerk en is bedoeld voor iedereen die de zomer best wel lang vindt duren. Juist als iedereen weg is is het fijn om een ochtend samen te zijn, koffie te drinken en iets leuks te maken en te doen.

Welkom

Hervatting diensten op 5 juli a.s.

Na een goede voorbereiding in overeenstemming met de regels van het RIVM kunnen we zondag 5 juli weer naar de kerk. De duur van de dienst zal ongeveer 45 minuten zijn, er mag niet worden gezongen en hardop gebeden. Het uitgebreide 'Gebruiksplan' kunt u vinden op de website. Kort samengevat: blijf thuis als u klachten hebt, de deuren bij de hoofdingang gaan open om 9.30 uur, we vragen u handen te desinfecteren, u naam en telefoonnummer te noteren, en behalve als u behoort tot één huishouding, jassen bij u houden en u wordt naar een plek verwezen. In plaats van een kaarsje aansteken, kunt u bij binnenkomst een briefje invullen, de voorganger besteedt hier aandacht aan bij het aansteken van een kaars en de voorbeden. Koffiedrinken en ontmoeting kunnen voorlopig na de dienst nog niet plaatsvinden. Na de dienst verlaat u de kerk via de torenuitgang. Voor de collecte staan daar mandjes of digitaal via de Givt app. U bent dus weer van harte welkom en we houden ons aan de regels.

Namens de werkgroep,
Geziena Medema

Collectedoelen

Zolang er geen zondagse kerkdienst is, en er dus ook niet gecollecteerd kan worden, gaan we door met het aanbieden van de mogelijkheid uw gift over te maken naar de rekening van de diaconie NL42ABNA0595523544 met vermelding van het collectiedoel. Voor zondag 21 juni (wereldvluchtelingendag) is dat: Colombia – Opgang en hulp voor ontheemden. Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander, de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellen groep en ook paramilitairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woon-plaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen daar een nieuw bestaan op te bouwen, bijv. met een eigen bedrijf of winkel. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma's.

Dit kunt u ook doen voor de collecte bestemd voor de kerk: het bedrag overmaken naar de bankrekening van de Hofkerk NL60ABNA0595895700 met vermelding van het collectiedoel. Op zondag 21 juni is dat bestemd voor de instandhouding van het pastoraat.

Degenen die de collecte met de smartphone betalen, kunnen natuurlijk via de Givt-app doneren. Bij 'Kies hoe je wilt geven' klikt u op 'lijst' en zoekt u naar Hofkerk Oldenzaal.

Namens de kerkenraad,
Joke Flokstra en Inge Simao

Meelevén

Deze week geen bijzonderheden te melden door het Pastorale team.

Thank you for the Music



Al geruime tijd werken we in de Hof-kerk met een team van organisten. Jeannette Westra maakte daar ook deel van uit, bij u misschien beter bekend als de 'zingendende organiste'.

Met veel enthousiasme begeleidde ze de te zingen liederen en in haar solo-spel zong ze zelf mee. Helaas is ze vorig jaar lelijk ten val gekomen en daar heeft ze een polsbleesure aan overgehouden wat het orgelspel onmogelijk maakte. Nu is dat aardig hersteld maar ze heeft een nieuwe baan gekregen en kan daardoor minder tijd aan de muziek besteden. Ze heeft aangegeven te stoppen met het spelen in de Hofkerk. We respecteren natuurlijk haar keuze maar het is natuurlijk wel jammer.

Jeannette, bedankt namens de Hofkerk gemeente en de groep organisten en we wensen jou natuurlijk alle goeds toe voor in de toekomst. Je woont niet al te ver van de kerk af dus mocht je in de gelegenheid zijn ben je natuurlijk van harte welkom!!

Koos Schollaardt

Heerlijk Kersen plukken

Voor de kas.. in de kas..

Elk jaar worden in de maanden juli en augustus bij fruitboerderij Oold Bleank in Rossus de kersen geplukt. Boer Jos kan daarbij wel wat hulp gebruiken. Omdat we steeds op zoek zijn naar nieuwe manieren om de kas van de Hofkerk te spekken, is het plan ontstaan om in de plukweken met een vijftal ploegjes in de kas aan de slag te gaan. Per gewerkt uur ontvangt de Hofkerk een financiële vergoeding.



Lijkt het je (V/M) wat om deze zomer een aantal ochtenden de handen uit de mouwen te steken? Je kunt bij het plukken gewoon op de grond staan of op een kruike zitten en krijgt vooraf uitgelegd hoe je moet plukken. De kas is deels overdekt waardoor alle plukkers droog staan mocht er een buitje vallen. Mede afhankelijk van de weersomstandigheden is de plukperiode van ongeveer half juli tot half augustus en de werktijden zijn van 8.00 tot 12.00 uur.

Wil jij ook

- gezelligheid die ook nog geld oplevert,
- actief zijn in de voedselvoorziening dicht bij huis,
- deze lokale ondernemer helpen,
- met dichte ordemonnee de Hofkerk ondersteunen?

Meld je dan aan bij één van de teamleiders:
maandagen: Henk Vrieling, henk.vrieling49@gmail.com, 0683394390
dinsdagen: Titus Wolters, t.wolters13@kpnplanet.nl, 0630664666
woensdagen: Herman Vennegoer op Nijhuis, h.vennegoer.o.n@hetnet.nl, 0541530671
donderdag: Martin Kila, martin_kila@outlook.com, 0640532284
vrijdagen: Herman Arends, fam_arends@hotmail.com, 0627335061

Het zou plezierig zijn als je minimaal 2 ochtenden beschikbaar bent. Het mooiste is natuurlijk 4 ochtenden!

Corona

Het coronavirus heeft heel de wereld in zijn greep, om wat te doen, is nu de vraag, zijn er mee bezig, maar het gaat wel traag, want om de epidemie met te bestrijden moet je je richten op de komende tijden.

Want het is niet, van dat doen we hier maar even, je moet wel je ziel en zaligheid er voor geven, Als je ziet wat wij om elkaar geven dan betekent dit, het einde van ons leven Want mensen moorden elkaar elke dag, zij hebben geen eerbied voor gezag.

De wereld wordt hiermee geschonden, en gaat dus aan geweld ten onder.

De HEERE JEZUS heeft de opdracht gegeven, houd je aan de wet en je zult leven, maar door het doden en onze zonden hebben wij die wet geschonden.

Maar door Zijn dood en opstanding aan het kruis komen wij weer in het Vaderhuis.

C. van Hemert

Tijd voor verdieping

De cursus THEOLOGISCHE VORMING voor GEINTRESSEERDEN Twente start weer een nieuwe groep!

Met ingang van het nieuwe seizoen, vanaf dinsdag 15 september 2020 is het weer mogelijk om aan de driejarige cursus Theologische Vorming voor Geïnteresseerden mee te gaan doen. Deze cursus die in Hengelo wordt gegeven loopt nu al jaren bijzonder succesvol met volle groepen. De evaluaties van afzwaaiende cursisten zijn telkens bijzonder positief. De groepsgesprekken, het open oecumenische karakter, het samen op zoek zijn, de enthousiaste docenten, het brede aanbod van allerlei aspecten van geloof en theologie maken dat mensen die deze cursus volgen als zeer verdiepend voor hun kijk op het leven ervaren. De laatste jaren blijkt dat de groepen steeds gevarieerder worden. Deze cursus wordt door de Protestantse kerk ondersteund, maar de verscheidenheid in achtergrond, leeftijd en opleidingsniveau van de cursisten maakt het tot een veelkleurig geheel. Natuurlijk is er de door de docenten aangeboden stof, maar het leren van elkaar neemt minstens zo'n even grote plaats in, zo blijkt. Iedereen die haar/zijn eigen zoektocht naar geloven en zingevering wil verdiepen, samen met anderen, is van harte welkom.

Kerkelijk of niet -kerkelijk, of van welke geloofsrichting dan ook, wie met een open blik wil leren aan elkaar en aan hetgeen vanuit de christelijke theologie wordt aangedragen kan in deze driejarige cursus terecht.

Per seizoen worden ongeveer 30 cursussavonden gegeven met telkens 2 lessen van 75 minuten. De kosten bedragen € 220,- per seizoen. De cursus wordt gehouden in de centraal gelegen Waterstaatskerk in Hengelo, Deldenerstraat 18 (ingang via pleintje achter de kerk).

Meer weten?

Informeer bij: mw. Ina ter Kuile T: 0742774288, E: kuile@hetnet.nl

Of
Ds. Wim de Jong, T: 0547388647, E: wim.dejong@hetnet.nl

Hofbrief/Hofstem

Kent u mensen die de Hofbrief niet ontvangen, geef het door aan de scriba of print een exemplaar uit en breng het even langs bij die mensen. Help ons a.u.b. iedereen op de hoogte te houden.

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#).

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#).