

HOFBRIEF 82 - 3 juli 2020

KERKDIENTEN



hofkerk-oldenzaal.nl
Aanvang 10.00 uur
Deuren open om
9.30 uur

Zondag 5 juli
ds. J. van Linden-
huizen

Zondag 12 juli
ds. H. Wachtmees-
ter, Hengelo

Zondag 19 juli
ds. J. van Linden-
huizen

Zondag 26 juli
ds. K. Bergström,
Delden

Zondag 2 augustus
ds. M. Vlasblom

Zondag 9 augustus
ds. E. Lensink,
Denekamp

Zondag 16 augustus
mw. A. van der Kooi,
Readtsjerk

Zondag 23 augustus
ds. H. Marsman,
Losser

Zomereditie 2020

Good of, alman den ontzag
veur UM hef
en op ziene weage kuiert.
Van wat 't weark van owwe haande
opsmit,
mag iej etten,
iej zölt der blij met wean,
't zal ow goodgoan. Psalm 128



Goodgoan! Zelfs in de psalmen komt dat mooie Twentse woord voor. Het is ook een mooi zegenwoord voor de periode die voor ons ligt: Goodgoan! We gaan de zomerperiode in, zijn even 'vrij' en trekken er, als het kan, voorzichtig weer op uit. Voor de Hofkerk betekent het dat dit de laatste Hofbrief in coronatijd is, inclusief het preek-zomerrooster. Eind augustus zal de Hofstern weer verschijnen en mocht het in de tussenliggende periode nodig zijn dan pakken we zo de draad weer op met de Hofbrief. Het is tenslotte nog een wankel evenwicht.

Goodgoan! Het mooie van psalm 128 is dat het een lied is om mee op weg te gaan. Een lied voor de pelgrims die wij ten diepste zijn. In al die eeuwen is dat beeld nog steeds niet veranderd denk ik. Het is vandaag geen andere wereld dan toen omdat het over dezelfde mensen gaat: zachtvaardige, bange, moedige, mooie, onberekenbare, betweters, stotteraars, blije, dankbare en ga zo maar door. Wie de bijbel leest, herkent zichzelf daarin. Pelgrims zijn het. Wij zijn die pelgrims. Hoop ik.

Want een pelgrim is iets anders dan een toerist. Een toerist is iemand die voor z'n plezier reist (ook goed) en een pelgrim is iemand die huis en haard verlaat om het net iets bijzonderder te maken. Een pelgrim wil nieuwe inzichten op doen, de moed vinden om eindelijk eens dingen te veranderen, of ruimte te maken voor God, voor nieuwe ideeën, liedjes te schrijven, of om rouw te doorleven. Een toerist komt uitgerust thuis, en een pelgrim komt vredig thuis. Zoiets. En natuurlijk begint en eindigt de psalm met een zegen. Want we gaan altijd gezegend op weg. 'Good of' zijn we.

Namens de kerkenraad wensen we iedereen een goede zomerperiode toe. Of je nu weggaat of thuisblijft. Weet je gezegend en kom of wees vredig thuis.

Yvonne wensen we een hele fijne vakantie, zij is afwezig van 6 tot en met 26 juli. Veel rust en vrede gewenst. Ds. Tienke is afwezig van zondagmiddag 19 juli tot en met 16 augustus.

Kindje...

Het is al een feest om de verjaardag van je kinderen te vieren en het is nog feestelijker als er een kleinkindje geboren wordt op de dag dat je dochter jarig is. Eline is op 29 juni, op haar verjaardag, bevallen van een gezond klein mannetje: Homme is zijn naam. Eline en Geerten zijn bijzonder dankbaar en voelen zich zo gezegend. Het was even spannend allemaal, ook vanwege de zweem van corona maar gelukkig zijn alle tests negatief en kunnen ze rustig herstellen van alles. En Rose en Isabel, de andere twee kleinkindjes, zijn dol op hun kleine neefje. Net als wij.

Goodgoan dus en een mooie zomer gewenst,
ds. *Tienke*

Overzomeren

Overzomeren
Volgende week woensdag, 8 juli, starten we met de eerste keer Overzomeren. We beginnen om half tien met koffie en een heerlijke traktatie van onze bakkende collega Constance. Kim Grote Punt gaat met ons schilderen en na afloop is er weer een hapje en drankje. Om half 12 stoppen we zodat iedereen op tijd thuis is voor de middagmaaltijd. De kosten zijn € 2,50 per ochtend. Opgave graag bij koster Hanneke. De overige activiteiten zijn:

15 juli Eddy Oude Voskuil
22 juli Een steuntje in de rug
29 juli Meditatief tekenen
5 augustus Rijn van Welij
12 augustus Slotbingo

Rondom de diensten

Een 'nieuwe' start? Het zal anders zijn maar de vreugde van het weerzien zal er niet onder lijden! De kerkelijke tijd is groen. De zondagen worden aangeduid als 'de zoveelste zondag na Trinitatis' en dat is de eerste zondag na Pinksteren. Op zondag 5 juli gaan we van start met 'onze' ds. Tienke. Verdere info over de invulling van de dienst(en) kunt u op onze website vinden en in deze nieuwsbrief.

12 juli komt ds. Hans Wachtmeester, predikant (én uitvaartverzorger!) in Hengelo.
Zondag 19 juli gaat ds. Tienke weer voor. Volgens het rooster is er dan het Heilig Avondmaal maar dat wordt om begrijpelijke redenen uitgesteld.
Op 26 juli gaat ds. Kees Bergström voor uit Delden. Hij is vaker bij ons geweest en weet de gemeente vaak te boeien met eigen teksten op bekende melodieën. Deze zondag bespeelt Henk Warnaar het orgel.
2 augustus gaat ds. Mariëlle Vlasblom bij ons voor. Een graag geziene gast bij ons en ditmaal ook als voorganger!
Zondag 9 augustus gaat ds. Erna Lensink voor. Zij is de predikant in Denekamp.
16 augustus komt mw. Van der Kooi uit Readtsjerk (Friesland). Vorig jaar was zij ook bij ons te gast.

Op 23 augustus komt ds. Hennie Marsman naar de Hofkerk. Zij is sinds 2014 predikant in Losser. Een dominee met een 'passie' voor zingen las ik. Henk Warnaar bespeelt het orgel.

Hervatten kerkdiensten / richtlijnen

Zondag a.s. 5 juli kunnen we gelukkig weer naar de Hofkerk. Vanaf 9.30 uur staat de deur t/o de bibliotheek open. Met scootmobiel, rolstoel of rollator kunt u de Toreningang nemen, daar zal de koster u verder verwijzen.

Het Gebruiksplan staat op www.hofkerk-oldenzaal.nl / actueel nieuws / hervatting kerkdiensten. Samengevat: blijf thuis bij klachten, we vragen uw naam en telefoonnummer even te noteren, er liggen briefjes om een intentie te vragen voor iemand waarvoor u anders een kaarsje aan zou willen steken, jassen bij u houden. We helpen u verder naar een plek en houden afstand. Zingen en hardop bidden, daar wachten we nog even mee. Voor de collecte staan mandjes bij de uitgang, ook digitaal met de Givt app kan natuurlijk.

Het is fijn dat we elkaar weer kunnen ontmoeten, al moeten we ons nog een beetje inhouden.

Namens de werkgroep,
Geziena Medema

Pastoraat

Yvonne Meyer heeft drie weken vakantie: van 4 juli t/m 26 juli. De eerste twee weken is ds. Tienke aanwezig.

In de derde week kan ouderling Joke Westera gebeld worden voor pastorale vragen.

Het pastoraal team

Collectedoelen in juli en augustus

Collectes voor de Diaconie:

05 juli: Stichting Armoede Bestrijding Oldenzaal
12 juli: Diaconaal werk plaatselijk
19 juli: Hospice Oldenzaal
26 juli: Capsa Elia, project van de kinderveerdienst
02 aug: Voedselbank Oldenzaal
09 aug: Hospice Oldenzaal

16 aug: Kerk in Actie (zending): Rwanda – kerk als plek van hoop, hulp en verzoening. De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betreft jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor ouders en slachtoffers van de genocide organiseren de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven.

23 aug: Project Kleine Ring: het collectiedoel van de kleine ring voor 2020 is Stichting De Ruime Wind. Deze Stichting organiseert sinds 1982 zeilkampen voor jongeren van 11 t/m 17 jaar. De leiding van de kampen is in handen van vrijwilligers, die zich keihard inzetten om de jongeren een onvergetelijke vakantie week te bezorgen. Op de kampen van de Ruime Wind komen hele verschillende kinderen, ieder met een eigen verhaal. De Ruime Wind probeert haar zelfvakanties voor iedereen betaalbaar te maken. Door subsidies en donaties kunnen ook kinderen uit gezinnen met minder geld mee op kamp. Meer informatie is te vinden op de website: www.ruimewind.nl

30 aug: Amnesty International

Namens de Diaconie,
Joke Flokstra

Collectes voor de Kerk:

05 juli: Instandhouding erediensden
12 juli: Catechese en educatie
19 juli: Orgelfonds
26 juli: Eigen PKN-gemeente
02 aug: Instandhouding Pastoraat
09 aug: Orgelfonds
16 aug: Instandhouding kerkelijk gebouw
23 aug: Instandhouding Eredienst
30 aug: Catechese en educatie

Schrijfactie van Amnesty Int.

Op de eerste zondag van augustus (2 augustus) liggen de actiebrieven weer in de Hofkerk. Tijdens de dienst worden ze kort toegelicht.

De actiebrieven met een toelichting voor juli vindt u op onze site: <https://oldenzaal.amnesty.nl/brieven>

Wilt u de maandelijks brieven per e-mail ontvangen? Laat ons dit s.v.p. weten: E: p.wester7@kpnplanet.nl T: 0541 552061.

Op verzoek brengen wij ook de brieven bij u thuis, in uw brievenbus.

Werkgroep Amnesty International Oldenzaal

Even een reminder..



We zoeken met name voor de donderdagen nog kersenplukkers.

Meld je aan voor:

Donderdag 16 juli bij Henk Vrieling
Donderdag 23 juli bij Herman Vennegoor op Nijhuis
Donderdag 30 juli bij Titus Wolters
Donderdag 6 augustus bij Herman Arends

Ook voor de andere dagen kunnen we nog plukkers gebruiken. maandagen: Henk Vrieling, henk.vrieling49@gmail.com, 06-83394390

dinsdagen: Titus Wolters, t.wolters13@kpnplanet.nl, 06-30664666

woensdagen: Herman Vennegoor op Nijhuis, h.vennegoor.o.n@hetnet.nl, 0541-530671

vrijdagen: Herman Arends, fam_arends@hotmail.com, 06-27335061

Zoals het er nu uit ziet beginnen we met plukken op woensdag 15 juli. Dagelijks van 8.00 tot 12.00 uur.

Het adres van Oold Bleank is Reimerweg 13, Rossum.

Verwondering

Waarom de kerk zichzelf moet blijven.

Er is in ieder geval altijd één reden waarom ik tijdens vakanties in het buitenland altijd even een kerk binnen loop: Het is er altijd zo lekker koel. Tja, dat had u misschien van mij niet verwacht, en misschien is het ook wel een tegenvaller. Maar troost u, het is niet de enige reden. Afgezien van de koelte, die bij een buitentemperatuur van tropische waarden een bijna helende uitwerking op mij heeft, ervaar ik ook weer even de stilte. De fluisterende stemmen van de weinige bezoekers, de voetstappen die zacht weergalmen op het marmer. De kaarsen bij het altaar en de kruiswegbeelden. Want ja, het zijn natuurlijk meestal katholieke of oost-orthodoxe kerken die je binnenloopt in Spanje of Griekenland. Ik weet niet, wij protestanten zijn er niet zo mee opgevoed en het meer hebben van het woord dan van apostolische traditie, maar toch....stemmig vind ik ze soms wel. De geschiedenis van zoveel eeuwen Christendom is er soms bijna voelbaar aanwezig.

Je stapt er in één keer in een drukke wereld. Temeer omdat die kerken vaak midden in een andere winkelstraat staan. Nou, en dan vormen ze behalve een enorm contrast met de rest van het straatbeeld, bij mij ook een prima alternatief voor de H&M en Ici Paris, waar ik vrouw en dochters graag even achterlaat, reken daar maar op! Tegelijk baart die ervaring me ook wel zorgen: Is het echt zo'n andere wereld? Staat de kerk echt zover van de maatschappij? Moeten we niet meer integreren, willen we blijven bestaan? Volgens mij zijn er op dat vraagstuk langzamerhand al aardig wat theologen afgestudeerd. En ook met onze eigen Hofkerk staan we aan de poort naar vernieuwingen. Maar kerk zijn is nu eenmaal op weg zijn, een Samen-op-weg gemeente hoeft niet te stoppen met de naam PKN.

Maar die oude kerken, die oude muren, de beelden, het zonlicht dat de glas-in-lood ramen kleurt, die stilte....laat de kerk zelf maar de kerk blijven. Laat mij nog maar even in die aparte, misschien vreemde, maar o zo mooie wereld stappen die kerk heet.

Martin Kila

Bedankt

Bij deze willen we de mensen van de Hofkerk bedanken voor hun belangstelling en bemoediging in de vorm van bloemen, bezoek, kaartjes, etc. We kunnen dit zeer waarderen.

Paula en Johan Grobbe

Hofbrief

Dit was de laatste van de wekelijkse Hofbrieven die ons allemaal op de hoogte hielden in Coronatijd. De kerkdiensten gaan weer van start, mocht het nodig zijn verschijnt er een extra Hofbrief. In augustus zal de Hofstem weer op de deurmat vallen. Informatie/kopij voor de maandelijks Hofbrief kan weer rechtstreeks naar E: hofbrief@hofkerk-oldenzaal.nl