

Liturgie zondag 25 april 2021

'De Goede Herder'



Voorganger: Ds. J. Schuitemaker (Losser)

Organist: Henk Warnaar

Lector: Paul Smellink

Hof-zangeressen: Dorien van Onck, Joke Westera

Trudy v.d. Lichte

Orgelspel

Mededelingen van de kerkenraad; aansluitend intredelied Psalm 65: vers 1

1. De stilte zingt U toe, o Here,
in uw verheven oord.

Wij zullen ons naar Sion keren
waar Gij ons bidden hoort.

Daar zal men, Heer, tot U zich wenden,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende,
die alle schuld vergeeft.

DIENST VAN DE VOORBEREIDING

Bemoediging en groet

Aansteken paaskaars

Kyrie 301j (met klarinet)

Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison,
Kyrie eleison.

Glorialied: 302

1. God in den hoog' alleen zij eer
en dank voor zijn genade,
daarom, dat nu en nimmermeer
ons deren nood en schade.

God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weer gebracht;
de strijd heeft thans een einde.

2. U, Vader, U aanbidden wij,
wij zingen U ter ere;
onwrikbaar staat uw heerschappij,
voorgoed zult Gij regeren.
Gij hebt onmetelijke macht,
uw wil wordt onverwijld volbracht.
Die Heer is onze koning.

3. O Jezus, die de Christus zijt,
des Vaders Eengeboren,
Gij hebt ons van de toorn bevrijd
en redt wie was verloren.
Gij, Lam van God, voor ons geslacht,
verhoor ons roepen uit de nacht,
erbarm u over allen.

4. O heilige Geest, ons hoogste goed,
ten Trooster ons gegeven,
heb dank dat Gij ons delen doet
in Jezus' dood en leven.
Beveilig ons in alle nood,
blijf ons nabij in angst en dood,
op U steunt ons vertrouwen.

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de lezingen

Gebet om de hulp van de Heilige Geest

Lezen: Psalm (liedboek pag. 74)

De Heer is mijn verder. Hij laat mij missen: roes, aarde, nu. Laat mij te weinig zijn en wensen. Drijft mij op naar duisternissen van bos en braakland, in een perk van pijn.

Is mijn elders. Laat hemelen verhalen, de macht, de glorie. En houdt mij doodsbang over mijn dorst gebogen. Zendt zijn stralen bij mondjesmaat. En wacht, mijn leven lang.

Mijn vijand drinkt en doezelt voor mijn ogen. De kinderen zingen van een vergezicht. De Heer is mijn eenmaal. Ik moet hoger.

Zijn heil en zegen zullen op mij jagen, mijn leven lang. Ik zal het dwingelandslucht zien, haten en verlangen, al mijn dagen.

Michel van der Plas

Lied 23c

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij,
wijst mij een groene streek;
daar rust ik aan een stille stroom
en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht,
doet mij zijn wegen gaan,
de paden van gerechtigheid,
ter ere van zijn naam.

3. Al moet ik door het doodsravijn,
U gaat steeds aan mijn zij.
Ik vrees geen kwaad, uw herdersstaf
geeft steun en veiligheid.

4. Terwijl de vijand toe moet zien,
maakt U mijn tafel klaar.
U vult mijn beker, zalft mijn hoofd,
en redt mij in gevaar.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij,
uw liefde, dag aan dag;
en wonen zal ik in Gods huis
zo lang ik leven mag.

Lezen: Johannes 10: 11-16

¹¹Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. ¹²Een huurling, iemand die geen herder is, en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de

schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen; 13de man is een huurling en de schapen kunnen hem niets schelen. 14Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, 15zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. 16Maar ik heb ook nog andere schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met één herder.

Lied 410

1. Lamb of God that take away the sin of the world.
Have mercy on us.
2. . Lamb of God that take away the sin of the world.
Have mercy on us.
3. Lamb of God that take away the sin of the world,
Grant us your peace.

Grant us your peace (2x)

Overdenking

Orgelspel

GEBEDEN EN GAVEN

Voorbeden, Stil gebed en Onze Vader

Slotlied: 659: vers 1 t/m 4

1. Kondig het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doe het de aarde verstaan:
God heeft ons wederboren!

2. Zing met een juichende stem,
ades weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!

3. Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.

4. Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.

Zegen

Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.

Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.



Collectedoelen:

1^e: Binnenlands diaconaat/Kerk in Actie

2^e: Ouderenwerk eigen gemeente