

**ORDE VAN DIENST  
VOOR  
DE EERSTE PINKSTERDAG  
IN  
DE HOFKERK TE OLDENZAAL**



Voorganger: Ds. W. Blanken (Zutphen)

Organist: Koos Schollaardt

M.m.v. Teun Nicolai, trompet

Koster: Ina Schollaardt-v.d. Bent

Lector: Wies Sanderman

Hof-zangeressen: Dorien van Onck, Joke Westera en  
Trudy v.d. Lichte



*Als je een licht ontsteekt zeg dan niet:  
dat is de Heilige Geest.  
Als er een vuur in je brandt zeg dan niet:  
dat is de Heilige Geest.  
Als je oren suizen van geluk zeg dan niet:  
dat is de Heilige Geest.  
Maar:*

*als jouw gezicht oplicht, zodat anderen  
zien;  
als jouw vuur anderen verwarmt;  
als jouw goede woorden  
iemand's oren doen suizen van geluk,  
dan kun je zeggen:  
dat is de Heilige Geest.  
Heilige Geest is vuur en warmte  
dichtbij – in  
mensen.  
In jou!*

## **ORDE VAN DIENST**

Orgelspel –  
De leden van de kerkenraad komen binnen



## Voor de dienst zingen/luisteren we: Lied 871

1. Jezus zal heersen waar de zon  
gaat om de grote aarde om,  
de maan zijn lichte banen trekt,  
zover het verste land zich strekt.

2. Het lied in alle talen zal  
zijn liefde loven overal,  
en uit de kindermond ontspringt  
de lofzang die zijn naam omringt.

3. Zijn rijk is volle zaligheid,  
wie was gevangen wordt bevrijd,  
wie moe was komt tot rust voorgoed,  
wie arm was leeft in overvloed.

4. Laat loven al wat adem heeft  
de koning die ons alles geeft.  
O aarde om dit nieuw begin  
stem met het lied der engelen in.

## Woord van welkom en mededelingen

(Een ieder gaat, zo mogelijk, staan)

## Zingen/luisteren: Lied 672: 1 en 7

1. Kom laat ons deze dag  
met heilig vuur bezingen  
en met vernieuwde vreugd,  
want God deed grote dingen.  
Eens gaf de heilige Geest  
aan velen heldenmoed.  
Bid dat Hij ons vandaag  
verlicht met Pinkstergloed.

7. Wie 's Heren Geest bezielt,  
wie 's Heren woord doet zingen,  
wie met ons vieren wil  
het feest der eerstelingen,  
die stemme met ons in  
en prijze Gods verbond  
dat Hij vandaag vernieuwt  
en elke morgenstond.

### Moment van stilte

### Groet, bemoediging, inleidende woorden en gebed

Voorganger: De Heer zij met u en met jou

**ALLEN** : Ook met U zij de Heer

Voorganger: Onze hulp in de Naam van de Heer  
**ALLEN : Die hemel en aarde gemaakt heeft**

Voorganger: De paaskaars is ontstoken ... ..

.....

O God, met alle mensen die reikhalzend uitzien  
naar een kracht uit de hoge die bezielt en ver-  
nieuwt, roepen wij tot U!

**ALLEN : Waai met Uw adem door heel ons  
bestaan. Kom met Uw vurigheid in ons midden.  
Herschep ons, Heer. Amen.**

**Zingen/luisteren naar de psalm van de zondag:  
Lied 68:7**

7. God zij geprezen met ontzag.  
Hij draagt ons leven dag aan dag,  
Zijn naam is onze vrede.  
Hij is het die ons heeft gered,  
die ons in ruimte heeft gezet  
en leidt met vaste schreden.  
Hij die het licht roept in de nacht,  
Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
dat wordt ons niet ontnomen.  
Hij droeg ons door de diepte heen,  
de Here Here doet alleen  
ons aan de dood ontkomen.

## Smeekebed – Lofzang: Lied 299E

Heer ontferm u,  
Heer ontferm u,  
Christus ontferm u,  
Christus ontferm u,  
Heer, ontferm u over ons,  
Heer, ontferm u over ons.

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel  
en op aarde vrede in mensen  
van zijn behagen.

Wij loven U, aanbidden U,  
vereren en zegenen U.

Wij danken U om uw glorie!

Hemelse koning, God over allen,  
Vader van mensen!

Jezus Messias, één met de Vader,  
Lam van God, die weg draagt de zonden  
van heel onze wereld:

geef uw ontferming!

Heilig, heilig zijt Gij alleen

Heer, Allerhoogste,

Jezus Messias, heilige Geest,  
glorie van God!

U alle eer, nu en altijd.

Amen, amen, amen.

## DE SCHRIFTEN: GELEZEN, GEZONGEN EN UITGELEGD

Inleiding op de lezingen voor de kinderen thuis en wellicht in de kerk : "Voor jong en ouder een geheim ... "



### Zingen: Lied 98<sup>1</sup>

1. Zolang er mensen zijn op  
aarde,  
zolang de aarde vruchten geeft,  
zolang zijt Gij ons aller Vader,  
wij danken U voor al wat leeft.
2. Zolang de mensen woorden spreken,  
zolang wij voor elkaar bestaan,  
zolang zult Gij ons niet ontbreken,  
wij danken U in Jezus' naam.
3. Gij voedt de vogels in de bomen,  
Gij kleedt de bloemen op het veld,  
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen  
en al mijn dagen zijn geteld.



4. Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven.  
Gij redt de wereld van de dood.  
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,  
zijn lichaam is het levend brood.
  
5. Daarom moet alles U aanbidden,  
uw liefde heeft het voortgebracht,  
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,  
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

### **Lezing uit de Vijf Boeken van Mozes:**

*Genesis 11:1-9*

11 1Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 2Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Sinear bij een vlakte, en daar vestigden ze zich. 3Ze zeiden tegen elkaar: 'Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.' De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 4Ze zeiden: 'Laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken, en dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.' 5Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. 6Dit is één volk en ze spreken

allemaal een en dezelfde taal, dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. <sup>7</sup>Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. <sup>8</sup>De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en de bouw van de stad werd gestaakt. <sup>9</sup>Zo komt het dat die stad Babel heet, want daar bracht de HEER verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd, en van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde.

### **Zingen: Lied 686:1**

1. De Geest des Heren heeft  
een nieuw begin gemaakt,  
in al wat groeit en leeft  
zijn adem uitgezaaid.  
De Geest van God bezielt  
wie koud zijn en versteend  
herbouwt wat is vernield  
maakt één wat is verdeeld.

## Lezing uit de Brieven: Handelingen 2:1-13

### *De komst van de Heilige Geest*

2<sup>1</sup>Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: 'Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, 11Joden

en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’<sup>12</sup> Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’<sup>13</sup> Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

## **Zingen: Lied 686: 2**

2. Wij zijn in Hem gedoopt.  
Hij zalft ons met zijn vuur.  
Hij is een bron van hoop  
in alle dorst en duur.  
Wie weet vanwaar Hij komt  
wie wordt zijn licht gewaar?  
Hij opent ons de mond  
en schenkt ons aan elkaar.

## **Evangelielezing: Johannes 20: 19 – 23 (voorganger)**

<sup>19</sup>Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’<sup>20</sup> Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren

blij omdat ze de Heer zagen. 21Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' 22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

### **Zingen: Lied 686:3**

3. De Geest die ons bewoont  
verzucht en smeekt naar God  
dat Hij ons in de Zoon  
doet opstaan uit de dood.  
Opdat ons leven nooit  
in weer en wind bezwijkt,  
kom Schepper Geest, voltooi  
wat Gij begonnen zijt.

### **UITLEG EN VERKONDIGING**

### **Zingen: Lied 685 op de melodie van Lied 913**

1. Geest van God, zo vol van liefde,  
vul mijn hart en ziel met jou.  
Leid mijn leven naar het wonder,  
Geest van liefde, sterk en trouw.

2. Als een moeder mij omhelzend,  
een omarming dag en nacht,  
zo voed jij me met je lichaam,  
vormt me door je zorg en kracht.
  
3. Als een vader mij beschermend,  
breng je inzicht, harmonie  
en je zet me op je schouders  
zodat ik de wereld zie.
  
4. Lieve vriend, door jouw nabijheid  
voel ik liefde diep in mij.  
Jij sterkt mij met jouw belofte,  
vrede, troost en rust geef jij.
  
5. Geest van God, zo vol van liefde,  
vul mijn hart en ziel met jou.  
Leid mijn leven naar het wonder,  
Geest van liefde, sterk en trouw.

## **DE DIENST VAN DE GEBEDEN**

### **Voorbeden en "Onze Vader"**

Voorganger: LAAT ONS DANKEN EN BIDDEN!

Zangers: Lied uit Taizé: Verblijdt u alle volken  
... .. (uit Taizé, Laudate Omnes gentes..)

Gebedsintenties - Na de woorden "Zo bidden  
wij zingend", zingen we:

Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer.  
Verblijdt u alle volken, en looft God altijd  
weer.

### **Zingen: Lied 675**

1. Geest van hierboven,  
leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht.  
Hemelse vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen  
van grote dingen,  
als wij ontvangen  
al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!  
Eeuwigheidsleven  
zal Hij ons geven

als wij herboren  
Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2. Wat kan ons schaden,  
wat van U scheiden,  
liefde die ons hebt liefgehad?  
Niets is ten kwade,  
wat wij ook lijden,  
Gij houdt ons bij de hand gevat.  
Gij hebt de zege  
voor ons verkregen,  
Gij zult op aarde  
de macht aanvaarden  
en onze koning zijn. Halleluja!  
Gij, onze Here,  
doet triomferen  
die naar U heten  
en in U weten  
dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja!

## **Gezongen zegenbede**



## Voorganger:

*De Levende zegene u en Hij behoede u.*

*De Levende doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.*

*De Levende verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.*

## Koor:

The musical score for the choir is written on three staves in a single system. The key signature has one flat (B-flat), and the time signature is common time (C). The first staff begins with a repeat sign. The lyrics are: "Zegen ons en be- hoed ons,". The second staff continues the melody with the lyrics: "doe lich- ten o- ver ons uw aan- ge- zicht". The third staff has two phrases: "1. en wees ons ge- na- dig." and "2. en geef ons vre- de.".

Zegen ons en be- hoed ons,  
doe lich- ten o- ver ons uw aan- ge- zicht  
1. en wees ons ge- na- dig. 2. en geef ons vre- de.

## Orgelspel



***FIJNE PINKSTERDAGEN GEWENST!***

**Collectedoelen:**

1<sup>e</sup> : Project kleine ring

2<sup>e</sup>: Instandhouding pastoraat



