

Orde van dienst, zondag 10 april 2022, in de Hofkerk  
te Oldenzaal  
*6<sup>e</sup> zondag in de 40-dagentijd*



Voorganger: Ds. M. de Vries  
Organist : Henk Warnaar



# Orgelspel

## Mededelingen namens de kerkenraad

### Intrede lied 217: vers 1, 2, 3 en 4

1. De dag gaat open voor het woord des Heren,  
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,  
bron die wij horen als wij tot Hem keren,  
vroeg in de morgen.
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,  
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,  
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,  
God onze Vader.
3. Door U geschapen om uit U te leven;  
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,  
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,  
oorsprong en toekomst.
4. Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen  
ons doen en laten zuiveren en dragen,  
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen  
in onze wereld.

### Vorbereiding

#### Stilte

#### Bemoediging en Groet

## Zingen Psalm 24: vers 1 en 4

1. De aarde en haar volheid zijn  
des Heren koninklijk domein,  
de wereld en die daar in wonen.  
Het land rijst uit de oceaan,  
rivieren breken zich ruim baan  
om Gods volmaakte macht te tonen.

4. Gij poorten, hef uw hoofd omhoog,  
aloude deur, maak wijd uw boog,  
laat uw verheven koning binnen.  
Wie is die vorst zo groot in eer,  
die sterke held? Het is de Heer,  
die alle macht kan overwinnen.

## Aansteken paaskaars

### Kyrie

## Zingen Lied 547: vers 1, 2, 5 en 6

1. Met de boom des levens wegend op zijn rug  
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.

### ***Refrein:***

Kyrie eleison, wees met ons begaan,  
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan.

2. Laten wij dan bidden in dit aardse dal  
dat de lieve vrede ons bewaren zal,  
***refrein***

5. want de aarde jaagt ons naar de diepte toe,  
maar de hemel draagt ons, liefde wordt niet moe.  
***refrein***

6. Met de boom des levens doodzwaar op zijn rug  
droeg de Here Jezus Gode goede vrucht.  
***refrein***

## **Dienst van het Woord**

### **Inleiding op de lezingen**

### **Gebed om de hulp van de Heilige Geest**

#### **Lezen OT Zacharia 9: 9-10**

Juich, vrouwe Sion, Jeruzalem, schreeuw het uit van vreugde! Je koning is in aantocht, bekleed met gerechtigheid en zege. Nederig komt hij aanrijden op een ezel, op een hengstveulen, het jong van een ezelin. <sup>10</sup>Ik zal de strijdwagens uit Efraïm verjagen en de paarden uit Jeruzalem; de oorlogsboog wordt gebroken. Hij zal vrede stichten tussen de volken. Zijn heerschappij strekt zich uit van zee tot zee, van de Rivier tot aan de einden der aarde.

## Zingen lied 550: vers 1

1. Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
Uw koning rijdt binnen, het rijk gaat beginnen,  
de zalige tijden, Hij komt ons bevrijden  
rechtvaardig, zachtmoedig, de aarde zal spoedig  
een bloeiende tuin zijn van vrede en recht,  
de Heer heeft het heden gezegd.

### Lezen Johannes 12: 12-19

<sup>12</sup>De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, <sup>13</sup>haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, Hem tegemoet, terwijl ze riepen: 'Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.' <sup>14</sup>Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat: <sup>15</sup>'Vrees niet, vrouwe Sion, je koning is in aantocht, en Hij zit op een ezelsveulen.' <sup>16</sup>Zijn leerlingen begrepen dit aanvankelijk niet, maar later, toen Jezus tot majesteit verheven was, herinnerden ze zich dat dit over Hem geschreven stond, en dat het zo ook gebeurd was. <sup>17</sup>De mensen die erbij waren geweest toen Hij Lazarus uit het graf riep en uit de dood opwekte, waren van die gebeurtenis blijven getuigen. <sup>18</sup>Daarom ging de menigte Hem tegemoet; ze hadden gehoord dat Hij dit teken had verricht. <sup>19</sup>En de farizeeën zeiden tegen elkaar: 'Je

ziet dat we niets bereikt hebben: kijk maar, de hele wereld loopt achter Hem aan.'

### **Zingen lied 550: vers 3**

3. Verheug u, gij dochter van Sion,  
en jonkvrouw Jeruzalem, juich!  
Zijn daden, zij zullen  
de aarde vervullen,  
voor jood en voor heiden  
door dood en door lijden  
draagt Hij met zich mede  
de blijdschap, de vrede,  
Hij rijdt op een ezel. Hij lijdt als een knecht,  
zo brengt Hij het leven terecht.

### **Overdenking:**

*'Kijk de hele wereld loopt achter Hem aan'*

### **Orgelspel**

### **Zingen lied 801: vers 1, 2, 4, 5 en 7**

1. Door de nacht van strijd en zorgen  
schrijdt de stoet der pelgrims voort,  
vol verlangen naar de morgen,  
waar de hemel hen verhoort.

2. Liederen zingend vol vertrouwen  
tot zij in het eeuwig licht  
in elk ander mens aanschouwen  
't lichten van Gods aangezicht.

4. In ons hart is dit de luister,  
dit de liefde die ons leidt  
op de kruistocht door het duister  
naar de lichte eeuwigheid.

5. Met één lied uit duizend monden  
gaan wij zingend door de nacht,  
door één Geest tesaam verbonden,  
naar de kust waar God ons wacht.

7. Zo gaan wij hier met elkander  
door de nacht op weg naar huis,  
pelgrims die uit alle landen  
samenkomen om het kruis.

## ***Gebeden en gaven***

### **Gelegenheid om een kaarsje te ontsteken**

**Voorbeden  
Stil gebed  
Onze Vader**



## **Collectes**

1<sup>e</sup> rondgang: Amnesty International

2<sup>e</sup> rondgang: PKN Jong Protestant

### **Slotlied 526: vers 1 en 4**

1. Juich voor de koning van de Joden,  
buig voor geen dove wereld macht,  
kniel voor de knecht die Gods geboden  
beluisterd heeft en wel geacht.

Drie vreemden zochten Hem van verre,  
Herodes hebben zij bespot,  
met goud, met wierook en met mirre  
aanbaden zij de Zoon van God.

4. Juich voor de koning van de volken  
buig voor zijn opperheerschappij,  
zing halleluja! Uit de wolken  
komt ons zijn heerlijkheid nabij.  
Bouw dan ootmoedig aan de aarde,  
leg vrede in elkanders hand:  
Hij die de beste wijn bewaarde  
roept ons ter bruiloft in zijn land!

## **Zegen**

## Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

In de stille week zijn de volgende diensten waar u weer van harte welkom bent;  
14-4 Witte donderdag, Heilig Avondmaal, m.m.v. het Hofkoor.  
Aanvang: 19.00 uur  
15-4 Goede vrijdag, m.m.v. 'Encore'. Deze dienst zal in het teken staan van de 'Via Cruces' van F. Liszt. Aanvang: 19.00 uur  
1<sup>e</sup> Paasdag: m.m.v. mannenkwartet 'Pacem' en Teun Nicolai op trompet.  
In alle bovenstaande diensten zal ds. Gerco Veening voorgaan.