

Jacobs droom

Oldenzaal

Zondag, 3 juli 2022

Voorganger:

ds. Annerie Snier



Welkom

Lied **Morgenglans (213: 1,2)**

Morgenglans der eeuwigheid,
licht aan 't eeuwig Licht onttogen,
stel ons deze ochtendtijd
uwe heerlijkheid voor ogen,
en verdrijf door uwe macht, onze nacht!

Laat als milde morgendauw
uw genade tot ons komen
en de dorstige landouw
van ons leven overstromen,
ja, verkwik ons door uw troost, onverpoosd.

Begroeting

Gebed *Responsie*(zingend):

Adem van God vernieuw ons bestaan (368g)

Loflied**Alles wat adem heeft (146c: 1 en 3)**

Alles wat adem heeft love de Here,
 zinge de lof van Israëls God!
 Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
 roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
 Die lijf en ziel geschapen heeft
 worde geloofd door al wat leeft. Halleluja! Halleluja!

Welgelukzalig is ieder te noemen,
 die Jakobs God als helper heeft!
 Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
 die dag aan dag met Christus leeft?
 Wie met de Heer te rade gaat,
 die staat Hij bij met raad en daad. Halleluja! Halleluja!

Met de kinderen**Lied We gaan voor even uit elkaar**

Wij gaan voor even uit elkaar, en delen nu het licht.
 Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door, en wie zich openstelt.
 Ervaart misschien een beetje licht, door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op, en elk heeft zijn verhaal.
 Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Verhaal Jakob, de hiellichter

(uit: Het verhaal gaat..., Nico ter Linden (123-125))

Lied Wat moet je met die zilvren schaal? (165)

(allen: 1,3,5,7) (voorganger: 2,4,6)

1

Wat moet je met die zilveren schaal,
wat moet je met die zilveren schaal
en met dat rijke middagmaal, gladde Jakob,
en met dat rijke middagmaal, slimme man?

2

Ik breng mijn vader lekkernij,
ik breng mijn vader lekkernij,
dan is hij vast wel goed op mij, gladde Jakob,
dan is hij vast wel goed op mij. Slimme man.

3

Maar speel jij dan niet lelijk vals,
maar speel jij dan niet lelijk vals
met lamsvel aan je hand en hals, gladde Jakob,
met lamsvel aan je hand en hals, slimme man?

4

Ik zorg dat ik op Ezau lijk.
Ik zorg dat ik op Ezau lijk.
Dan ben ik straks de zegen rijk. Gladde Jakob.
Dan ben ik straks de zegen rijk. Slimme man.

5

Dat is niet mooi niet recht door zee.

Dat is niet mooi niet recht door zee.

Daar fop je broer en vader mee, gladde Jakob,
daar fop je broer en vader mee, slimme man.

6

Ik heb maar één ding in mijn hoofd,

ik heb maar één ding in mijn hoofd:

de toekomst die ons God belooft. Gladde Jakob.

De toekomst die ons God belooft. Slimme man.

7

Ja, dwars door leugen en bedrog,

ja, dwars door leugen en bedrog

volbrengt de Heer zijn plannen toch, ook voor Jakob,

volbrengt de Heer zijn plannen toch, ook voor hem.

Jakob toch gezegend (Genesis 28: 10- 22)

Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen.



Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods engelen omhooggaan en afdalen. Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: 'Ik ben de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal Ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. In jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Ikzelf sta je terzijde, Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat, en Ik zal je naar dit land terugbrengen; Ik zal je niet alleen laten tot Ik gedaan heb wat Ik je heb beloofd.'

Toen werd Jakob wakker. 'Dit is zeker,' zei hij, 'op deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besepte ik niet.' Eerbied vervulde hem. 'Wat een ontzagwekkende plaats is dit,' zei hij, 'dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort van de hemel zijn!'

De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over uit te gieten. Hij gaf die plaats de naam Betel, maar voordien heette die stad Luz. En hij legde een gelofte af: 'Als God mij terzijde staat en mij op deze reis beschermt, als Hij mij brood te eten geeft en kleren aan mijn lichaam, en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER mijn God zijn. De steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden – en ik beloof dat ik U dan een tiende deel zal afstaan van alles wat U mij geeft.'

Lied Heer die mij ziet (psalm 139: 1 en 14)

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Al nam ik voor mijn vlucht te baat
de vleuglen van de dageraad,
al woond'ik aan de verste zee,
uw hand gaat altijd met mij mee.
Waar ik de vleugels uit zou spreiden,
Gij houdt mij vast, Gij blijft mij leiden.

Overweging en Orgelspel

Lied Zegen mijn ziel (Psalm 103: 1 en 3)

Zegen, mijn ziel, de grote naam des Heren,
laat al wat binnen in mij is Hem eren,
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid,
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven,
die u geneest, die uit het graf uw leven
verlost en kroont met goedertierenheid.

Hij is een God van liefde en genade,
 barmhartigheid en goedheid zijn de daden
 van Hem die niet voor altijd met ons twist,
 die ons niet doet naar alles wat wij deden,
 ons niet naar onze ongerechtigheden
 vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Collecte

Voorbeden

Responsie(zingend):

Adem van God vernieuw ons bestaan (368g)

Stil Gebed

Onze Vader

Lied Heer, ik hoor van Rijke Zegen (JdH 132)

Heer! Ik hoor van rijke zegen,
 die Gij uitstort keer op keer;
 Laat ook van die milde regen, dropplen vallen op mij neer;
 Ook op mij, ook op mij, dropplen vallen ook op mij.

Ga mij niet voorbij o. vader,
 zie , hoe mij mijn zonden smart;
 Trek mij met uw koorden nader,
 stort Uw liefd'ook in mijn hart
 Ook in mij, ook in mij, stort uw liefde ook in mij.

Wil me, o Heiland niet voorbijgaan, doe mij leven u nabij;
 Zie mij zuchtend aan uw zij staan,
 roept Gij and'ren, roep ook mij.
 Ja, ook mij, Ja, ook mij, roept Gij and'ren, roep ook mij.

Ga mij niet voorbij, o Herder,
 maak mij gans van zonden vrij;
 Vloeit de stroom van zegen verder,
 zegen and'ren, maar ook mij
 Ja, ook mij, ja ook mij, zegen and'ren, maar ook mij.

Zegen

Vervuld van uw zegen (425)

Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen
 van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord
 in Christus verbonden, tezamen gezonden
 op weg in een wereld, die wacht op uw woord

Om daar in genade uw woorden als zaden
 te zaaien tot diep in het donkerste dal
 door liefde gedreven om wie met ons leven
 uw zegen te brengen, die vrucht dragen zal.

Een ladder naar de hemel
(verhaal om mee te nemen)

“Kom, ik ga eens naar de hemel”, zei de oude man.

“Vergeet je ladder niet, zei zijn vrouw.

Hij zette zijn ladder tegen een boom en begon te klimmen.

Het aardige van het beklimmen van een ladder naar de hemel is dat je van alles tegenkomt.

Eerst een katje dat in de boom geklommen was en niet meer terug durfde. De man nam hem op zijn arm en bracht hem weer naar de begane grond, Vervolgens was er een meeuw die in de war was, een eekhoorn met kiespijn, een vleermuis met hoogtevrees. De man bracht ze allemaal naar beneden.

Toen kwam de man een lieveheersbeestje tegen die Onze Lieve Heer kwijt was. De man zette hem op zijn schouder en beloofde hem mee te nemen naar de hemel.

Ineens merkte dat hij geen ladder meer nodig had.... Als je een beetje hemels voor anderen bent, zul je merken dat de hemel gewoon op aarde neerdaalt.



(Stephan de Jong, redactielid Open Deur)

Afbeelding Voorkant: Shalom of Safed (1887-1980)
Israëliisch kunstenaar.

Afbeelding blz. 4: Annemarie van Haeringen

We wensen u een mooie, gezegende zondag!