

Orde van dienst voor zondag 24 juli 2022 in de
Hofkerk te Oldenzaal



Voorganger: ds. D. Juijn (Delden)
Organist : Henk Warnaar
Koster : Ina Schollaardt
Lector : Wies Sanderman

Orgelspel voor de dienst

Welkom en aansteken van de paaskaars

Lied 280: vers 1 en 2

De vreugde voert ons naar dit huis
waar 't woord aan ons geschiedt.
God roept zijn naam over ons uit
en wekt in ons het lied.

Dit huis van hout en steen, dat lang
de stormen heeft doorstaan,
waar nog de wolk gebeden hangt
van wie zijn voorgegaan.

Bemoediging en groet

Lied 280: vers 5 en 7

Onthul ons dan uw aangezicht,
uw naam, die mét ons gaat
en heilig ons hier met uw licht,
uw voorbedachte raad.

Dit huis slijt mét ons aan de tijd,
maar blijven zal de kracht
die wie hier schuilen verder leidt
tot alles is volbracht.

Inleidend woord

Smeekgebed

Lied 632: vers 1 en 3

Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht,
heef Hij ons licht aangeheven.

Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte
elkander verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam
en U in waarheid aanbidden.

Gebed bij de opening van het Woord

Bijbellezing: Psalm 23

1Een psalm van David.

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 2Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 3Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. 4Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 5U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 6Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.

Lied 23b: vers 1, 2 en 5

De Heer is mijn herder!
'k heb al wat mij lust;
Hij zal mij geleiden
naar grazige weiden.
Hij voert mij al zachtkens
aan wateren der rust.

De Heer is mijn herder!
Hij waakt voor mijn ziel,
Hij brengt mij op wegen
van goedheid en zegen,
Hij schraagt me als ik wankel,
Hij draagt me als ik viel.

De Heer is mijn herder!
Hem blijf ik gewijd!
'k zal immer verkeren
in 't huis mijnes Heren:
zo kroont met haar zegen
zijn liefde me altijd.

Preek: 'U bent bij mij'



Orgelspel

Lied 913: vers 1, 2 en 4

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Heer, ik wil uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,
ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
als ik in uw hemel kom!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen
naar het onbekende land.

Gelegenheid om lichten te ontsteken

**Dankgebed,
Voorbede
Stil gebed
Onze Vader**

Collecte

1^e rondgang: Havonos
2^e rondgang: Eigen PKN gemeente

Slotlied (Zingend Geloven) op de melodie van Lied 248

De Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is een rots, een zon, een schild,
een schouder om op uit te huilen,
een stem die wind en water stilt.

De goede grond van ons vertrouwen,
een vast en veilig fundament,
waarop de hoop een huis kan bouwen
gezegend wie die schuilplaats kent!

Wie weet wat ons de tijd zal leren
-hoe zal ons leven verder gaan;
op alle paden leeuwen, beren?
Vlak voor u zal de herder staan!

Houd moed! Al gaat door duizend kuilen
uw pad niet zó als gij het wilt,
de Heer beschut wie bij Hem schuilen,
Hij is uw rots, uw zon, uw schild.

Zegen

Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

