

Orde van dienst voor zondag 7 augustus 2022 in de
Hofkerk te Oldenzaal



Voorganger: Yvonne Meyer
Organist : Koos Schollaardt
Koster : Ina Schollaardt
Lector : Riejennie Racer Palthe

Orgelspel voor de dienst

Welkom en aansteken van de paaskaars

Zingen lied 439

1. Verwacht de komst der Heren,
O mens, bereid u voor:
Reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart

2. Bereid dan voor zijn voeten
de weg die Hij zal gaan;
wilt gij uw Heer ontmoeten,
zo maak voor Hem ruim baan.
Hij komt, - bekeer u nu,
verhoog de dalen, effen
de hoogten die zich heffen
tussen uw Heer en u.

3. Een hart dat wacht in ootmoed
is lieflijk voor de Heer,
maar op een hart vol hoogmoed
ziet Hij in gramschap neer.
Wie vraagt naar zijn gebod
en bidden blijft en waken,
in hem wil woning maken
het heil, de Zoon van God.

Vorbereiding

Stilte

Bemoediging en groet

Gebed

Zingen lied 123

1. Tot U, die zetelt in de hemel hoog,
hef ik vol hoop mijn oog.
Zoals een knecht let op zijns heren wenken
of hij zijn gunst wil schenken,
zoals het oog der dienstmaagd vol vertrouwen
rust op de hand der vrouwe,
zo zien wij op tot God, de Heer, tot Hij
ons weer genadig zij.

2. Wees ons nabij, wees ons nabij, ons lot
stelt ons voor elk ten spot.
Ons hart walgt van de hoogmoed der gerusten,
de trots der zelfbewusten.
Wij zijn reeds lang verzadigd van verachting
en hebben geen verwachting,
tenzij van U: o Heer, neem weg de smaad,
verlos ons van dit kwaad.

Kyrie en Gloria

Muziek Kyrie en Gloria (Youtube)

Dienst van het Woord

Gebed van de zondag

Lezing Mattheüs 7: 15-23

15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar in wezen roofzuchtige wolven zijn. 16 Aan hun

vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? 17 Zo brengt elke goede boom goede vruchten voort, maar een slechte boom brengt slechte vruchten voort. 18 Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen, evenmin als een slechte boom goede vruchten. 19 Elke boom die geen goede vruchten voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. 20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. 21 Niet iedereen die "Heer, Heer" tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. 22 Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: "Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht?" 23 En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: "Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, onrechtplegers!"

Zingen lied 333

Kom, Geest van God, maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt. (2x)

Lezen Jesaja 65: 17-25

17 Zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. 18 Verheug je voor altijd en jubel om wat Ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. 19 Dan zal Ik over Jeruzalem jubelen en me verheugen over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. 20 Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. 21 Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; 22 in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van

wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. 23Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend. 24Ik zal hun antwoorden nog voor ze Mij roepen, Ik zal hen verhoren terwijl ze nog spreken. 25 Wolf en lam zullen samen weiden, een leeuw eet stro, net als een rund, en een slang zal zich voeden met stof. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg – zegt de HEER.

Zingen lied 336

Open ons en raak ons aan.
Open ons en raak ons aan.

Overdenking

Zingen: Op de melodie van lied 247

1. Blijf mij nabij, wanneer het avond is,
wanneer het licht vergaat in duisternis.
Wanneer geen mens mijn hulpeloosheid ziet,
bid ik tot U, o Heer, verlaat mij niet.
2. Reik mij Uw hand en spreek Uw reddend woord,
wijs mij de weg en leid mij veilig voort.
Blijf mij nabij, in vreugde en verdriet.
Ik heb U lief, o Heer, verlaat mij niet.
3. Wanneer Uw licht mij voorgaat in de nacht,
wanneer ik hoor dat U mij thuis verwacht,
dan weet ik, Heer, dat U mijn zwakheid ziet,
dan zeg ik dank, want U verlaat mij niet.

Gebeden en gaven

Kaarsje(s)

Voorbeden

Stil gebed

Onze Vader (eigen versie)

Onze Vader

die in de hemel is

Uw naam worde geheiligd

Uw koninkrijk realiteit op aarde, hier en nu.

Uw wil geschiedde; in de natuur en aan de mens.

Geef ons ook vandaag weer onze lessen, opdat wij er betere mensen door worden.

Leid ons op het pad dat wij moeten gaan en leer ons om te gaan met de onvoorspelbaarheid van het leven

U alleen heeft het juiste pad voor ieder van ons voor ogen.

Van U is de wereld in al haar schoonheid.

Van U de kracht van de heilige Geest, voor ons beschikbaar.

Al die heerlijkheid is overweldigend.

Amen

Collecte

1^e rondgang: Hospice Oldenzaal

2^e rondgang: Orgelfonds

Slotlied 686

1. De Geest des Heren heeft

een nieuw begin gemaakt,

in al wat groeit en leeft

Zijn adem uitgezaaid.

De Geest van God bezielt

wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

2. Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar.

3. De Geest die ons bewoont
verzicht en smeekt naar God.
Dat Hij ons in de Zoon
doet opstaan uit de dood.
Opdat ons leven nooit
in weer en wind bezwijkt,
kom Schepper Geest, voltooi
wat Gij begonnen zijt.

Zegen

Zingen Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.