

46^e jaargang nr. 4
April 2024

de Hofstem

Maandelijks verschijnend informatieblad
van de Protestantse gemeente Oldenzaal

COLOFON

Dit kerkblad is opgericht op 1 oktober 1979. De oorspronkelijke naam
Ons Kontakt is in 2005 gewijzigd in de Hofstem.

Het blad wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad
en gefinancierd uit abonnementsbijdragen (minimaal € 20,- per jaar,
bankrekening: NL60 ABNA 05958 957 00 t.n.v. Hofkerk-Oldenzaal)
Een abonnement is aan te vragen via het formulier op onze website:
www.hofkerk-oldenzaal.nl

Redactieadres: Noordelijke Esweg 131, 7558 MN Hengelo.

Predikant

Ds. Gerco (G.J.A.) Veening
Clematishof 92
7621 CX Borne
Tel: (074) 3492921 of
06-11504072
E-mail:
dominee@hofkerk-oldenzaal.nl
Zaterdag vrij

Scriba

Mevr. R. M. Lubberding
Bruninksweg 4
7595 MH Weerselo
Tel:06-16262289
Email:rianke.lubberding@caiway.net

Koster

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent
Noordelijke Esweg 131
7558 MN Hengelo
Telefoon (074) 2782810
E-mail: famschollaardt@gmail.com

Organist

Contactpersoon:
Dhr. J. Schollaardt
Noordelijke Esweg 131
7558 MN Hengelo
Telefoon (074) 2782810
E-mail: famschollaardt@gmail.com

Kijk ook eens op de website van de Hofkerk
www.hofkerk-oldenzaal.nl

Rondom de diensten

Pasen 2024!

Een iets andere viering dan de meeste jaren aangezien de Oecumenische vroege viering dit jaar door omstandigheden NIET doorgaat.

We staan nu aan het begin van de 'stille week'; de week waarin Witte Donderdag met het laatste Avondmaal en Goede Vrijdag met het gedenken van het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus. De (Paas) diensten zijn als volgt:

Witte Donderdag 28 maart om 19:00 uur, Ds. Gerco Veening. Viering van het Heilig Avondmaal m.m.v. Het "Hofkoor" o.l.v. Koos Schollaardt, die ook het orgel bespeelt.

Goede Vrijdag 29 maart om 19:00 uur, Ds. Gerco Veening, m.m.v. gemengd koor "Crescendo" uit Enschede o.l.v. Jan Willem Docter. Zij zingen delen uit de "Crucifixion" van de Engelse componist J. Stainer. Organist is Jaap Vonk.

Zondag 31 maart om 10:00 uur, Paasmorgen, Ds. Gerco Veening. Medewerking verleent het dubbelmannenkwartet 'Pacem' uit Enschede o.l.v. A. Veldstra, Jef Horsthuis gitaar en Nolet Bult dwarsfluit. Organist is Koos Schollaardt.

Een feestelijke dienst waarin o.a. de nieuwe Paaskaars wordt binnengedragen. Symbool van het Licht van Christus wat nooit meer dooft. Er is kindernevendienst!

Op 7 april ('Beloken Pasen') komt Ds. Johan Meijer uit Borne naar de Hofkerk. Een graag gehoorde gastpredikant!

14 april gaat Ds. Gerco Veening weer voor in een bijzondere aangepaste dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Het koor VOF de Hof werkt mee o.l.v. Jan Schoenmaker, die ook de samenzang begeleidt.

Zondag 21 april komt, na een lange periode van herstel, Wim Blanken uit Zutphen naar de Hofkerk. Ongetwijfeld weer een feest van herkenning!!

Wij wensen u fijne, inspirerende (Paas) diensten toe!

Koos Schollaardt

Kindernevendienst en/of crèche

Op aanvraag kan er kindernevendienst en/of crèche worden aangeboden tijdens de zondagse eredienst. Wanneer (groot-) ouders hiervan gebruik willen maken kunnen zij dit kenbaar maken op de maandag voor de zondagse dienst. De contactpersoon hiervoor is Gerard Pape (jeugdouderling). Telefoonnummer 0541- 519115 (bij geen gehoor graag de voicemail inspreken).

Donderdag – 28 maart – 19.00 uur

Witte donderdag met Heilig Avondmaal en m.m.v. 'Hofkoor'

Voorganger	Ontvangst bij deur
Ds. G. Veening	Dhr. A. Ponsteen
Ouderling	Organist
Mevr. T. van der Lichte	Dhr. J. Schollaardt
Diaken	Collectes
Mevr. J. Westera	
Mevr. Y. Ponsteen	

Vrijdag – 29 maart – 19.00 uur Goede Vrijdag

M.m.v. koor 'Crescendo' o.l.v. dhr. J.W. Docter.

Voorganger	Ontvangst bij deur
Ds. G. Veening	Mevr. I. Simao
Ouderling	Organist
Mevr. R. Vlasblom	Dhr. J. Vonk
Diaken	Collectes
Dhr. F. Woordes	

Zondag – 31 maart – 10.00 uur 1^e Paasdag

M.m.v. 'Pacem', Jef Horsthuis, gitaar, en Nolet Bult, dwarsfluit

Voorganger	Ontvangst bij deur
Ds. G. Veening	Mevr. J. Slinger
Ouderling	Organist
Mevr. R. Lubberding	Dhr. J. Schollaardt
Diaken	Collectes
Dhr. J. Bruil	1) Kerk in Actie, werelddiaconaat Columbia
	2) Instandhouding eredienst

Zondag – 7 april – 10.00 uur

Voorganger	Ontvangst bij deur
Ds. J. Meijer (Borne)	Dhr. A. Ponsteen
Ouderling	Organist
Dhr. J. Flokstra	Dhr. J. Schollaardt
Diaken	Collectes
Mevr. Y. Ponsteen	1) Joanne Foundation Aalten
	2) PKN kinderen en jongeren

Zondag – 14 april – 10.00 uur

Aangepaste oecumenische viering voor mensen met een verstandelijke beperking

Voorganger	Ontvangst bij deur
Ds. G. Veening	Mevr. J. Westera
Ouderling	Organist
Dhr. A. van Dijk	Dhr. J. Schoenmaker
Diaken	Collectes
Mevr. A. Wolbers	1) Amnesty International Amsterdam
	2) Instandhouding pastoraat

Zondag – 21 april – 10.00 uur

Voorganger	Ontvangst bij deur
Ds. W. Blanken (Zutphen)	Mevr. C. Christenhusz
Ouderling	Organist
Dhr. G. Pape	Dhr. J. Schollaardt
Diaken	Collectes
Mevr. J. Westera	1) Pastoraal diaconaal centrum De Herberg via St. de Pietersberg
	2) Werkgroep inspiratie en beinning

Pasen in 2024

Ik ervaar deze tijd als een tijd waarin enorm veel gebeurt. Ik hoor zeer regelmatig berichten over bewapening en dat de uitgaven voor defensie sterk omhoog moeten. Ik hoor berichten over het dreigen met het gebruik van nucleaire wapens, ik hoor berichten over tekorten aan munitie. Ik hoor berichten over hongersnood, en zoveel meer. En er is waarschijnlijk heel veel wat ik niet hoor en misschien moet ik daar ook maar blij om zijn. Vermeerdering van kennis is vermeerdering van smart zoals in het boek Prediker staat.

Een tijd waarin enorm veel gebeurt, zo ervaar ik het dus. En in deze tijd, in 2024, komt er het moment dat we Pasen mogen vieren. En met de eerste Paasdag breekt de paastijd aan die duurt tot aan Pinksteren. Een paastijd zoals elk jaar en toch is het dit jaar misschien anders. Ik wil een oproep doen. Namelijk dat we dit jaar, meer dan andere jaren, de Pasen aangrijpen om opstandig te worden. Om in verzet te komen, in protest voor mijn part. Protest tegen oorlogen, protest tegen onderdrukking, protest tegen honger die voorkomen kan worden. Protest tegen onrecht wat mensen elkaar aan doen. Protest tegen het uitsluiten van mensen. Want we kunnen wel wijzen naar Hamas, naar Israël, naar Rusland en naar wie dan ook, het zijn gewoon mensen die elkaar deze domme dingen aan doen. Laat Pasen een vorm zijn van protest tegen oorlog, een vorm van verzet tegen onrecht. Een vorm van protest en verzet vanuit een breekbaar geloof dat oorlog het laatste woord niet zal hebben, en dat de dood het laatste woord niet zal hebben. Laat Pasen meer dan anders de vorm hebben van bekering, om maar een oud woord te gebruiken. Opstand en opstanding gaat over mensen, over ons dus. Opstanding en de grote verbazing over leven en liefde sterker dan de dood, ze roepen op om te bekeren, om de oorlog af te zweren, om onderdrukking voorbij te laten gaan. Ze roepen ons mensen op om de oorlog af te zweren, om onderdrukking voorbij te laten gaan, om uitsluiting af te leren. Ze roepen alle mensen op om deze dingen te doen. Vanuit een breekbaar geloof dat het kan, een breekbaar geloof dat groeit ook als het gebroken is.

En hoe Pasen opstand, protest, verzet en bekering kan zijn, hoe dat concreet gestalte kan krijgen, ja dat weet ik ook niet. Maar het is heel

goed mogelijk dat anderen het weten en dat we samen concrete vormen kunnen vinden. Daar hebben we ook de hele paastijd de tijd voor. En sterker nog, met Pinksteren kan er ook nog heel wat.

Het is heel goed mogelijk dat anderen veel meer weten dan ik.

Vul maar aan wat ontbreekt, opstaan is toch ook iets wat je samen doet.

Als Jesus opstaat uit de dood in dat wonderlijke verhaal, dan staan anderen ook op, al is het dan met stukjes en beetjes.

Vul maar aan wat ontbreekt, uit de gebrokenheid zal heelheid ontstaan.

Ds. Gerco Veening

Aangepaste viering

Op 14 april a.s. zal er om 10:00 in de Hofkerk weer een aangepaste viering worden gehouden voor en door mensen met een beperking. Iedereen is van harte uitgenodigd om aan deze feestelijke viering mee te doen. Het thema is **Samen op weg en herkennen**.

In deze viering gaat dominee Veening voor en zal VOF de Hof de muziek verzorgen. Na afloop is er koffie, thee en limonade om nog gezellig even na te praten. Loop jij ook samen met ons de ontdekkingsstocht van Jeruzalem naar Emmaüs?



In het laatste weekend van oktober (25, 26 en 27 oktober) zullen er verschillende feestelijke activiteiten plaatsvinden in de Hofkerk. Reserveer deze data daarom nu alvast in uw agenda, want het zou jammer zijn om deze bijzondere gebeurtenissen mis te lopen.

We laten nog even geheim wat er op de planning staat, maar het belooft een zeer afwisselend en uitnodigend programma te worden met voor elk wat wils.



Hartelijke groet,

Rianke Lubberding

Themabijeenkomsten afscheid – rouw – uitvaart

Vanuit het pastoraat hebben we nu twee themabijeenkomsten gehad in deze reeks van drie. Op **14 april** zal de laatste bijeenkomst zijn in deze rij.

Nolet Bult, uitvaartondernemer, zal ons e.e.a. vertellen wat er allemaal komt kijken bij het regelen van een uitvaart.

Zaken die mogelijk aan de orde komen zijn:

- keuze begraven of cremeren (natuurbegraafplaats?!)
- thuis opbaren: de voor- en nadelen
- kist of lijkwade
- koeling of thanatopraxie
- verzekering en keuzevrijheid uitvaartbegeleiding
- levenstestament

Natuurlijk zal er ook ruimte zijn om vragen te stellen.
We hopen u in grote getale te mogen begroeten.
Aanvang: na de kerkdienst en de koffie, dus zo rond half twaalf.

Het pastoraal team

Ontvangen collectes februari-maart 2024:

Hofkerk

11 februari Werkgroep Inspiratie en bezinning € 30,05
18 februari Technische aanpassingen Hofkerk € 75,90
25 februari Instandhouding orgel € 67,92
3 maart Eigen PKN Gemeente € 80,75

Diaconie

11 februari Kerk in actie/noodhulp Griekenland € 22,20
18 februari Verjaardagbox € 87,05
25 februari Armoedebestrijding Oldenzaal € 68,40
3 maart Kerk in actie / voorjaarszending Libanon € 102,80
Januari -februari: Opbrengst Koffiepotje € 208,-

Donaties:

Er is een donatie ontvangen van € 100 voor de mogelijkheid tot het volgen van de streaming van de kerkdiensten.
Verder is er in januari nog een gift ontvangen van € 10 van een gemeentelid.

Vriendelijke groeten,
Henk Hekman, penningmeester
Mobile: 06-51196518

Collectedoelen van de diaconie in april

7 april is de collecte voor de Joanne Foundation Zij begeleiden projecten in Oeganda.

21 april is de collecte voor het pastoraal, diaconaal centrum De Herberg van de stichting de Pietersberg.

28 april is de collecte voor Oldenzaal tegen MS.

Gift voor de afdeling welzijn van Scholtenhof



De diaconie van de Hofkerk ondersteunt graag mensen en organisaties dichtbij en veraf. Soms door middel van projecten of acties en soms door een financiële bijdrage. Ze probeert de gelden waar nodig goed in te zetten.

We hebben er voor gekozen om ieder jaar twee projecten te kiezen die financiële ondersteuning verdienen. Een project in Oldenzaal en een project wereldwijd. Wereldwijd viel de keuze op een project van de Wilde Ganzen t.a.v. het Fonds Voedselzekerheid.

Voor het project in Oldenzaal hebben we gekozen voor Welzijn in de Scholtenhof. Welzijn is ook hier heel belangrijk, daar doet de Zorgfederatie zelf al heel veel aan. Onder andere door creatief bezig

zijn en spelactiviteiten. De welzijnscommissie wilde graag een geluidsbox en een kar om de hobbyspullen makkelijk daar te brengen waar ze nodig zijn.

Op de foto ziet u diaken Wieger van de diaconie van de Hofkerk de envelop met inhoud voor de genoemde mogelijkheden aan de welzijnscommissie overhandigen.

We wensen hen veel plezier bij het gebruik!

De diaconie

Koningsdagmarkt 2024



Op zaterdag 27 april is het weer Koningsdag. De diaconie stelt de kerk weer open. Van 8.00 tot 13.00 uur kunnen de feestgangers koffie, thee, limonade of chocolademelk kopen. Dit jaar willen we ook eigen gebakken koek, cake of taart verkopen. Ook kunnen voorbijgangers, tegen betaling, gebruik maken van de toiletten. In de kerk is gelegenheid een kaarsje aan te steken of een kaartje te schrijven. De opbrengsten zijn weer voor een goed doel.

We zoeken nog wat helpende handen, mensen die een of twee uurtjes koffie willen zetten, of schenken. Of een uurtje toilet dame willen zijn. En we zoeken mensen die wat willen bakken, zodat het die dag verkocht kan worden. Wilt u wel helpen, meldt u zich dan bij de diaconie via telefoonnummer 06-22809951 of via het e-mailadres ympoonsteen@hetnet.nl. Natuurlijk kunt u zich ook na de kerkdienst (bij de koffie) bij iemand van de diaconie melden.

Samen maken we er een oergezellige dag van!

De diaconie

Aan de Hoftafel start weer!

De keuken is klaar. Dus kunnen we weer samen eten!

Elke tweede woensdag van de maand staat er vanaf 12 uur weer een heerlijke maaltijd klaar. De eerstvolgende keer is op woensdag 10 april. Iedereen is hartelijk welkom. U kunt zich aanmelden via email: ymponsteen@hetnet.nl of bellen naar 0622809951



De Hofvijver

Afgelopen maand hebben we, naast een grote hoeveelheid linnengoed, ook vitrage, een fiets, woonkamer stoelen en een tv mogen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. We zijn er erg blij mee.

Mocht het aangeboden niet in Oldenzaal opgeslagen/gebruikt worden, dan bieden we het aan in Enschede bij stoparmoede053.

Mocht u ook nog goede kleding hebben die u zelf niet meer draagt, dan kunt u dit op elke eerste zaterdag van de maand, tussen 10 en 11 uur, bij de kledingbank brengen. Alle maten zijn welkom.

(adres is, Nijverheidsstraat 97 te Oldenzaal)

Namens de Diaconie

Sytske Sijtsma

Sytske.sijtsma@gmail.com

06 – 27 10 74 22 (na 17.30 uur)

Of via Watts App

Vacature Hofkerk: vrijwilligers gezocht



Graag vragen wij jouw/uw bijzondere aandacht voor onderstaande vacatures:

Meddraaien bij crèche en kindernevendienst

Als er op zondag kinderen in de kerk zijn, kunnen zij naar de crèche (0-4 jaar) of naar de kindernevendienst (basisschoolleeftijd). Omdat dit niet zo vaak voorkomt, is er een pool van vrijwilligers op oproepbasis beschikbaar. Je kunt dus zelf opgeven wanneer je beschikbaar bent. Het is niet gezegd dat je dan ook ingeschakeld wordt, maar het is wel fijn dat we dan een beroep op je kunnen doen. Ongeveer vijf dagen voor die tijd hoor je of het nodig is.

Voor informatie bel of mail met : Gerard Pape: 06-22149328 / gerard.pape@gmail.com

Redactielid Ringsproak

In oktober van dit jaar sluiten wij ons als Hofkerk aan bij het kerkblad Ringsproak.

Elke kerk (Denekamp, Ootmarsum, Tubbergen, Weerselo en straks ook Oldenzaal) heeft een aantal eigen pagina's om te vullen. De rest wordt gevuld met algemene inhoud (inhoudsopgave, kerkdiensten, agenda, bezinning, advertenties, enz.). Er hebben zich tot nu toe twee mensen voor de nieuwe redactie gemeld. De ene gaat zich verdiepen in het programma om de inhoud om te zetten naar de goede opmaak en de ander gaat zich bezighouden met het verzamelen en redigeren van de artikelen vanuit de Hofkerk. Wij zouden daar graag nog één redactielid aan toe willen voegen.

Voor meer informatie bel of mail met:

Yvonne Ponsteen: 06-22809951 / ymponsteen@hetnet.nl

ONTMOETINGSMIDDAG

Er is een verandering gekomen voor de invulling van zondag 21 april. Frans Achterberg zou optreden maar hij is helaas verhinderd. We hebben een collega van Frans bereid gevonden om het van hem over te nemen. Dat is Sylvia Kienhuis, Sylvia is een Mi-Makker, een soort van cliniclown, ze werkt met mensen die dementie hebben. Hierover wil ze met ons praten ook met beelden via de beamer. Sylvia speelt ook accordeon, dus het is niet alles kommer en kwel. Het belooft een interessante middag te worden.

Frans Achterberg wil heel graag voor ons optreden, dat doen we in november.

Jannie Standhardt



Zaterdag 13 april van 11.00 - 14.00 uur houdt de Stichting Leendert Vriel Noord Oost Twente(LVNOT) een open dag voor alle belangstellenden.

Onder het genot van koffie of thee bent u welkom als u meer wilt weten over de mogelijkheden van Leendert Vriel Noord Oost Twente en het hospice. Het gebied strekt zich uit van Losser tot Ootmarsum en alles daartussen.

Er zijn die dag ook vrijwilligers aanwezig die graag vertellen over hun activiteiten bij mensen thuis en in hospice HoloS. Alles is erop gericht om mensen in de laatste levensfase en hun naasten die periode in alle

rust en waardigheid te laten doorbrengen. De betrokken vrijwilligers die voor hun inzet bekroond zijn met de Boeskool vrijwilligersprijs 2023, vertellen graag waarom zij dit bijzondere vrijwilligerswerk doen.

Daarnaast informeren wij u graag over de organisatie van de Stichting LVNOT en zijn er stands met informatie.

Locatie: Hospice Holos, De Molenkamp 2^e etage
Monnikstraat 33 Oldenzaal

Vrije gedachten

Confrontatie, of we willen of niet, een ieder krijgt er mee te maken vroeg of laat.

Neem armoede, ik hoorde een verhaal over een gezin dat het meer dan goed had. 2 leaseauto's voor de deur, koel- en vrieskast beide gevuld. Goede baan, gezonde kids. Niets kon toch meer mis gaan? Alleen als het ging over die uitkeringstrekkers die alles gratis krijgen.

Vooroordelen, geen warme prak wel een nieuwe smartphone...Op een kwade dag verloor de man des huizes zijn baan. Door oplopende schulden kwam de klap. Alles raakte hij kwijt, en moesten ze naar de schuldhulpverlening en voedselbank. Toen stonden ze tussen die uitkeringstrekkers waar ze zo op neer hadden gekeken .

Of je staat op een verjaardag en dan spreekt iemand je aan van, hé hallo die God van jou, waar is ie nou met die klimaatverandering, oorlogen, misbruik en geweld. Ik doe mijn best dat te nuanceren maar dat is olie op het vuur. Kerk; het geloof is het slechtste om over in gesprek te gaan, van een gesprek is dan nauwelijks meer sprake, alleen maar verwijten.

Is het kwaad dan sterker dan het goede vraag ik mij dikwijls af?

De serie De Joodse Raad van de EO houdt een ieder een spiegel voor. Regelmatig met betraande ogen bekijk ik het. Je weet wat de gevolgen waren, hoe de bezetter langzaam aan hun plannen door drukten.

De keuzes die gemaakt zijn, een waar duivels dilemma. Waarom grijpt zo'n serie naar je strot omdat er in andere landen het zelfde gebeurt?

Toen Joodse overlevenden terug kwamen, waren ze niet van harte welkom. Huizen werden geplunderd en synagogen afgebrand. Het was weer ieder voor zich, maar toen ontstond er is Goddelijks.

Ze overleefden en wisten weer zich zelf te herpakken.

Ik geloof dat God ons door het diepste donker pijn en verdriet weer naar het licht kan brengen. Ons confronterend met al onze tekorten. Waarschijnlijk is dat het doel.

Ooit was ik in Auschwitz, waar ik in gesprek kwam met een Imam. Hij zei wie in het heden het verleden niet kent heeft morgen geen toekomst.

Er is goed en kwaad, beiden hoe confronterend ook, gesteund door ons geloof kunnen we aangaan.

Erwin Gommer





Diaconie Hofkerk

De diaconie verleent hulp aan mensen in nood, zowel dichtbij in de eigen gemeente en in de stad alsook verder weg. Naast concrete hulp organiseert de diaconie projecten waar geld en goederen worden ingezameld voor goede doelen, zoals Out of the Box en de RecycleHof.

Andere activiteiten zijn:

de Hofvijver, waarin vraag en aanbod van goederen en klusjes in en om het huis bij elkaar gebracht worden.

Koningsdag, waarop de kerk open is voor publiek

Kerstpresentje voor de 80-plussers van de Hofkerk.

De diaconie heeft contact met diverse andere hulporganisaties t.w. de Voedselbank en Amnesty International. Zij is lid van- en neemt deel aan de Stichting Armoedebestrijding Oldenzaal.

Leden van de diaconie

- Yvonne Ponsteen, voorzitter
- Anja Wolbers, RecycleHof
- Sytske Sijtsma, Hofvijver
- Wieger Jager, algemeen ondersteunend
- Joke Westera, presentjes 80 jarigen

Contact: diaconie@hofkerk-oldenzaal.nl

BROOKHUIS

BUSREIZEN



De redactie wenst u fijne paasdagen

Al meer dan **60 jaar**
een stevig fundament
voor de bouw.

ELFERiNK
b o u w g r o e p

www.elferinkbouwgroep.nl

Kleibultweg 65 Oldenzaal • 0541 51 26 55



HANDBESCHILDERDE GELEGENHEIDSKAARSEN

VOOR DIVERSE GELEGENHEDEN:

- VERJAARDAGSKAARS
- ROUWKAARS
- DOOPKAARS
- HUISPAASKAARS
- MET PERSOONLIJKE SYMBOLIEK



De Kern. (06) 14379278
www.dekernonline.nl
info@dekernonline.nl

Redactie Hofstem

Aanleveren kopij

U kunt de kopij (bij voorkeur) digitaal aanleveren.

E-mailadres: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Uiterlijke
inleverdatum:
18 april
vóór 18.00
uur

Getypte of handgeschreven kopij voorzien van naam, adres en telefoonnummer inleveren op het redactieadres (zie colofon pag. 2). Later aangeleverde informatie wordt niet verwerkt!

We proberen zoveel mogelijk de aangeleverde kopij te plaatsen. Aangezien we aan een maximum aantal pagina's zijn gebonden, kan het voorkomen dat we uw bijdrage door moeten schuiven naar een volgende keer. We zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen.

De volgende Hofstem verschijnt: **26 april 2024**

Redactie

Mevr. G. Schollaardt-v.d. Bent, tel. (074) 278 28 10

Voor digitale reacties: hofstem@hofkerk-oldenzaal.nl

Redactiecommissie

Dhr. W.P. Timmers

Dhr. W. Valkema

Mevr. Y. Ponsteen

Dhr. J. Schollaardt

Coördinatie bezorging

Mevr. J. Timmers, tel. 06-24689687



de **Bloemenhoek**



bloemenhoek
mariaparochie / oldenzaal

Bloemen
Planten
Decoratie
Lifestyle
Bezorgen
Rouw
Trouw

Tubbergerweg 18A, 7603 NV Mariaparochie T 0546 - 49 08 66
Ootmarsumsestraat 31, 7572 AB Oldenzaal T 0541 - 51 70 80
www.debloemenhoek.eu info@debloemenhoek.eu

Diaconie

Dhr. F.J.C. Woordes
(administratie)
Look 55, 7577 GK Oldenzaal.
Telefoon 06-13773445.
Bankrekening:
NL42ABNA0595523544
Rekening t.n.v. Diaconie Hofkerk te
Oldenzaal

Administratie kerkleden

Anja Wolbers
E-mail: ledenadministratie@
hofkerk-oldenzaal.nl

Autodienst

Aanvraag vervoer uiterlijk
zaterdagavond vóór 18.00 uur bij
Fam. van Hemert
Email: cvanhemert2@gmail.com
Tel. 517722

College van Kerkrentmeesters

Dhr. H. Hekman
Scholte Grevinkhoflaan 28,
7573 BD Oldenzaal
Tel. 06-51196518
E-mail:
fahofkerkoldenzaal@gmail.com
Bankrekening ten name van
Hofkerk te Oldenzaal
NL60ABNA0595895700
Declaraties graag voorzien van
scan of fotobewijsstukken.

**Aanspreekpunt van o.a.
Kerkbalans – Oudejaarscollecte**

Dhr. H. Hekman

Verkoopadres collectebonnen

Dhr. A. Scholten
Seinelaan 21, Oldenzaal
Telefoon 06-30948094

PASTORAAT en PERSPECTIEF

In het pastoraat maken we zichtbaar dat we er voor elkaar zijn. Dat betekent dat we naast de zondagse vieringen ook door de week bereikbaar zijn voor vragen, gesprek en ontmoeting. Van harte uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek of om door te praten over wat u bezig houdt. Dat kunnen geloofs- of levensvragen, gevoelens van rouw of verlies zijn en rituelen rond de grote moment in een mensenleven zoals doop, trouwviering, of een uitvaart.

TEAM PASTORAAT

ds. Gerco Veening 06-11504072

*S.v.p. bellen tussen 17:00-19:00 uur
Niet op vrijdag en zaterdag*

Yvonne Meyer 06-14379278

Trudy van der Lichte 06-49952300

Renske Vlasblom 06-20929050